

# SØSTRENE HØYERS

## lille overraskelse

Skitser og vers

Tillæg til KONTAKTEN nr. 122 - December 2013



# Frøken Høyer og hendes søster

Frøken Høyer havde en søster – Jacobine Severine Henriette Høyer – der kaldte sig Bizzie Høyer.

Bizzie Høyer var en anerkendt maler. Hun blev født på Frederiksberg den 26. marts 1888 og døde i en alder af 83 år i 1971.

Hun var uddannet på Kunstakademiet, og i en lang årrække beskæftigede hun sig med at forberede unge lovende kunstnere på sin tegne- og maleskole til en uddannelse på selv-samme akademi. Hendes egen produktion var forholdsvis beskeden og i sine malerier skiftede hun fra næsten impressionistisk stil til den mere grove ekspressive malemåde. Også tegninger og skitser beskæftigede hun sig med.

Blandt sine mange udstillinger deltog hun i en årrække i perioden 1908 – 1951 på såvel Charlottenborgs forårs- som efterårsudstilling, ligesom hun har udstillet i Oslo og på en lang række separatudstillinger.

Så vidt vides, overrendte Louise Høyer og Bizzie Høyer ikke hinanden, men på et tidspunkt skabte de 2 søstre sammen et lille værk bestående af 12 søde dyre og plantetegninger med nogle små fine vers. Det var naturligvis Bizzie, der skabte tegningerne og Louise, der skrev versene.

Som noget helt enestående bringer KONTAKTEN hermed de 12 fine billeder, der ellers har været ukendt fra omverdenen.

Billederne gav frøken Høyer i sin tid til frøken Krarup, der havde dem hængende længe, bl.a. i Fiskerhuset ved Maglesø. På et tidspunkt gav hun billederne videre til sin nevø Jens Christian Krarup, der nu har givet KONTAKTEN tilladelse til at gengive dem. Jens Christian Krarup har tidligere været elevforeningen behjælpelig med historier og fotos om Lykke Krarup – læs venligst KONTAKTEN nr. 119, juni 2012.

Med dette lille hæfte vil vi ønske alle KONTAKTENS læsere en rigtig glædelig jul 2013.



*Min pels er blød, mine ører er lange,  
du synes jeg er sød, du vil gerne mig fange,*

*Men dine ben er for korte.  
Se hvor mine er lange!*

*Jeg kort og godt fortæller dig,  
at harekløver hedder jeg.*



*En gedebuk kan stange,  
jeg tør den ikke fange.*

*Pyt, jeg rækker den blot  
af græs en lille tot!  
så nikker den mange gange  
til tak og vil ikke stange.*

*Gedeskæg er ulden og stor.  
Den spreder frø over hele vor jord.*



Når jeg spørger: "Hvem er du!"  
svarer du kun "muh!" og "muh!"  
Mor si'r, du er en ko,  
og det vil jeg gerne tro.

Jeg nikkende kobjælde hedder,  
og lunt, dybt i græsset jeg sidder.



*På alle småblomsters vegne vi be'r:  
Behandl os aldrig stedmoderligt me'r!*



Lille gæsling, når du bli'r stor,  
bli'r du hvid som din gåsemor.

Gæslingeblomst så pæn og net,  
at huske dig er ikke let.  
Jo, indeni gul som gæslingen her,  
og udenom hvid som gåsemors fjer.



*Når føllet tidligt på marken kommer,  
står følfod i græsset og taler om sommer.*

*Du lille føl, jeg elsker dig!  
Vent på mig, så kommer jeg.*

*Men føllet vrinsker og svarer: Nej,  
kom ikke nær, så sparker jeg!*





*Mis er blød, og mis er sød.*

*Når mis bli'r stor, bli'r den musens død.*

*Musen synes ikke, at mis er sød.*

*Katteøje hedder jeg!*

*Du spør hvorfor, ja, hvad ved jeg.*

*Måske fordi jeg er lys og blå  
som killingøjet, du nylig så.*



*Du synes nok, at jeg er pæn,  
og det er jeg også, men –  
en arrig lille fyr er jeg,  
så du skal ikke tro på mig,  
for hvis jeg kan, så æder jeg dig.*

*Jeg hedder "Liden Løvefod",  
og jeg er både pæn og god.  
Jeg hverken bider eller stikker,  
men pynter, hvor jeg ligger.*



*I næbbet putter storken en frø,*

*så kan storken leve,  
men frøen må dø.*

*Jeg hedder storkenæb, fordi  
mit næb er langt og med frø indeni.*



*Hunden vil gerne slikke,  
men det må den ikke.*

*Hundetunge hedder jeg!  
Jeg kan ikke slikke dig,  
men stikke dig.*



*Fast på jorden kan jeg stå,  
for jeg har en mægtig tå.*

*Og min lille vinge  
kan mig let til himlen svinge.*

*Lærkespore er mit navn!  
Sporen her gør vældig gavn.  
Spørg blot biens lille dronning,  
hvad jeg har,  
så får du svar:  
Uhm! Den har en dejlig honning.*



*Alle små blomster har mange frø  
ellers måtte småfuglene dø.  
Jeg har af frø dog er særligt læs,  
derfor hedder jeg fuglegræs.*

# Et par værker af Bizzie Høyer



Kvinde på en bænk med en parasol  
Olie på canvas. 83 x 70 cm.



Skøjteløbere  
Olie på canvas. 77 x 101 cm.

Illustrationer: Bizzie Høyer. Tekst: Louise Høyer

## TMR ELEVFORENINGEN

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 88 45 48

[peter@tretow-loof.dk](mailto:peter@tretow-loof.dk)

e-mail: [info@tmr-elevforeningen.dk](mailto:info@tmr-elevforeningen.dk)

[www.tmr-elevforeningen.dk](http://www.tmr-elevforeningen.dk)

Tillæg til  
KONTAKTEN nr. 122 - December 2013