

KONTAKTEN

ÅRGANG 72 - NR. 139 - August 2023



Nyt æresmedlem Knut Holst

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!

INDHOLD

	Side
ELEVFORENINGENS BESTYRELSE	4
KLUMMEN	5
ARTIKLER:	
Mobning på Tølløse Kostskole	6
Nyt æresmedlem, Knut Holst	10
Juleferie i Tasmanien	12
Omtale af brochure fra skolen, Tølløse Slot ca. 1938	19
Omtale af generalforsamlingen den 4.06.2023 på Svogerslev Kro	30
Referat fra generalforsamlingen	32
KOMMENDE ARRANGEMENTER	33
Medlemsliste	33
Om indkaldelse til den kommende ordinære generalforsamling i 2024	33
Nyt fra skolen v/Eva Hede	34
Omtale af 55-års jubilæum for årgang R67	38
Skilt til mindestenen	39
IN MEMORIUM - Lisbeth Fredberg	40
PERSONALIA	41

Elevforeningen TMR

og Sejergaardsskolens Elevforening
E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk
www.tmr-elevforeningen.dk
CVR-nr. 35957367

Skolens hjemmeside

www.sejergaardsskolen.dk

Elevforeningens adresse

v/ formand og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse
Bendt Ole Løike, R66
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Telefon +45 2248 7862
E-mail: bo.loike@gmail.com

Bank

Dansk Bank, konto 3117-3196000194
Swift adresse: DABADKKK
Iban nr.: DK 2330003117000194

KONTAKTEN

Blad nr. 139, august 2023
Årgang 70
Distribueres digitalt til ca. 600 elektroniske
eksemplarer direkte til elevernes forældre
Bladet er tillige tilgængeligt for alle på
Elevforeningens hjemmeside

Redaktion og layout

Klaus Lunøe (ansv. red.)
Henrik Bjørkman (grafiker)

Forsidefoto

Nyt æresmedlem Knut Holst

INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen
via e-mail th@troels-hallig.dk

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE



Formand og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse
Bendt Ole Løike, R66
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Telefon +45 2248 7862



Bestyrelsesmedlem
Finn Helmer, R67
Bakkevej 18
4350 Ugerløse
Tlf.: +45 2015 6510
E-mail: finn@helmer.com



Næstformand
Troels Hallig, R67
Høgevej 1
2970 Hørsholm
Telefon +45 2423 2658
E-mail: th@troels-hallig.dk



Sekretær
Anne Voigt, R67
Bøsseamagergade 1E
3150 Hellebæk
Telefon +45 3145 5031
E-mail: voigtanne@hotmail.com



Redaktør
Klaus Lunøe, R64
Allégade 22 F
2000 Frederiksberg
Telefon +45 2444 3458
E-mail: klaus.lunoe@gmail.com



Kasserer
Trine Borre
Søvang 16
4000 Roskilde
Telf.: +45 5152 1881
E-mail: famborre@gmail.com



Bestyrelsesmedlem
Peter Tretow-Loof, R67
Ordrupvej 90, 1.
2920 Charlottenlund
Telefon +45 4588 4548
E-mail: peter@tretow-loof.dk



Revisor
Flemming Jørgensen, R66
Hørsholm Park 16, 1. tv.
2970 Hørsholm
Telefon +45 2085 4206
E-mail: flemming@aabredde.dk



Suppleant
Kirsten Sørensen, R67
Kvarmløsevej 61
4340 Tølløse
Tlf.: +45 2278 6216
skovlyvej11@icloud.com

KLUMMEN



Af formand Bendt Ole Løike

Kære alle læsere

Hvis I læser dette, er I klar over at Kontakten er blevet digital. Som tidligere nævnt, har vores mangeårige grafiker og samarbejdspartner opsagt samarbejdet, så noget nyt skulle ske.

Med på nuværende tidspunkt kun 87 betalende medlemmer er det blevet for dyrt at fremstille og fremsende et fysisk blad. De fleste af os er alligevel vant til at læse nyheder og publikationer digitalt, så derfor har bestyrelsen valgt at gå over til en digital version af Kontakten.

Vi har nu i to år holdt generalforsamling på Svogerslev Kro. Vi var 23 deltagere i 2022 og 28 i 2023. I bestyrelsen har vi været meget tilfredse med afviklingen. Det føltes som alle hyggede sig ved disse møder. Det er i hvert fald ikke sidste gang vi er på Svogerslev Kro. På generalforsamlingen, der blot varede 15 minutter, blev bestyrelsen genvalgt. Vi fortsætter dermed vores samarbejde endnu et år. Tak for tilliden.

Vores november arrangement vil fremover afholdes i samarbejde med skolen. Vi føler det naturligt, at vi som tidligere elever kan følge med i udviklingen på skolen på disse syng dansk aftener. Som I kan læse andet steds, har bestyrelsen købt 30 billetter til arrangementet. Først til Mølle, som man siger.

En fortsat god sommer til alle!

De bedste hilsner

*Bendt Ole Løike
Formand*

Mobning på Tølløse Kostskole

Afsløringer af de grove mobbesager, som har fundet sted på Herlufsholm Kostskole, giver anledning til at kaste lys over, hvordan trivslen var på Tølløse Kostskole den gang frk. Høyer og frk. Hesseldahl ledede kostskolen, herunder om der fandt grove systematiske moppesager sted. Det billede, som jeg kan give, er fra den periode, hvor jeg gik på kostskolen, det vil sige fra sommeren 1954 til sommeren 1964.

Til forskel fra kostskolen på Herlufsholm og Sorø havde Tølløse Kostskole ikke et præfekt-system, som gav kostskoleelever fra ældre skoleklasser den tillid, og dermed den magt, som hører til at blive udpeget som præfekt.

I givet fald skulle den gode præfekt tage ansvaret for at nye kostskoleelever, og dermed yngre årgange, fik en god start på kostskolen, når et nyt skoleår startede.

Dengang var det frk. Høyer og frk. Hesseldahl, som tog sig af indslusningen af nye kostelever. Det gjorde de sammen med lærerinden, Lykke Krarup. Også frk. Henriksen, som boede på kostskolen i et par værelse lige ved siden af de små sovesal, havde en vigtig rolle overfor de nye små kostskoleelever.



Frøken Marie Hesseldahl og frøken Louise Høyer

På de små sovesal, sov 28 kostskoleelever sammen. Frk. Henriksen rolle var blandt andet dagligt at vække de små kostskoleelever om morgenen, sørge for rent tøj, skifte sengetøj, sy og ordne drengenes skoleuniformer mv. Den første morgen de nye små kostelever blev vækket, skete med frk. Henriksen kommando: "God morgen, så står vi op." Man lærte hurtigt at kende frk. Henriksens morgenhilsen.

Orden og trivsel

Alle spørgsmål om orden, trivsel og dermed overvågning af mobning lå hos frk. Høyer og frk. Hesseldahl. De 2 var skolen øverste autoritet. Man kan sige, at de var både den lovgivende, dømmende og udøvende magt, som igen var funderet i en konservativ kristen grundtvigiansk tro. Det etiske grundlag var derfor i orden. På den baggrund tog de sig af den daglige omsorg blandt kostskoleeleverne, hvor de yngste var ca. 7 år og de ældste var ca. 16/17 år.

Til at hjælpe sig i det daglige på kostskolen, havde de 2 rektorfrøkener, som nævnt lærerinde Lykke Krarup. Hun var idrætslærerinde for pigerne på skolen, men tog sig også af de små kostskoledrenge fra 1 - 5 klasse, når der var læsetimer, og når drengene skulle lægges i seng om aftenen. De store elever havde frk. Høyer og Hesseldahls opsyn med. De store kostskoleelever sov på de stores sovesal, som lå over hovedbygningens dagligstue, og derudover på værelser spredt ud på 2- og 5- 12- 14- 16 mandsværelser i hovedbygningen.

Pigerne havde værelser lige under og på samme etage, hvor de 2 rektorfrøkener havde indrettet sig et soveværelse, det vil sige i den vestre del af hovedbygningen, set fra Sejer-gårdsvej. Angiveligt sov frk. Høyer og frk. Hesseldahl i en køjeseng.

På skolen sov også frk. Henriksen. Pedellen, hr. Hansen og hans kone fru Hansen, som var kostskolens madmor, sov i deres lille lejlighed oppe ved siden af hovedbygningens køkken.

Frk. Krarup, som forlod kostskolen ved 22-tiden om aften, sov hjemme i sin bolig. Der var dengang omkring 130 sovende kostelever fordelt udover sale og værelser i skolens hovedbygning.

Det siger sig selv, at det var en umulig opgave for skolens ledelsen at finde ud af, hvad der i alle detaljer foregik på kostskolen.

Magten blandt eleverne

Da der ikke var nogen præfektssystem på TMR, blev der i stedet opbygget en slags selvjustits blandt kostskoleeleverne. Det vil sige at de store og stærke kostskoleelever, og dem som var rappe i kæften, havde magten over de mindre og svage elever på skolens sovesale og værelser.

Grov mobning

På spørgsmålet om der var grov mobning blandet kostskoleeleverne er svaret, ja. Den grove mobning var ikke en systemiseret mobning gennem et præfektssystem. Den var af mere tilfældig karakter, men var dog systematisk på den måde, at mobbeofrene var de samme. Mobningen ramte særligt de elever, som på en eller anden måde skilte sig ud. Greb skolen ledelse, frk. Høyer og frk. Hesseldahl og frk. Krarup og visse lejlighedsvis aftenvagter, Hr. Korshøj og hr. Petersen ind mod mobning. Ja, det gjorde det i de åbne tilfælde. Og det kunne resultere i en omgående afstraffelse i form af en lussing.

Men den skjulte mobning, den trivedes. Det hang sammen med det mantra, at det blandt kostskoleeleverne var forbudt at sladre. Den, der sladrede til ledelsen, blev selv et moppeoffer. Derfor levede moppeofrene med at blive moppede. De kostskoleelever, som så på mobningen, forblev tavse overfor skolens ledelse.

Enkelte mobbeofre forsøgte i desperation at stikke af fra kostskolen. En enkelt truede værelseskammeraterne med at tage sit eget liv i Åstrup Skov med en papirkniv.

Det var langt fra alle, som blev moppede. Faktisk tror jeg, at de fleste kom igennem kostskoleårene uden at blive moppet groft. Der var selvfølgelig drillerier og situationer, hvor man kunne blive gjort til grin, men det kunne bæres, og man havde muligheden for en anden gang at kunne drille tilbage.

Som nævnt, dem der blev moppet groft var dem, som på en eller måde skilte sig ud. Fra min årgang husker jeg særligt 2 kostskolelever, som blev udsat for grov, grim og gentagen mobning.

Mobbeoffer 1

Den ene var eleven, som jeg nævnte ovenfor, og som truede med at tage sit liv med en papirkniv.

Han kom fra et overklassehjem og forsøgte at føre sig frem på en meget voksen måde, gik med flannelsbukser og blå blazer. Han havde en del lommepege med sig hjemmefra, som han brugte til at købe sig venner for.

Han var en nemt mobbeoffer, som ofte brød sammen i gråd, når han blev moppet.

En dag havde han fået nok. Han forsvandt om eftermiddagen fra 16 mandsværelse, hvor han boede. På sit skrivebord havde han lagt et afskedsbrev, hvor han oplyste, at han var taget ud i Åstrup Skov for at tage sit liv med en papirkniv.

Da afskedsbrevet blev fundet, resulterede det i stærk uro blandt de andre elever på værelset. Et hold elever drog ud for at finde ham. Afskedsbrevet kom også til frk. Hesseldahl kendskab Kostskoleeleven blev fundet i Åstrup skov, ulykkelig, men heldigvis uden at have gjort skade på sig selv.

Frk. Hesseldahl greb ind da eleven var kommet tilbage på værelset. Alle elever på 16-mandsværelset blev stillet i en række, hvor de ansvarlige for mopperiet skulle melde sig.

Efter flere opfordringer fra frk. Hesseldahl meldte ingen sig som ansvarlige for mobberi, heller ikke efter trusler om kollektiv afstrafning i form af lussinger.

Alle 16 mand som stod på række fik herefter hver et par lussinger med formaninger om aldrig at moppe den pågældende elev igen.

Mobbeoffer 2

Den anden elev kom også fra et overklassemiljø, fra en adelig familie fra Jylland. Han var en meget anderledes, gammelklog type og uden evne til at kunne slå fra sig. Han havde også godt med lommepege hjemmefra.

Et par af de stærke elever fra 16 mandsværelset var en dag blevet sultne. De ville låne penge af eleven, så de kunne købe sig noget mad i byen.

Han ville ikke låne dem penge, strittede hårdnakket imod, selv om han fik nogle nakkestrøg. Til sidst tog de 2 elever ham og holdt ham ud af et af værelsets nederste vinduer i første sals højde. Her holdt de ham i benene med overkroppen ud af vinduet.

Han hylede og skreg. Han blev spurgt igen om han ville låne dem penge. Det ville han ikke. Først da de 2 elever lod som om de ville slippe ham ved at lave nogle rykbevægelser i hans ben, skreg han op, at han nu gerne ville låne dem penge.

En anden måde han blev drillet på, var at nogle af de stærke elever spurgte ham, hvad han gerne ville hedde: Rosse, Flosse eller Rosseflossebøv.

Sagde han, at han ville hedde Rosse, fik han at vide, at han hellere ville hedde Flosse, sagde han, at han ville hedde Flosse, fik han at vide at han heller ville hedde Rosseflossebøv. Sådan blev det ved, indtil han brød grædende sammen.

Hovedpudekampe og håndklædekampe

På værelserne havde vi hovedpudekampe, hvor der blev slået hårdt til. Igen kunne det gå hårdt ud over nogle af de svage elever.

Derudover var der håndklædekampe. Håndklædekampene kunne blive onde, hvis man rullede håndklædet sammen på en særlig måde, ligesom fik rullet håndklædet sammen som en pisk. Gjorde man samtidig håndklædespiden våd, virkede håndklædet nærmest om en hundepisk. Det sved virkeligt at blive ramt af en våd håndklædespids. Der kunne blive flået hud af, hvis man blev ramt på låret eller kroppen. Men det var ligesom en frivillig sag at melde sig ind i en håndklædekamp, selv om også moppeofre uden videre, pludselig kunne få spidsen af et håndklæde at smage.

Andre kampe

Der var også "nossekampe" på de store værelser, hvor det gjaldt om at få fat i den anden kamphanes nosser og så vride rundt, indtil kamphanen gav op. Det var dog absolut en frivillig sag om man havde lyst til at være med i en sådan kamp.

Undertiden var der voldsomme slagsmål blandt nogle af de store på gårdspladserne. Nogle gange udviklede slagsmålene blandt drengene sig nærmest til en blodrus. De hamrede løs med knyttede næver i hovedet, i maven og i nyrene. De kampe blev dog hurtigt standset, fordi der hurtigt opstod en kødrand af heppende elever omkring de kæmpende, som gjorde at skolens lærere blev opmærksomme på at nogen var galt, og derfor fik standset slåskampen.

Nye kostskoleelever

Når nye kostskoleelever, sov i deres træsenge den første nat - i hvert fald på de små sovesal - var det en tradition at overfalde dem om natten, når den vagthavende lærer havde forladt sovesalen.

Så fik de ny elever tandpasta i munden under stor hujen og latter. De nye elever kunne også risikere at få buksevand den første dag på kostskolen. Det var vel også en eller anden form for mobning.

Som nævnt de fleste kom gennem kostskoletiden uden stor og systematisk mobning. De fleste oplevede sikkert mobning i mindre grad. Nogle - heldigvis få - havde det rigtigt hårdt i forhold til mobning og drengestreger.

30-07-2023/Klaus Lunøe

Knut Holst - æresmedlem



På foreningens generalforsamling den 21. maj 2022 blev det besluttet at gøre Knut Holst til æresmedlem af TMR/Sejergaardsskolen. Knut Holst var blandt de første kostskolelever, som blev meldt ind som kostskoleelev på Tølløse Slot, da slottet i 1939 var klar til at modtage kostelever. Han var på det tidspunkt 11 år.

Knuts forældre boede på Sumatra, som dengang hørte ind under kronkolonien, Hollandsk Ostindien. Hans far, Henry Holst, var administrator for en stor gummiplantage. Da 2. verdenskrig brød ud besluttede Knuts forældre sig at sende Knut og hans tvillingebror Preben til Danmark som kostelever på Tølløse Slot. Man må formode at Knuts forældre gennem bladet Dannevirke, havde læst brochuren om kostskolen TMR på Tølløse Slot.

Da japanerne i februar 1942 besatte Sumatra, kom Knuts forældre i japansk fangelejr indtil krigen sluttede. Forældrene oplevede meget grimt i den japanske fangelejr, men de overlevede og kom til Danmark i 1946, hvor Knuts far startede et vinimportfirma op. På grund af 2. verdenskrig så Knut ikke sine forældre i 7 år.

Til gengæld får Knut og hans tvillingebror et meget tæt forhold til frk. Høyer og frk. Hesseldahl.

Knut Holst R 47 var bestyrelsesmedlem og kasserer i en årrække i Elevforeningen TMR blandt andet sammen John Bjørklund, Hans Kierulff og hans tvillingebror Preben. I 1958-1959 var Knut formand for elevforeningen.

Knut Holst har i tidens løb leveret en række artikler til Kontakten, blandt andet artiklen "Mødet med Østen" som blev fordelt over 2 numre af Kontakten, nr. 21 fra december 1953 og nr. 22 fra juni 1953.

Det er fin artikel, hvor Knut Holst fra sin dagbog, levende fortæller om sin tur til Østen med ØK lastskibet M/S Annam, som han dengang blev hyret ind på.

Sejlturen startede i Frihavnen i København, videre til Gøteborg, Hamburg, Antwerpen, ned omkring Gibraltar, videre gennem Suez kanalen, Sumatras nordspids, Penang, Port Swettenham, Singapore, Koksichang (Bangkoks havneby), videre til Manila på Philippinerne, dernæst til Hongkong, Kobe, Yokohama, videre til Nordkina til byerne Dairen og Tsing Tao, hvor skibet blev lastet med solsikkefrø og jordnødder for derefter at sejle hjem til Europa. Knut fortæller, at de 2 nordkinesiske byer i den grad var præget af fattigdom og at kommunisterne fra det Røde Kina forbød besætningen at gå i land.

Det er en vidunderlig levende fortalt artikel, som lukker op for det ene vindue efter det andet til den tids havnebyer, som skibet lagde an til og til de forskellige kulturer, som Knut oplevede på sin rejse. Fine fotos er der også i artiklen.

Knut oplevede branden på Tølløse Slot i februar 1942, som han også har skrevet en artikel om i Kontakten, nr. 100 fra 2003 sammen med John Bjørklund, som også oplevede branden på slottet.

Knut har med stor glæde deltaget i foreningens generalforsamlinger de seneste år, selv om han i dag er godt op i 90'erne. Vi ser frem til at Knut forsætter med at deltage i foreningens kommende generalforsamlinger.



Juli 2023. Klaus Lunøe

*Nyt æresmedlem Knut Holst
- havesiden Tølløse Slot, sensommeren 2022*

Juleferie i Tasmanien

Min far boede fra 1930 til 1958 i Malaya, i dag Malaysia, bortset fra et par år i Danmark fra 1945-1947. De første mange år arbejdede min far i delstaten Perak i Malaya, på Jendarata Estate, hvis jordarealer i 1906 blev købt af Aage Westenholz, Karen Blixens onkel, og drevet under firmanavnet Jendarata Rubber Co., senere United Plantations Ltd, da Aage Westenholz dengang også købte flere andre plantager i Malaya med drift af gummitræer og kokosoliepalmer.

Som nævnt arbejdede min far på Jendarata Estate frem til japaneres invasion af Malaya. Invasionen af Malaya blev sat i gang halvanden time før japanerne bombede Pearl Harbour, den 7. december 1941. Det er der meget få, der er klar over i Danmark. På den måde var Pearl Harbour en mindre del af noget meget større, nemlig japanernes besættelse af hele Fjernøsten.

Som medlem af den frivillige engelske hær blev min far sammen med den engelske hær i løbet af de næste måneder trængt ned til Singapore. Den 15. februar 1942 måtte englænderne og Singapore overgive sig til japanerne med blandt andet det resultat, at min far blev krigsfange i krigsfangelejren Changi på Singapore sammen med tusindvis af engelske og australske soldater.

Der blev han sammen med masser af andre krigsfanger kommanderet ud med hakker og spader for at lave landingsbaner, så japanerne kunne få opbygget en militær lufthavn. I dag er Changi en kæmpestor internationale lufthavn i på Singapore.

Da krigen endte, kom min far til Danmark med et transporttroppeskib fra Singapore til Southampton i England, og derfra videre til Danmark i november 1945, hvor han mødte min mor. De giftede sig hurtigt, fik min bror Mikael i 1946.

Da der var lavkonjunktur efter krigen, og derfor ikke meget arbejde Europa, blev min far kontaktet af engelske plantageejere, som ejede gummitræsplantager i Malaya. Det resulterede i at min far blev ansat som plantagebestyrer i Malaya. Han vendte derfor tilbage til Malaya i 1947.

I 1948 blev jeg født i Malaya på en engelsk klinik i byen Port Dickson i den malaysiske delstat Negri Sembilan.

I 1952 flyttede min mor til Danmark sammen med min storebror Mikael og mig. Mikael skulle nemlig efter sommerferie i 1953 starte på en dansk skole, og det blev som kostskolelev på TMR. Selv blev jeg kostskolelev på TMR efter sommerferien i 1954 - lige fyldt 6 år. I sommerferien 1956 besøgte Mikael og jeg min far i Malaya, en stor oplevelse.

På det tidspunkt var der i Malaya stadig en opstand, som tog sin begyndelse efter afslutningen af 2. verdenskrig. Opstanden, som blev kaldt The Emergency, blev startet i 1948 af det kommunistiske parti i Malaya, hvis medlemmer i det væsentlig var kinesere med stærk

tilknytning Mao Tse Tung. Opstanden førte til en guerillakrig i Malaya, finansieret af det røde Kina. Opstanden/guerillakrigen, nåede at koste ca. 6.000 dødsopfre før den blev knust af englænderne hen over midten af 1950'erne. En af grundene til at den kommunistisk ledede opstand ikke lykkedes i Malaya var, at den malaysiske befolkning ikke ønskede at blive kommunistisk, men i fuld forståelse med englænderne forhandlede om at gøre Malaya med sine 9 delstater til en selvstændig stat med den malaysiske befolkning, som den dominerende, og samtidig frigjort fra det engelske kronkolonisystem. Malaya med sine 9 sultanater, blev selvstændig i 1957. Singapore etablerede sig dog i 1965, som en selvstændig stat.

Da meget i løbet af 1950'erne havde ændret sig i Malaya, købte min far i 1957 et stort landområde på øen Tasmanien, syd for Australien, hvor han ville være fårefarmer. Fårefarmen med adressen: Lower Turners March, via Karoola, lå en lille times kørsel mod nordøst fra Launceston på Tasmanien. Launceston må dengang have været en pæn stor by, da Launceston havde en lufthavn med direkte forbindelse til Melbourne.

Da min far havde fået bygget et nyt hus på fårefarmen, købte han 600 får og 6 væddere. Han fik sig også en fårehund, som hed Skip. Fårefarmen kaldte han for Mikla, en sammensætning af min brors navn Mikael og mit navn Klaus.

Min far aftalte med rektorfrøkenene på TMR, at vi kunne få en forlænget vinterferie fra ca. den 16. december 1959 til den 20. januar 1960. På Tasmanien, på det anden side af jorden, var det jo sommerhalvåret.

Vi rejste af sted med SAS fra Københavns Lufthavn til Zürich lufthavn, hvor vi skulle flyve videre med det australske luftfartsselskab Qantas i en Boeing 707, som Qantas i 1959 havde købt en serie af. Flyet var dengang et supermoderne jet-passagerfly, som åbnede op for langdistanceflyvning.

Se dette link: https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_707

Med en række mellemlandinger nåede vi til Sydney, hvor vi skulle flyve videre med et mindre fly til Melbourne og derfra videre til Launceston på Tasmanien.



Det blev noget af en rejse over mange dage og flyet blev forsinket på rejsen. Som følge af forsinkelsen måtte en stewardesse tage sig af os i Melbourne, da der ikke var fly til Tasmanien før dagen efter.

Hun var så sød, at jeg stadig husker hendes navn, Judy O'Donnel. Hun fik arrangeret, at vi kunne sove en enkelt nat hjemme hos hende før vi bordede flyet til Launceston.

Med en par dages forsinkelse landede vi i Launceston, hvor min far og en lille velkomstkomite tog hjerteligt imod os.

Dog blev jeg straks kørt til en læge i Launceston, da jeg var på vej til at få en blodforgiftning. Jeg havde i Sydney fået ligesom et myggestik, som viste sig at være en byld. Der blev prikket hul på bylden, ud kom 3 byldemødre, såret blev rensset og dertil et ordentligt skud penicillin, så var jeg hurtig klar igen.

Nu gik det videre i bil, først ad asfalterede veje, men hurtigt over på grusveje gennem smukke Tasmanske landområder med masser af får, græsmarker og store bløde bakker med skove. Vejret var dejligt behageligt varmt.

Vi kom frem til fårefarmen Mikla i Lower Turners March, hvor min far som nævnt havde fået bygget sig et nyt træhus med en terrasse.



Vi hilste på fårehunden Skip og de 2 heste, som min far havde købt til os, så vi havde noget at underholde os med.



Vi så fåreklipningshallen, vi så fårebrusebadet, som var ca. 6 meter langt og ca. halvanden meter bredt. Fårebrusebadet var en badetur for fårene, hvor fårene blev brusset med vand med noget antibiotika i, som forhindrede, at forskellige slags insekter og orme gik i fårenes uld.

Vi kom ud på markerne, hvor vi så de ca. 600 får, fordelt på de forskellige marker. Vi hilste på de 6 noget olme væddere med deres bøjede horn.

Vi fik hilst på en lille ged, som min far havde købt, og som vi ganske enkelt kaldte for "Lille Ged".

Dagene gik med at gå ture på markerne med fårehunden Skip for at se om fårene havde det godt, og nogle af fårene var blevet syge. Vi så hvordan fårehunden Skip styrede en flok får som ingenting, når han fik de rigtige kommandoer.

Dagene gik også med rideture ud over markerne. Min bror, Mikael, fik den høje hest, mens jeg fik den lille mere livlige hest.

Der var en traktor, som vi hurtigt lærte at køre og vi havde det sjovt med at selv at løbe gennem fårebrusebadet med koldt rent vand.



Vi lærte latterfuglene at kende. Sjovt at høre på latterfuglene til at begynde med, senere kunne de være noget enerverende at høre på.

Vi så små vilde kænguruer springe rundt på de store marker, gik langs små vandløb, hvor vi kunne være heldige og se en snog eller måske var det en af de tasmanske hugorme, som er en af verdens mest giftige slanger, og dermed meget forskellig fra den danske hugorm.

Vi legede med en dreng, som boede på en nabogård, som var et par år ældre end os, som også havde en hest.



En dag aftalte vi, at vi skulle besøge en dansk familie, familien Viberg, der boede ca. 7-8 km fra os. Det var en passende afstand for en ridetur. Vi red afsted ud af grusvejen, gennem skove og forbi marker.

Det gik fint med at følges ad de første mange kilometer, men den hest jeg red på, blev varm og livlig, så de sidste par kilometer ud til familien Viberg gik det i rolig galop.

Da jeg nåede frem, gik der mindst 20 minutter før min bror og den tasmanske ven nåede frem. Hestene fik vand og vi hyggede os med familien Viberg, som vi fik saftvand af.

Nu skulle vi ride hjem. Egentlig havde jeg ikke meget erfaring med heste, og vidste ikke, at heste, når turen går hjemad, bare vil hjem i en fart.

Et par kilometer kunne jeg holde hesten tilbage, men pludselig bed hesten bidslet fast mellem sine tænder, og pludselig gik det over stok og sten - i fuld galop - ud af grusvejen.

Pludselig ser jeg en bil på grusvejen, som kommer kørende imod mig og hesten. Det var umuligt for mig at standse hesten, lige meget hvor hårdt jeg hev i tøjlerne. Og nu gik det hurtigt i mod et sammenstød med bilen. Bilen bremsede, og ægteparret, der sad i bilen, sad med vidt opspærrede øjne.

Ca. 5 meter foran bilen bremsede min hest stejlede hårdt op.

Det lykkedes mig at blive hængende i sadlen, hesten tog et spring ud i rabatten, forbi bilen, og satte i fuld galop igen.

Jeg hang på, men kunne jeg mærke, at min ene fod var gledet ud af stighbøjlen. Jeg begyndte at miste balancen. Det uundgåelige skete, at jeg faldt af hesten til venstre side af grusvejen langs græsrabatten, som var den linje hesten fulgte.

Det var heldigt, for jeg faldt med det meste af min krop ned i grusvejens rabat, trillede rundt og kunne hurtigt rejse mig op uden at der var sket andet, end at min skjorte var noget forrevet og jeg havde nogle overfladiske skrammer med lidt blod på ryggen. Jeg var kun 11 år, så på den måde var jeg stadig blød og elastisk.

Hesten forsvandt ud af grusvejen, og jeg kunne ikke gøre andet end at begynde at traske hjem. Efter 20 minutter kom min bror og den tasmanske ven ridende. De havde fået deres heste op i galop.

De fortalte, at de havde talt med et ældre chokeret ægtepar i en bil, som havde fortalt om en dreng, som var kommet ridende lige imod deres bil i fuld galop uden at kunne styre hesten.

Min bror spurgte, om der var sket mig noget. Det var der ikke ud over flovheden ved at være faldet af hesten og bekymringen om at have lyst til at ride igen.

Min bror mente, at jeg måtte op på hans hest, eller kom jeg aldrig ud at ride igen. Det gjorde jeg. Vi sad nu 2 på min brors hest. Det gik i pænt roligt tempo derud af, de sidste par kilometer til fårefarmen.

Vi kom hjem, hvor min hest red i rundkreds og vrinskede, da den så os på vejen op til fårefarmen.

Vi fejrede juleaften i sommervarmen, så godt vi kunne. Min far var "ungkarl", så han havde ikke julestads. Vi fik dog klippet noget papirs pynt, og fik pakket nogle hjemmelavede gaver ind i julepapir. Til juleaften fik vi stegt and, havde stearin på bordet. Min far havde nogle æsker med chokolade, som vi nød.

Det blev til en anderledes, men hyggelig juleaften, hvor geden, "lille ged", som den hed, fik lov til at komme ind i stuen. Desværre kom vi til at give "lille ged" chokolade. Det hævnedes sig voldsomt næste formiddag, da "lille ged" fik tynd mave og sked udover hele træterrassen, så vi fik travlt med at spule og vaske terrassen ren.



Min far havde sørget for at 4 - 5 får ikke var blevet sommerklippede, så vi kunne se, hvordan en professionel fåreklipper, klippede får. Det var imponerede at se på, hvordan fårene blev lagt ned i et fast greb og herefter blev studset med en elektrisk uldklipper. Det gik imponerede hurtigt og sjove og rene så de nyklippede får ud.

Det var herlige dage i Tasmanien. Vi var i Launceston et par gange, men fik desværre ikke set så meget andet af Tasmanien, end det område, hvor fårefarmen lå, og pludselig var vi tilbage på kostskolen i den daglige trummerum i den danske januars vintermørke.

29-07-2023 /Klaus Lunøe

Tal

Kig godt på de tre bogstaver. Læser du ordet "tal" som i et regnestykke? Eller tal som i en invitation til samtale? Mange regner med, at sådan nogen som os udelukkende tænker på tal. Altså på de røde og de sorte, de store og de små. Men virkeligheden er, at relationer og samtale er altafgørende for os. Dialog er vejen til fælles værdi. Det har vi altid in mente. Derfor står der for os både tal og tal.

Lad os mødes om din virksomheds forretningsmæssige udfordring.

Kontakt

PwC
Eventyrvej 16,
4100 Ringsted
T: 3945 3945



Brochuren om kostskolen på Tølløse Slot fra 1938

Den følgende brochure er omtalt flere gange i artikler i Kontakten gennem tiden, men også i Jubilæumsskriftet "Sejergaardsskolen Tølløse 1895 til 1995" hvor lærer Knud Dalberg i sin fremragende historiske artikel "Sejergaardsskolen, TMR, Tølløse 1895 - 1978" på side 23 skriver:

"Man mærker hårde tider (i 1937) en anspændt økonomi og byens handlende takkes for forståelse. Man må optage lån, men samtidig gør man et forsøg, der skal vise sig at får overordentlig betydning for lange tider: I 1938 indlægges slotsbrochuren i Dansk Samvirkes blad "Danmarksposten" og gennem denne lille, og for sin tid udsøgte tryksag, bliver skolen kendt, og de første indmeldelser fra danske i udlandet modtages til skoleåret 1939-40, fra forældre, der vil give deres børn en danske opdragelse og identitet."

Vi kan takke Finn Helmer og hans forældre for eksistensen af et eksemplar af brochuren. Til et af de seneste bestyrelsesmøder mødte Finn op med brochuren i hånden med ordene, at han havde fundet noget materiale, som måske kunne have interesse for foreningen. Mon ikke!

Med brochuren viser frøken Høyer og frk. Hesseldahl i 1938 en overraskende side af dem selv, nemlig som værende fremragende "marketingschefer" for kostskolen med sigte på udenlands danskere børn.

Det lige før 2. verdenskrig, hvor der nåede at komme elever fra Fjernøsten på kostskolen, som ikke skulle se deres forældre før flere år efter de startede som kostskoleelever på Tølløse Slot i de første år af 1940'erne.

Nyd selv at se og læse brochuren fra 1937 - på de følgende sider!

Tølløse Mellem- og Realskole

Louise Høyer, Skolebestyrerinde
Underskole, Mellemskole og Realklasse
Telefon 147



Kostskolen Tølløse Slot

M. Hesseldahl og Louise Høyer
Telefon 130

Kostskolen modtager under hjemlige Forhold Drengene og Piger i Underskolen, Mellemskolen og Realklassen. (Eleverne modtages fra 6—7 Aars Alderen.)

Kosteleverne bor paa Tølløse Slot (opført 1575 af Peder Oxé). Vi glæder os over, at det blev muligt for os at flytte *Kostskolen* til saa smukke Omgivelser, ligesom vi haaber og ønsker at indpode Skolens Elever Sans og Respekt for de bestaaende Værdier, nedarvet gennem Slægter.

Det er vort Haab, at Børnene ved at vokse op i de smukke, landlige Omgivelser, samt ved at faa den smukt anlagte Park med Voldgravene, de mange sjældne Træer og Buske og store faste Plæner overladt som deres Tumbleplads, maa modtage Indtryk, der senere i Livet kan fylde dem med Glæde og blive en varig Rigdom for dem.

Det er en ny Slægt, der rykker ind i de gamle Sale med de tykke Mure, og vi maa mindes Randers-Borgmesteren, Otto Kraghs smukke Prolog til Herregaarden »Gammel Estrup«:



Parti fra Tølløse Slot, ved Voldgravene.

Din Mur har trodset Tidens Magt,
Aarhundreder fik Liv i dine Sale!
Men borte er Vindebroens væbnede Vagt,
Og Riddersalens Styrke, Fruerstuens Pragt
Er kun et Ekko fjernt i Mindets Tale.

Dog, — evner vi at lytte til Mindernes Sprog
Og tyder vi din Fortids gule Blade,
Da vil vi finde Liv i den skumleste Krog,
Da stiger frem for Tanken af Slægter et Tog
I Pomp og Pragt, i Panser og Plade.

Da straal Salens Lys over Silke og Maar,
Da larmes der i Fest ved Krus og Kande —
Tungt den vornede Træl under Skyggerne gaar,
Og evige Stjerner paa Nattens Himmel staar
Og spejler sig i Borggravens Vande.

Da ser vi Slægter skride den Slægternes Gang,
Der skal vandles til de seneste Tider;
Da lytter vi til Hulken, til Jubel og Sang,
Til Toner, der fødtes, hvor Livets Kilde sprang,
Og hvor Mennesker længes og lider.

Og Tider ser vi skifte i Vilkaar og Skik,
Og Magten brudt i Naadigherrens Hænder,
Da løfter en stavnsbunden Ungdom sit Blik,
Og hen over Muldjorden nye Tanker gik,
Som Livet i de sløve Sjæle tænder.

Og videre Livet sig nye Baner brød
Og sprængte Skel og Baand fra svundne Dage,
Da tav hver frejdig Røst, som før i Borgen lød,
Men Ensomhedens Stilhed til Huse sig bød,
Og stærke Mure trodsigt stod tilbage.

Saa gaar den nye Dag under Hvælvingen ind, —
Javist gik her en Storhedstid til Grunde!
Men ingen bryder Traaden i Nornernes Spind,
Og frønnen Træ maa falde for Uvejrs og Vind,
Naar nye Knopper brister i Lunde.

Den nye Tid blev ikke en tankeløs Knægt,
Som vil trampe over Fædrene Grave,
Vor Tid skal vel dømmes af en senere Slægt,
Men ikke vil vi frakendes Sans og Respekt
For en Arv, der var Forfædres Gave.

Og derfor — — — vi skotter din Mur
Og stiller os paa Vagt for dine Sale!
Vi kræver Respekt for vor egen Tids Kultur,
Men vi hilser ærbødigt det gamle, der du'r,
Mens vi lytter til Fortidens Tale.

Otto Kragh.

Havestuen (Den fælles Dagligstue)
hovedsageligt for de store Kostelever



„Radiokrogen“ ved Kaminen

Indgang
til Havestuen
fra Parken



Indskrift over Indgangsdøren mod Syd.

ANNO 1575 LOD ERLIG VELBYRDIG MAND
PER OXE TIL GISSELFELD, KM OG DANMARCKS RIGIS
HOFMESTER SOM VOR HER JOHAN OXIS SØN TIL
NIELSTRVP OG HANS HØIE HVSTRV
FRVE METTE ROSENKRANTZES, HER OLLVF
ROSENKRANTZIS DAATTER TIL VALLØ BYGGE DETTE
HVS HER PAA TØLLØSE. GUD UNDE DEM SAA
AT BYGGE OG BOE AT DE MAA FAA DE EVIGE RO.

Vi haaber og tror, at

Kostskolen Tølløse Slot

ogsaa maa meddele
Udlands-Danskes
Børn et Indtryk
af deres Fædrelands
smukke Natur
og samtidig blive
dem en Erstatning
for det Hjem,
de maa savne
i Opvæksten.

Parti fra Spisestuen
set mod
Kostelevnes
Dagligstue



Havestuen (Den fælles Dagligstue)
hovedsageligt for de store Kostelever



„Radiokrogen“ ved Kaminen

Indgang
til Havestuen
fra Parken



Indskrift over Indgangsdøren mod Syd.

ANNO 1575 LOD ERLIG VELBYRDIG MAND
PER OXE TIL GISSELFELD, KM OG DANMARCKS RIGIS
HOFMESTER SOM VOR HER JOHAN OXIS SØN TIL
NIELSTRVP OG HANS HØIE HVSTRV
FRVE METTE ROSENKRANTZES, HER OLLVF
ROSENKRANTZIS DAATTER TIL VALLØ BYGGE DETTE
HVS HER PAA TØLLØSE. GUD UNDE DEM SAA
AT BYGGE OG BOE AT DE MAA FAA DE EVIGE RO.

Vi haaber og tror, at

Kostskolen Tølløse Slot

ogsaa maa meddele
Udlands-Danskes
Børn et Indtryk
af deres Fædrelands
smukke Natur
og samtidig blive
dem en Erstatning
for det Hjem,
de maa savne
i Opvæksten.

Parti fra Spisestuen
set mod
Kostelevnes
Dagligstue



Kostskolens Kontor



Havestuen
med Udgang til Parken
og den store Terrasse
paa Sydsiden



Kostelevernes Dagligstue
med det smukke vaabenprydede Loft.
I Hjørnefelterne:
Peder Oxes Vaaben — de Neergaards
— Schulin — Zeuthens



Fra et Kostelevværelse
paa Drengenes Gang

Over Indgangen fra Taarnet til Forhallen staar Neergaard'ernes Vaaben samt følgende Inskription i Sandsten:

Tølløse Slot set fra Indkørselen



SEE HER DET HUUS SOM RIGSHOVMESTER
 PEDER OXE FOR 200 AAR, DOG RINGERE END
 2 HAR LADET VOXE ER NU AAR 1775
 EFTER AT DET VAR BLEVEN FORFALDEN
 OG ØDE IGEN
 FRA GRUNDEN FORBEDRET OG ISTANDSAT
 AF CANCELLIERAAD
 JOHAN THOMAS NEERGAARD OG
 FRUE ANNA JOACHIMINE FØD QVISTGAARD
 TIL TØLLØSE, RINGSTED KLOSTER,
 KIERUP OG MERLØSE GAARDE.
 GUD LADE DETTE HUUS SIN VARETÆGT
 OG ROE
 HAND VÆRE DERES SKJOLD
 SOM HERUDI SKAL BOE.



Fra Taarnet set mod Forhallen og Havestuen

Forhallen med Kik ind i Havestuen og Kontoret



Den smukke Taarntrappe
 Opgang til Kostelevernes Værelser. I Midten af Jaarnet:
 En af Kosteleverne slaar paa Middagsgongonen



Parti fra Plænerne
 med Haandbold-, Fodbold- og Tennisbane,
 Badminton- og Krokettplads

↑ Over Døren Kostskolens Motto:
 Trælle Fræver Frihed
 Den som er af Adel
 Ønsker at tjene.

Billederne af
 Kongen og Dronningen skænket
 af Hds. Majestæt Dronningen:
 „Til Ophængning
 paa Tølløse Kostskole“



Dagsplan:

Morgenmaaltid Kl. 7 ³⁰	
Skoletid Kl. 8 ⁴⁰ til 11 ³⁰	
Frokost Kl. 11 ³⁰ til 12 ⁰⁰	
Skoletid Kl. 12 ⁰⁰ til 14 ⁰⁰ eller 15 ⁰⁰	

Efter Skoletid Eftermiddagskakao eller -the, derefter Fritid til Kl. 17⁰⁰. Lektielæsningen under Opsigt Kl. 17⁰⁰ til 18³⁰.

(For de mindre Elevers Vedkommende under Vejledning)

Middag Kl. 18³⁰.

Derefter Fritid til Børnene skal i Seng. De mindre Elever gaar i Seng Kl. 19⁰⁰—20⁰⁰—20³⁰ og skal tilbringe Fritiden i Parken eller i den fælles Dagligstue. De noget ældre Elever gaar i Seng Kl. 21⁰⁰ og skal tilbringe Fritiden som de førstnævnte.

Kun de store Elever, der maa antages at bruge længere Tid end den fastsatte til deres Lektielæsning, kan opholde sig paa deres Værelser i Tiden mellem Kl. 19⁰⁰ og 20³⁰. Derefter skal de samles i Dagligstuen. Der drikkes The Kl. 21¹⁵. Sengetid c. Kl. 22⁰⁰.

PROGRAM TILSENDES

Paa Kostskolen bor foruden de 2 Bestyrerinder, tillige 2 Lærere og 3 Lærerinder, som fører Tilsyn med Kosteleverne udenfor Skoletiden. Det er vort Maal at give Børnene en god, sund Opdragelse under hjemlige Forhold og under gensidigt tillidsfuldt Samarbejde med Børnenes Hjem.



Fotografierne taget af Fotograf Frk. Dagmar Vestergaard og Anne Ebbelholt, Tølløse.

Ved Voldgraven

Parti fra Tølløse Slotspark

smukt anlagt, med mange sjældne Træer.

En botanisk Seværdighed er den store Hængebøg (ca. 300 Aar). Mægtig i Omfang, med de ejendommelige Grene.



Opgang til Egehøjen med Kanonerne

EGMONT H. PETERSEN
KØBENHAVN K.

ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 4. JUNI 2023

Årets generalforsamling blev afholdt på Svogerslev Kro i Roskilde. En hyggelig gammel stråttækt kro fra det 17. århundrede.

Der var fremmødt 28 deltagere inkl. ledsagere til dagens arrangement.

Formand Bendt Ole Løike bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Klaus Lunø blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Bendt Ole fremlagde herefter bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte.

Det blev samtidig oplyst, at julemødet i 2022 på Restaurant Herthadalen havde været noget af et tilløbsstykke med hele 36 deltagere.

Kransenedlæggelsen og julemødet vil i år foregå på skolen den 2. november, hvor vi mødes på skolen kl. 17.30 og nedlægger en krans på mindstenen for de to frøkner.

Kl. 18.00 får vi lidt at spise for efterfølgende at overvære en koncert arrangeret af skolen.

Se omtale i bladet.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at oplyse, at vores mangeårige grafiker for produktion af Kontakten og webmaster for foreningens hjemmeside har opsagt samarbejdet.

Vi har nu fundet en ny samarbejdspartner, Henrik Bjørkman, og er pt. i gang med at få et nyt nummer af Kontakten på gaden, ligesom vi snarest går i gang med en opdatering af hjemmesiden.

For så vidt angår Kontakten, er det vedtaget, at Kontakten fremover alene udkommer elektronisk. Det vil sige, at bladet sendes til det enkelte medlem via e-mail, samt at bladet lægges på foreningens hjemmeside.

Trine Borre gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

Herefter blev der serveret en frokost i restauranten.

Dagen sluttede sent på eftermiddagen efter en rigtig fin dag i selskab med tidligere skole- og klassekammerater.

Beretning 2023

Kære alle. Velkommen.

Efter et par år med få aktiviteter pga. Corona, tog vi i 2022 revanche, hvilket I også vil kunne se på årets regnskab.

Til sidste års generalforsamling var vi 23 til stede, og til julemødet ikke mindre end 36. Tak til alle der kom. I bestyrelsen var vi meget tilfredse med begge arrangementer. Vi håber tendensen holder.

I år holder vi igen generalforsamlingen på Svogerslev Kro, da det jo gik så godt sidste år. I år med 28 deltagere.

Kransenedlæggelsen/julemødet ændres i år til et arrangement sammen med skolen. Mødet finder sted torsdag den 2. november på skolen. Vi mødes kl. 17.30 og nedlægger en krans for de to madam. Kl. 18.00 går vi ned i hallen og får en sandwich og en sodavand og hygger os sammen. Kl. 19.00 spiller The Formænd og kl. 19.45 spiller Shubberne i anledning af deres 50-års jubilæum. Vi har købt 30 billetter til arrangementet, så først til mølle. Da vi er under 30 i dag, kan alle tilstede få billetter.

Selv om disse arrangementer koster, vil vi holde kontingent uændret på 200 kr. og ellers bruge af formuen. Vi har stadig til et par år.

Som tidligere oplyst har vores mangeårige grafiker for produktion af Kontakten og webmaster for foreningens hjemmeside opsagt samarbejdet. Vi har nu fundet en erfaren samarbejdspartner, Henrik Bjørkman, og er pt. i gang med at få et nyt nummer af Kontakten på gaden, ligesom vi snarest går i gang med en opdatering af hjemmesiden.

For så vidt angår Kontakten, er det vedtaget, at Kontakten fremover alene udkommer elektronisk. Det vil sige, at bladet sendes til det enkelte medlem via e-mail, samt at bladet lægges på foreningens hjemmeside.

Vi er i skrivende stund 87 medlemmer + 5 æresmedlemmer.

Siden sidste generalforsamling er to medlemmer gået bort. Palle Christensen årgang 1952 og Lisbeth Fredberg årgang 1966. Lisbeth gik jeg i klasse med og kendte særdeles godt fra dengang. Lisbeth deltog også i mange år i foreningens arrangementer. Hun vil, blive meget savnet. Lad os mindes Palle og Lisbeth. Til slut en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Håber vi kan fortsætte i flere år.

Bent Ole Løike
Formand

Referat af ordinær generalforsamling - afholdt den 4. juni 2023 på Svogerslev Kro.

28 personer til stede.

Velkomst ved formanden Bent Ole Løike

1. Som dirigent blev Klaus Lunøe valgt, som konstaterede at mødet lovligt varslet og indkaldt.
2. Beretning ved Bent Ole Løike
Beretningen vedtaget med enstemmighed.
3. Regnskab forelagt ved Trine Borre.
Regnskabet vedtaget med enstemmighed.
4. Ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Troels, Peter, Kirsten, Anne blev alle genvalgt med applaus
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Flemming og Kirsten Kierulff Hansen blev begge genvalgt med applaus
7. Kontingent.
Kontingent blev enstemmigt vedtaget til kr. 200.
8. Orientering.
Pladen er på plads på mindestenen.
Første digitale blad udkommer i løbet af sommeren

Klaus Lunøe
Dirigent

Anne Voigt
Referent

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kransenedlæggelse 2. november 2023

Kransenedlæggelsen/julemødet ændres i år som nævnt i generalforsamlingsberetningen til et arrangement sammen med skolen. Mødet finder sted torsdag den 2. november på skolen.

Vi mødes kl. 17.30 og nedlægger en krans for de to damer.

Kl. 18.00 går vi ned i hallen og får en sandwich og en sodavand og hygger os sammen.

Kl. 19.00 spiller The Formænd

Kl. 19.45 spiller Shubberne i anledning af deres 50-års jubilæum.

Bestyrelsen har købt 30 billetter til arrangementet, så først til mølle.

MEDLEMSLISTEN

Vi bringer ikke medlemslisten i den elektroniske udgave af Kontakten, da vi som forening er underlagt "Databeskyttelsesforordningen".

Ønsker du en oversigt over medlemmerne af Elevforeningen, kan den rekvireres ved henvendelse til: Troels Hallig på e-mail: th@troels-hallig.dk eller på telefon: 2423 2658

OBS! Husk at meddele adresseændring til:

Elevforeningen
v/formand og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse
Bendt Ole Løike
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Tlf +45 2248 7862
bo.loike@gmail.com

Om indkaldelse til den kommende ordinære generalforsamling i 2024

Kære alle

Vær opmærksom på at den kommende indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2024 kommer til at ske i form af en e-mail til hvert enkelt medlem med oplysning om tidspunkt og sted for afholdelse.

For de medlemmer, som ikke har oplyst os om en e-mailadresse (pt. 4 medlemmer), vil indkaldelsen ske med et almindeligt brev (sneglepost).

Herudover annonceres indkaldelsen til den kommende ordinære generalforsamling i 2024 på foreningens hjemmeside.

*Troels Hallig
Næstformand*

Nyt fra Sejergaardsskolen



Ved skoleleder Eva Hede

Sejergaardsskolens gik på sommerferie ovenpå en dejlig lejrskole i Sejerøbugten den 19-21.juni. Elever fra 0.-9.kl. boede på to forskellige lejre, Kongelejren og Lyngborgen, som lå ca. 4 min. gang fra hinanden ad trygge skovstier.

Vejret var fantastisk, og de hyrede livreddere havde nok at se til på stranden, hvor eleverne badede i hold efter tur. Maden stod vores dejlige køkkenpersonale for, og måltiderne blev indtaget uden for i det gode vejr. Når stranden ikke blev besøgt, blev der gået ture til både skov og slikbutik. Særligt de yngste nyder at kunne bruge deres lommepenge, på lige hvad de vil.

Skoleåret blev afsluttet med fællessang på den store legeplads med skolens lærerband som akkompagnatører.

Lærerne mødte 7. august ind til kursus omkring didaktiske og pædagogiske metoder til arbejdet med vores ordblinde elever. Vi har gennem de sidste år fået en stor viden om nye muligheder og undervisningsmetoder, hvilket gør det nødvendigt at lærerne klædes godt på til den opgave. Teknologien gør det heldigvis muligt for disse elever at tilgå den samme viden som deres klassekammerater, dog med andre redskaber og metoder, som lige skal læres.

Elevtallet er gennem det sidste ½ år øget en del, og der skulle tages imod nye elever i mange klasser, da eleverne mødte ind den 9. august. Opgaven i at markedsføre skolen bredere end tidligere, har vist sig at være en god investering. Vi får således en del elever både fra Roskilde, Holbæk og småbyerne både syd og nord for Tølløse.

Et stabilt og højt elevtal er fuldstændig afgørende for, at vi kan drive og praktisere den skole, vi mener, er den rigtige for vores elever.

Som noget nyt er der fra i år indført et nyt fag på alle grundskolens klassetrin. Trivsel.

Vi, som så mange andre, er optaget af at hjælpe vores børn og unge med at komme i bedre trivsel, da seneste tal fra EVA viser, at mistrivsel er støt stigende og faktisk mere end fordoblet de seneste 7 år.

Trivselsundervisningen skal give eleverne mulighed for at få viden om egne styrker og begrænsninger, og således bedre kunne indgå og bidrage til fællesskabets krav og forventninger. Timerne skal også hjælpe til at give eleverne et fælles sprog for netop at kunne tage samtalen om det, der udfordrer dem.

Vi havde inviteret Chris MacDonald den 15.august til at holde et oplæg for forældre og medarbejdere om alt det, der påvirker trivslen hos børn og unge. Mobiltelefon, sukkerholdig mad, for lidt søvn og manglende resiliens var blot nogle af de væsentlige faktorer. Denne viden arbejdes der nu videre med både hos lærere og forældre.

Efterskolen begynder dette skoleår med kun én studieretning. Den almindelige 10.kl. med afgangsprøver i maj og juni er nu helt udfaset til fordel for en studieretning med anderledes prøveformer. I vores tilfælde som projektafviklinger drypvist hen over skoleåret.

Studieretningen kalder vi Modig10, da der lægges vægt på at udvikle:

- Mod til at udfordre dig selv og dine anskuelser
- Mod til at få nye erkendelser og lære dig selv bedre at kende
- Mod til at gå efter dine drømme og sætte mål
- Mod til at stå op for dig selv og kommunikere kraftfuldt og autentisk
- Mod til at indgå i et fællesskab og tage ansvar

Eleverne arbejder med dansk, matematik og engelsk på tværs af tre overordnede temaer; individet, fællesskabet og verden.

De næste måneder tages der fat på fagenes pensum, dog afbrudt af en lejrskoleuge for 6.-9.kl. i uge 38, hvor klasserne rejser til hhv. Århus, Bornholm, Hamburg og Budapest med deres klasselærere.

Næste store musikarrangement er 1.+2.november i hallen, hvor vi - i anledningen af Spil Dansk ugen - får besøg af Shubberne (det tidligere Shu-bi-dua). The Formænd varmer som sædvanligt publikum godt op!

Eva Hede

Årgang 1967 holdt 55 års jubilæum



Selskabet foreviget på terrassen

Den 20. juni 2022 var det 55 år siden årgang '67 forlod skolen.

Det blev fejret hos Finn, som havde været så venlig, at stille sit og Kajas pragtfulde hus til rådighed for arrangementet.

15 forventningsfulde "gamle" skolekammerater mødte op for at fejre dagen.

Der blev serveret en god frokost med efterfølgende kaffebord.

Humøret var højt og snakken gik godt omkring bordet bl.a. med oplevelser og historier fra skoletiden.

Alle havde en hyggelig og dejlig dag i selskab med tidligere klassekammerater.

Vi mødes igen, når årgangen runder de 60 år.

På gensyn.



Humøret var højt, og der blev fortalt historier fra en svunden tid

Mindestenen



Den 8. april 2014 blev frk. Høyer og frk. Hesseldahls gravsten flyttet fra Solbjerg Parkkirkegård på Frederiksberg til skolen, hvor den nu er placeret i skolens gamle gård.

Stenen gik samtidig fra at være en gravsten til at være en mindesten.

I perioden fra 2014 og til dato, har flere undret sig over, hvorfor der nu lå en gravsten her foran skolen.

Mange har spurgt, om der ligger nogen under stenen osv.

Denne mindesten er tilegnet to stærke kvinder og iværksættere,
Frk. Louise Høyer og Frk. Marie Hesseldahl.
De købte skolen i 1928 og drev den til 1963.
Under navnet TMR formåede de at udvikle skolen til
også at være en kostskole,
særligt for udlandsdanskernes børn.

Det er der nu rådet bod på, i det der er monteret et fint skilt på stenen, med en kort beskrivelse af frøknernes virke på skolen og i hvilken periode det stod på.

In memoriam



Lisbeth Fredberg, født Johansen

Den 23. december 2022 mistede vi foreningens medlem Lisbeth Fredberg.

Lisbeth blev født den 4. maj 1949 i Ugerløse og gik på TMR som byelev i begyndelsen af 1960'erne, hvor hun tog realksamen i sommeren 1966. Hendes far var tømrermester i Ugerløse og Lisbeths barndomshjem var med udsigt til det åbne svømmebassin i Ugerløse.

Hun cyklede dagligt de ca. 7-8 km fra Ugerløse til Tølløse for at passe sin skolegang sammen med flere andre byelever fra Ugerløse.

Lisbeth var fuld af energi, en meget glad, smilende og favnende pige. Hun var farverig og havde altid en god replik klar og, hun var populær blandt drengene. Lisbeth var en sportspige, og under skolens gymnastiklærerinde, Lykke Krarup, var hun blandt de bedste af skolens sportspiger. Hun var god til både løb, længdespring og højdespring. Hun havde også et godt boldøje når hun spillede langbold, og hun var en sikker deltager fra sin årgang på den årlige idrætsstævnedag i Holbæk, hvor vi fra TMR dystede med en række andre realskoler på Sjælland.

God til at danse var Lisbeth også, og livet igennem havde hun mange aftaler på det sociale plan.

Hun sluttede som fuldmægtig i Solrød Kommune. Hun blev gift med Jørn Fredberg, med hvem hun fik sønnerne Jacob og Kasper og senere fik hun 2 børnebørn, som hun var meget tæt på. Lisbeth nåede at fejre guldbrillup med Jørn. I sine sidste leveår blev Lisbeth ramt af sygdom, men bevarede trods det hårde sygdomsforløb troen på, at hun nok skulle blive rask igen.

Lisbeth er elsket og savnet af mange.

Klaus Lunøe

PERSONALIA

Nye medlemmer:

Irmelin Mathiassen, R67

Grethe Rink, R65

Lissi G. Boers, R67

Gorm Skjærlund, R64

Velkommen til!

Æresmedlem:

Knut Holst, R47

Afgåede medlemmer:

Lisbeth Fredberg, R65

Palle Christensen, R52





ELEVFORENINGEN TMR

v/formand og Elevforeningens
repræsentant i skolens bestyrelse

Bendt Ole Løike

Løvsangervej 44

4000 Roskilde

Telefon +45 2248 7862

bo.loike@gmail.com

E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk

Medlemsblad for Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening