

KONTAKTEN

ÅRGANG 73 - NR. 140 - April 2024



"og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø"

INDHOLD

	<u>Side</u>
ELEVFORENINGENS BESTYRELSE	4
KLUMMEN	5
ARTIKLER:	
Udflugt til Munkholmbroen/Bramsnæs, af Klaus Lunøe	6
Morgensang på TMR/Sejergaardsskolen i 50'erne/60'erne, af Klaus Lunøe	9
Indtryk fra en tidligere TMR/Sejergaardsskolen kostelev's besøg på skolen anno 2023, af Per Toft Rasmussen	12
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling den 2. juni 2024 kl. 12.00 på Svogerslev Kro	17
Koncert med Katrine Gislinge på Sejergaardsskolen, af Dorte Kayser	18
Elevforeningens julearrangement 2023, af Troels Hallig	20
Et portræt af frk. Høyer, af Finn Helmer	22
Kommende arrangementer, medlemslisten og om indkaldelsen til den kommende ordinære generalforsamling i 2024	24
Personalia	25
Mindeord om Kirsten Marie Lindbjerg Kierulff-Hansen, af Klaus Lunøe	26
In Memoriam Steen Johansen R64, af Troels Hallig	28
In Memoriam Bent J. Borup R67, af Troels Hallig	29

Elevforeningen TMR

og Sejergaardsskolens Elevforening
E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk
www.tmr-elevforeningen.dk
CVR-nr. 35957367

Skolens hjemmeside

www.sejergaardsskolen.dk

Elevforeningens adresse

v/ formand og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse
Bendt Ole Løike, R66
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Telefon +45 2248 7862
E-mail: bo.loike@gmail.com

Bank

Dansk Bank, konto 3117-3196000194
Swift adresse: DABADKKK
Iban nr.: DK 2330003117000194

KONTAKTEN

Blad nr. 140, april 2024
Årgang 73
Distribueres digitalt til ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre
Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside

Redaktion og layout

Klaus Lunøe (ansv. red.)
Henrik Bjørkman (grafiker)

Forsidefoto

Munkholmbroen

INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen
via e-mail th@troels-hallig.dk

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE



Formand og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse
Bendt Ole Løike, R66
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Telefon +45 2248 7862
E-mail: bo.loike@gmail.com



Bestyrelsesmedlem
Finn Helmer, R67
Bakkevej 18
4350 Ugerløse
Tlf.: +45 2015 6510
E-mail: finn@helmer.com



Næstformand
Troels Hallig, R67
Ahornvej 4B
2970 Hørsholm
Telefon +45 2423 2658
E-mail: th@troels-hallig.dk



Sekretær
Anne Voigt, R67
Bøssemagergade 1E
3150 Hellebæk
Telefon +45 3145 5031
E-mail: voigtanne@hotmail.com



Redaktør
Klaus Lunøe, R64
Allégade 22 F
2000 Frederiksberg
Telefon +45 2444 3458
E-mail: klaus.lunoe@gmail.com



Kasserer
Trine Borre
Søvang 16
4000 Roskilde
Telf.: +45 5152 1881
E-mail: famborre@gmail.com



Bestyrelsesmedlem
Peter Tretow-Loof, R67
Ordrupvej 90, 1.
2920 Charlottenlund
Telefon +45 4588 4548
E-mail: peter@tretow-loof.dk



Revisor
Flemming Jørgensen, R66
Hørsholm Park 16, 1. tv.
2970 Hørsholm
Telefon +45 2085 4206
E-mail: flemming@aabredde.dk



Suppleant
Kirsten Sørensen, R67
Kvarmløsevej 61
4340 Tølløse
Tlf.: +45 2278 6216
skovlyvej11@icloud.com

KLUMMEN



Af formand Bendt Ole Løike

Kære alle læsere

Kontakten er nu digital for tredje gang (anden gang efter nyt koncept). Håber alle er tilfredse med resultatet. Vores redaktør Klaus har i hvert fald gjort sit bedste.

Vores medlemstal er som forventet svagt faldende. Vi er på nuværende tidspunkt 85 betalende medlemmer.

Vi skal for tredje år i træk holde generalforsamling på Svogerslev Kro. Vi har generelt været godt repræsenteret de seneste år. Med hensyntagen til vores økonomiske råderum finder vi i bestyrelsen det til at være et godt sted, ligesom det er centralt beliggende på Sjælland. Det føltes også som om alle hyggede sig ved disse møder.

På generalforsamlingen er flere medlemmer på valg, og alle har indvilget i genvalg. Håber I støtter os.

Den kommende kransenedlæggelse vil finde sted torsdag den 30. oktober 2024 på skolen kl. 17.45. Der vil efterfølgende være koncert med Bellami (Kim Larsens backing gruppe).

Vi føler det er naturligt, at vi som tidligere elever kan følge med i udviklingen på skolen på disse "syng dansk aftener". Bestyrelsen har købt 25 billetter til arrangementet. De fordeles efter princippet "Først til mølle"

En fortsat god sommer til alle!

De bedste hilsner
Bendt Ole Løike
Formand

Udflugt til Munkholmbroen/Bramsnæs

Af Klaus Lunøe R64

I midten af 1950'erne skete det, at frk. Høyer sammen med frk. Krarup arrangerede udflugter til Munkholmbroen, som forbinder området omkring Holbæk med Hornsherred.

Som jeg husker det, var det en udflugt, der blev arrangeret i en weekend for de kostskoleelever, som ikke havde en hjemrejseweekend. Her skal man erindre, at i 1954, da jeg startede på kostskolen TMR, var der hjemrejseweekend hver 3 uge. Det blev senere - omkring 1958 - ændret til, at der var hjemrejseweekend hver anden uge.

På den måde var der udsigt til, at der i løbet af en måned var der 3 weekends, hvor der opholdt sig mange kostskolelever på skolen, som jo godt kunne trænge til opleve noget.

Turen blev arrangeret som en bustur. I busser, som de så ud dengang i midt 50'erne med op til ca. 28 siddepladser. Humøret steg straks blandt de kostskolelever som skulle deltage, da nyheden om en udflugt til Munkholmbroen og Bramsnæs Vig blev meldt ud.

Vi der skulle med på udflugten stod klar til afrejse, når bussen hentede os foran kostskolen. Snakken gik, og kampen om pladserne i bussen startede ved busdøren. Det optimale var at få en plads bag i bussen, særligt på bussen bagsæde. Det var selvfølgelig de frækkeste og de stærkeste, som erobrede pladserne på bagsædet. Pigerne fik normalt pladserne op bag chaufføren, tæt på frk. Høyer og frk. Krarup.

Inden bussen kørte, var der optælling, og lidt orientering om turen. Busdøren smækkede i og bussen begyndte at køre. Ud af Tølløse gennem Kvarmløse, forbi rugbrødsfabrikken.

Der gik sjældent mere den 5 minutter før nogen begyndte at synge bussange, først og fremmest: "Hjulene på bussen drejer rundt, rundt" - en sang, som alle kendte, og hvis ikke, kunne alle hurtigt falde ind i refrænet. Der blev skrålet godt med af fleste i bussen og opfindsomheden var stor i forhold til at lave sjove ændringer i refrænet.

Forbi Elverdams Kroen og op ad Elverdamsvej lange bakke, forbi Vintre Mølle og Englerup, op til Munkholmvej. Derfra til venstre ad Munkholmvej til parkeringspladsen overfor den i ca. 2008 nedbrændte Langtved Færgetro. Alle pressede på at komme ud af bussen i en fart gå med glade rår og til samling på parkeringspladsen ovre foran Langtved Færgetro lå.



Derfra kunne man tydeligt se Munkholmbroen, som deler bunden af Isefjord op. På den ene side af broen mod syd i Tempelkrogen, og på den anden side af broen mod nord i Bramsnæs Bugt. Og man kunne se de mange fiskere på broen eller med vaders ude i fjorden i håb om at fange havørred eller hornfisk.

Nu gik turen videre langs stranden ud mod Bramsnæs Bugt op mod halvøen Bramsnæs. Frk. Høyer sagde nogle kloge ord om stenalderfolket og flokken delte sig derefter hurtig op i mindre grupper. Der var det sjove ved frk. Høyer og frk. Krarup, at de ikke skrappe på den måde, at vi blev holdt i kort snor, sådan at ingen måtte gå længere væk end at par af 20-30 meter fra dem.

De accepterede fint, at særligt drengene for af sted ud af stranden, prøvede at soppe, prøvede at finde sjove sten eller løb op på skovstierne på skrænterne med de store grønne bøgetræer, som var sprunget ud for ikke længe siden. Drengene måtte gerne folde sig ud, som de ville, kaste med sten ud i vandet, bygge stenvarde, finde kæppe til at jage hinanden med, løbe op og ned ad de pænt høje skrænter.

Nær tungen ud til Bramsnæs og Bramsnæs Vig var det tid til frokost. Vi fik vores madpakker udleveret, og sikkert også en kvart liter mælk i en lille mælkeflaske. Man måtte selv finde et sted at sidde sammen med skammeraterne, hvor frokostmadderne kunne spises.

Frk. Høyer og frk. Krarup var tydeligvis også glade og nød turen. Så gik turen langsom tilbage til bussen. Ved ligesom en lille udbugtning af stranden gjorde frk. Høyer holdt. Hun synes vi skulle se på skræntens bøgetræer, som nogen steder nærmest hang lidt ud over vandet. Hun fortalte om sangen "Vi ser de bøgelyse øer". Om vi ligefrem sang 1. vers af sangen, kan jeg nu ikke huske.



Tilbage til bussen på parkeringspladsen, og derefter rullede bussen tilbage til kostskolen TMR, hvor vi steg ud af bussen ca. kl. 15.00 Alt i alt havde turen varet 5 timer. Alt i alt var det en af de gode dage på kostskolen.

Lidt om Munkholmbroen, Langtved Færgestro og naturen.

Munkholmbroen blev indviet i 1952. Broen er en lavbro, 114 m lang og forsynet med 3 hvide buer. Broen er anlagt - set fra Holbæk siden - over holmen og øen Munkholm til det gamle færgested Langtved.

På det gamle færgested lå en kro, Langtved færgestro, der oprindeligt var et traktørsted fra det 17. århundrede for rejsende, der skulle roes over bunden af Isefjord.

Naturen omkring Tempelkrogen, Bramsnæs Bugt og halvøen Bramsnæs er usædvanligt smuk og meget dansk. Ud over Dejligheden, som indgår i en del af de "danske alper", og som ligger nær Englerup, er der en storslået udsigt over Bramsnæs Vig, Bramsnæs og Bramsnæs Bugt.



Forfatterne Henrik Pontoppidan og Chr. Winter slog sig ned på Hornsherred, da de blev ramt af den smukke natur i Hornsherred. Henrik Pontoppidans lille roman "Vildt", foregår netop omkring det gamle færgested Langtved, og Chr. Winther blev inspireret af naturen omkring Dejligheden til at skrive "Hjortens Flugt". I novellen "Vildt" beskriver Pontoppidan områdets natur som følger:

"Vidunderligt var her især i den frembrydende sommernat, når himmelranden stod citrongul bag skovens mørke silhuet, og vandfladen lå med en svag perlemorsglans, hvori et par stjerne spejlede sig. Langs alle kysterne drev rosafarvede tåger, og op af fra vandet steg en usynlig em, der satte sig som guldårer i ens øjenhår"

Området ejes af Ryegaard og Trudsholm Godser.

Tæt ved Ryegaard ligger Ryegaard Dyrehave, hvor man finder en fredet højmosse, og et stærk kuperet, nærmet urtidsagtigt terræn med den flotteste udsigt over Isefjord.

Virkelig værd at besøge, hvis man ikke lige ved, hvad man bruge tiden til. Kør derefter over på den anden side af Hornsherred til Gershøj Kro, for der at nyde en god frokost med udsigt ud over Roskilde Fjord.

Morgensang på TMR/Sejergaardsskolen - i 1950'erne og 60'erne.

Af Klaus Lunøe R64

Der blev dengang jeg gik på kostskolen - hver eneste skoledag - afholdt morgensang på skolen. Morgensangen blev afholdt i skolens frikvarter kl. 10:00. Frikvarteret kl. 10:00 var forlænget fra 5 minutter til 15 minutter og frikvarteret var reserveret til morgensang under kyndig ledelse rektor Louise Høyer.

Når der blev ringet ud til frikvarteret kl. 10:00, skulle alle elever gå direkte til morgensang, som i 1950'erne blev afholdt i skolens hovedbygning, som dengang ligesom fremstod som et T. Den oprindelige hovedbygning med dagligstuen var blevet bygget sammen med en sidebygning, der gik på tværs af den oprindelige hovedbygning. På den måde blev der inde i de 2 bygninger skab 2 indre gange, som ligesom dannede et T.

Alle elever skulle gå ind af indgangen, der lå ved siden af skolens klokke, men også overfor den lille lave bygning med skolen uopvarmede udvendige toiletter - 3 toiletter til drengene og 3 toiletter til pigerne.

Når man kom ind gennem indgangen, gik man på den ene side forbi en række vaskekummer med kun koldt vand og på den anden side forbi 12 mandsværelset. Derefter kom man ind i den pænt brede gang, der ligesom dannede overliggeren i T'et. Gangen var pænt bred.

På den ene side af denne gang var der værelser, der vendte ud mod gårdspladsen med de uopvarmede toiletter. I bunden af gangen lå telefonrummet og et af skolens 2- mandsværelser. I midten af gangen kunne man dreje til venstre, forbi trappen op til spisestuen. Der lå en lang smallere gang med store vinduer ud mod Sejergårdsvej på den ene side, og på den anden side af gangen lå dagligstuerne og rektorens samt de to rektorfrøkeners kontorer. Det var den gang, som dannede ligesom stolpen i et T.

I begyndelsen af gangen var der som nævnt en pæn bred trappe, som førte op til 5-mandsværelset, 16-mandsværelset, 12-mandsværelset og de små sovesal med 28 sengepladser. Trappen førte videre op til 2. sal med den hvide spisesal og storkøkkenet.

Lige i krydset af T' stod ligesom en talerstol, som frk. Høyer indtog, når morgensangen skulle begynde. Man kunne ligesom selv vælge hvor man ville stå i de 2 gange, der dannede T'et. Det var dog typisk at de små piger og drenge stillede sig op foran talerstolen.

Ved siden af talerstolen stod et smalt klaver. Oven over talerstolen hang et billede, men jeg husker motivet. Måske var det nogle af skolens læresætninger, der hang der.

Om vinteren, den 1. december blev der på væggen bag talerstolen ophængt en adventskalender. Det var en adventskalender, skåret i træ med små trappetrin til både højre og venstre side og den var malet rød. I de små trappetrin var boret et hul, hvor man kunne sætte et juletræsstearinlys.

Da kalenderen blev hængt op den 1. december, var der sat 24 hvide stearinlys på kalenderen. Efterhånden, som dagene gik i december måned, blev der dagligt tændt et nyt stearinlys, skiftevis på hver side.

De stearinlys, der en gang var blevet tændt, blev tændt igen, sådan at der dagligt blev flere og flere tændte stearin på kalenderne. På den måde blev december en særlig måned at synge morgensang, men også fordi, man skulle synge julesalmer i hele december måned - frem til juleferien, som typisk startede den 21. december.

Når alle skolens elever var kommet ind i hovedbygningens gange, stillede frk. Høyer sig op på talerstolen i korset midte, bød og alle velkommen, meddelte nyt om skolen og oplyste, hvilken sange vi skulle synge.

Det var først og fremmest salmer vi sang, og salmerne fulgte det kirkelige kalenderåret. Men der blev også sunget sange fra Den blå Højskolesangbogen. Når den første salme var sunget, bad frk. Høyer "Fader Vor". Derefter var der en ny salme at synge. Derefter var morgensangen var forbi og alle elever myldrede tilbage til deres klasseværelser.

De små klasser, det vil sige 1. og 2. klasse deltog blot i morgensangen og sang med så godt de kunne.

I 3. og 4. klasse var der religionsundervisning. Det var frk. Hesseldahl, der stod for religionsundervisningen. Det må hun have gjort ganske udmærket, da jeg ikke husker, at jeg kedede mig. Jeg synes faktisk at historierne i det gamle testamente var drabelige og spændende. Tænk blot på Moses og den måde han fik frigivet det jødiske folk, som havde været slaver hos de ægyptiske faraoer i mere end 400 år.

Men i religionstimerne skulle vi også at lære salmevers udenad, så der blev terpet salmevers på den gamle måde indtil vi kunne de mest kendte salmer udenad.

Omkring 1960 blev der opført en ny meget stor træbygning, der, hvor den "lille fodboldbane" lå. Bygningen fik navnet Allégården. I den bygning blev der indrettet en "sal" altså et rum der var så stort, at morgensangen kunne afvikles i Allégården, da den stod klar til at blive taget brug.



Salmerne vi sang var som eksempler "I østen siger solen op", "Altid frejdig, når du går", "Den signede dag med fryd jeg ser", "Op al den ting, som gud har gjort", "Se nu stiger solen af havets skød", "Nu titte til hinanden, de favre blomster små" og mange flere. Og selvfølgelig også, alle de mange julesalmer. Men også sange fra den blå Højskole sangbog "I Danmark er jeg født", "Jeg ser de bøgelyse øer", "Jens Vejmand", "Det haver så nyligen regnet", "Når vinteren rinder i grøft og i grav".

Sange fra "De små synger" lærte at vi også grundigt at kende i vores sangtimer hos hr. Petersen, som førte melodierne an med sin violin. Det var sange som "Jeg ved en lærkerede", "Ole sad på en knold og sang", "Se den lille kattekilling", "I alle de riger og lande" mange flere. Jeg tænker, vi sang de sange, så mange gange, at vi efterhånden også lærte dem udenad. Så, når man tænker tilbage, var der egentlig meget sang på TMR/Sejergaardsskolen i 1950'erne og 60'erne.

Men hvordan kunne vi synge salmerne til morgensang? Jeg husker ikke vi fik udleveret en salmebog til morgensang. Vi fik først en salmebog, da vi blev konfirmerede. Det var også tydeligt at mærke til morgensang, hvilke salmer og hvilke vers i salmerne der var populære.

Alle kunne lide at synge:

*"I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by."*

Også salmen:

*"Op al den ting,
Som gud har gjort
Hans herlighed at prise,
Det mindste han har skabt, er stort
Og kan hans magt bevise"*

Første vers i "Den sigende dag med fryd vi ser" og sidste vers i samme salme, "Så rejser vi til vort fædreland" blev sunget fuldtønet, det vil sige, at de ældre drengeelever stemte i med deres dybe stemmer.

Julesalmerne, som blev sunget i december måned, var alle populære at synge med på. De morgensange vi sang, lejrede sig dybt i os. I hvert kan jeg blive bevæget, når jeg i TV, på radio eller ved kirkelige lejligheder hører eller gensynger nogle af de mange gamle salmer og danske sange, som jeg holder af.

Det er ligesom en sangskattekasse, man kan øse af og have fælles med venner og familie.



Indtryk fra en tidligere TMR/Sejergårdsskolen kostelev's besøg på skolen anno 2023



TMR kostskoleelev 1964-1967

Jeg hedder Per Toft Rasmussen, og jeg var kostelev på TMR/Sejergårdsskolen fra sommeren 1964 til julen 1967. 3 ½ år. Jeg gik i 3.-5. og ½ år i 6. klasse på skolen. Jeg var blot en bitte 9 årig purk, dengang i 1964!

Med til historien hører, at jeg er født og opvokset i Thailand. Danske forældre, som boede i Thailand januar 1951- januar 1968, hvor familien vender tilbage til Danmark. Mit danske sprogbrug var ikke optimalt, da jeg kom til TMR. Jeg talte osse Thai. Havde desuden gået i international børnehave og skole i Bangkok, hvor sproget var engelsk. "Third Culture Kid"!

Det være sagt på TMR var jeg jo dengang blot én af os kostelever, hvis mor og far - og evt. søskende - boede udenlands. Jeg havde klassekammerater, som osse rejste hjem i sommer- og juleferierne til andre eksotiske steder, såsom Ghana, Indien, Malaysia og Filippinerne.

Rundvisning på Sejergårdsskolen i Tølløse, September 2023

Efter mange år bosiddende & arbejdende i udlandet, bl.a. kort i Dublin 1979, et par år i Singapore i midt '80erne og senest 28 år i London - og rigtig meget rejseri! - vender jeg så tilbage til Danmark i starten af 2021.

Uvist helt hvorfor. Og dog. Så kontaktede jeg Sejergårdsskolen's sekretariat i det tidlige efterår 2023 for at spørge, om det var i orden, at jeg gik en tur udenfor på skoleområdet. Jeg ville måske blot gerne genopleve skolen og stedet! Måske blot reflektere lidt over den forgangne tid, siden da!

Skolens sekretariat (Rie Søgaard) svarede prompte, at jeg var velkommen, og Rie arrangerede, at Holger Beck, Afdelingsleder Musikskolen, ville vise mig rundt. Utrolig positiv gestus! Atter mange tak til jer2. Det var d. 18/9/23 kl. 11.00. Holger gav generøst af sin tid, til at vise mig rundt.



Vi startede i hjørnekontoret, og derefter gik vi en rundtur igennem hovedbygningen. Vi gik bl.a. igennem, hvad der førhen var dagligstuer med sort-hvid TV, klaver, sofaer m.m. ud til en mellemgang, hvor - som jeg husker det! - en udstoppet flyvende hund (ikke flagermus) var udstillet ovenpå et stort bogskab!

Op ad trappen, på højre side. Og der ovenpå – langs gangen, mod venstre - lå jo vores (drengenes!) sovesal/-stuer. Badefaciliteter til venstre, op ad nogle få trappetrin. De lidt mindre sovestuer havde alle landenavne, som jeg husker det.

Thailand, Malaysia, osv. Og ikke mindst den store sovesal for enden, hvor vi yngre drenge sov. Vistnok omkring 27 sammen. Måske flere. I køjesenge langs væggene. Enkeltenge på rækker i midten. Frk. Henriksen lige rundt om hjørnet, i sit værelse imellem den store sovesal og "Grønlænder"-værelset på hjørnet af bygningen, hvor jeg selv 'boede' i de sidste år.

TMR var jo en blandet pige-drenge skole. Kostskolepigerne opholdte sig i en anden del af hovedbygningen! I min tid på skolen, skulle vi vove os udenfor og bagom den røde bygning, hvor Rektor Binzer dengang boede. Igennem gården bagved, hvor Rektors hund patruljerede, for blot at komme til at tale med pigerne overpå, ud af deres vinduer! Uha da da... ;o)

Nå, tilbage til, hvor vi var.

Holger og jeg fortsatte videre igennem sovesalen, forbi "Frk. Henriksen" og "Grønlænder"-værelset på hjørnet, og helt ovenpå ad bagtrappen. Igennem et medie-teknisk udstyret rum (måske køkkenet dengang), og ind i det, der var vores spisesal! Oppe under taget. Tomt. Hvidt.

Vi sad dengang på rad og række. "Ret ryggen. Ryglænet er kun til pynt!. Spis, hvad du finder på din tallerken". Jeg får kvalme i dag, ved blot at tænke på kogt hornfisk med alt for mange grønne ben i sig.

Så tilbage ned og udenfor. Meget forandret! Men dog lidt det samme. De gamle barakker/skolelokaler er væk! Den gamle gymnastiksal er dog stadig der, og en ny top moderne musik-/gymnastiksal er bygget!



"Dalen" var der vist stadig, som bl.a. omtalt i Klaus Lunø's artikel i KONTAKTEN Nr. 135. Men ellers ikke ligetil, at sammenligne omgivelserne fra 1967 til 2023. Især måske bagtil på skolens areal. Men, det er jo, som det skal være! Læste engang, at "alt, som ikke er under udvikling, er under afvikling"!

Rigtigt dejligt at se, hvordan skolen har udviklet sig til at være det, den er idag! Super søde, positive og imødekommende elever over alt, hvor vi gik.

Og nu... en hurtig tilbagespoling næsten 60 år - og lynvisit - til mine egne TMR oplevelser



Jeg kunne jo nu vælge enten at svælge i egne oplevelser fra mine år på skolen. Eller, måske, den mere læservenlige kortere udgave. Således den korte, i staccato:

Uniformer. Udgangs- og hverdagsuniformer. Disciplin. Lussinger/røvfulde. Av, gjorde det! Men, det var jo dengang. Ingen fysiske mén i dag! 2 kroner om ugen, som kostelev, d.v.s. ugentlige lommepenge nok til et flúte med remoulade. 1 krone om ugen til de lokale. Det at pudse sko: "Husk, at ligeså mange ser dine sko bagfra, som forfra!" Den mantra har fulgt mig hele livet. For os udlandsdanskere, de årlige vaccinationer hos lægen i Tølløse, som dengang indebar, at vi måtte have venstre arm i slynge i nogle dage! Bla. en sprøjte lige under venstre kraveben.

Andre dossierer dengang! Savnet af mor og far og søskende. Vi havde normalt udgangstilladelse hver anden weekend. Bortset, selvfølgelig, fra normale Helligdage og sommer-/juleferier. Min morfar var min stedfar i mine kostskoleår. Morfar havde en Købmands- og Trælasthandel i Gørlev på Tissø egnen. Jeg var altid populær på "Grønlænder"-værelset, når jeg havde været hos morfar. Fordi ... når det var tid til, at jeg skulle tilbage til kostskolen søndag aften, så gik morfar og jeg altid en lille rundtur i den lukkede butik, og jeg kunne fylde poser med lidt slik o. lign.

Mobning? Hovedpude og håndklædekampe. Bestemt (beskrevet i en tidligere udgave af KONTAKTEN). Og pigerne! Jo da ... bl.a. den søde franske pige i klassen, som lykkedes med at ramme mig lige midt i mit ene øje med en sammenfoldet papirkugle.

Skudt på kort afstand i klasselokalet fra en "8-tals" vendt elastik mellem tommel og pejefinger! Ved ikke helt, hvorfor jeg havde fortjent det! Opmærksomhed, måske :o) Det gjorde ondt og et under, at jeg ikke mistede synet på det øje. Men, hun er til dato tilgivet. Alt foregik jo i grupper eller sammen!

Rulleskøjte tag-fat leg på gårdspladsen, udenfor den gamle gymnastiskal. 1+1. Forreste trak&løb med omvendte hænder forbundet til den bagved på rulleskøjterne! Sneboldskampe i dalen. Bygning af snehytter (iglo) med hjælp fra vores Grønlandske kostskolevenner. Skøjteløb på mosen for enden af Rosenvej. FDF spejdere, var vi osse. Biografen. Skriv hjem hver torsdag.

Men. Meget er jo allerede skrevet herom i KONTAKTEN igennem årene. Og således ...

Fremtiden

Pøj, pøj til Sejergårdsskolen i dag! Og alle jer. Jeg nød mit besøg i Tølløse. Atter tak.

Bedste hilsner,

Per Toft Rasmussen

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling søndag den 2. juni 2024 kl. 12.00 på Svogerslev Kro, Svogerslev Hovedgade 45, 4000 Roskilde samt indbydelse til frokost

Frokosten er gratis dog ikke drikkevarer. Ægtefælle/ledsager er velkomne.

DAGSORDEN til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
På valg er:
 - * Bendt Ole Løike, R66 (villig til genvalg)
 - * Trine Borre (villig til genvalg)
 - * Klaus Lunøe, R64 (villig til genvalg)
 - * Kirsten Sørensen, R67 (villig til genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er:
 - * Flemming Jørgensen, R67
 - *
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest den 19. maj 2024.

Foreningens reviderede regnskab udleveres og kommenteres på generalforsamlingen.

Tilmelding senest mandag den 13. maj 2024 til:

Bendt Ole Løike, 2248 7862, e-mail: bo.loike@gmail.com eller Troels Hallig, 2423 2658, e-mail: th@troels-hallig.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Koncert med Katrine Gislinge på Sejergårdsskolen

Af Dorte Kayser

Kommunikationsmedarbejder Sejergaardsskolens Privat- og Musikefterskole

Torsdag d. 4.4. 2024 dannede Sejergaardsskolens Samlingssal rammen om en koncertoplevelse af de helt store.



Den verdensberømte pianist, Katrine Gislinge, tryllebandt i en time den udsolgte sal med klaverklassikere af bl.a. Chopin og Debussy. Ud over at være en fantastisk pianist, er Katrine Gislinge en glimrende formidler af musikken, idet hun inden og mellem numrene levende og uhøjtideligt fortalte om musikken og komponisterne bag.



Efter den fremragende koncert var der tapasbuffet og hygge samt mulighed for at få en lille snak med Katrine Gislinge, der udtrykte, at hun var meget begejstret for koncerter af denne type, hvor hun kommer helt tæt på publikum i uformelle rammer.

Musik spiller som bekendt en særlig rolle på Sejergaardsskolen, da vi er overbevist om, at dyrkningen af musik er af stor og positiv betydning for at have en fuldkommen skolegang. Derfor arrangeres der gennem skoleåret altid en masse elevkoncerter men også mange åbne pop-, rock- og jazzkoncerter for alle interesserede.

For 5 år siden fik skolen doneret et dejligt Yamaha-flygel af Hoyer/Hessel-dahl-fonden, og donationen har dermed givet mulighed for også at afholde klassiske koncerter som denne med Katrine Gislinge. En invitation ikke mindre end 130 begejstrede tilskuere tog i mod.

Elevforeningens julearrangement 2023

Af Troels Hallig

Den 2. november kl. 17.30 mødtes vi på skolen for at lægge en krans ved frøkernes mindesten.

Herefter fulgte en noget anderledes aften, end de tidligere julearrangementet foreningen har afholdt, idet det denne aften stod i musikkens tegn.

I år var der inviteret til skolens årlige "Spil dansk" aften. Kl. 18.00 gik vi til skolens store samlings sal, hvor vi fik lidt at spise og drikke. Kl. 19.00 gik koncerten i gang og skolens eget orkester The Formænd gik på scenen og sørgede for at varme publikum op.



Foto: Stanley With

Den stod på danske 80'er hits. Det var forrygende og kulminerede da musikskolens leder Holger Beck i fin stil gav den som Peter AG på Mr. Swing King.

Det var forrygende.



Foto: Stanley With

Da klokken blev 19.45 blev The Formænd afløst af aftenens hovednavn, som var Shubberne, der gav to koncerter over to dage på skolen i anledning af deres "50-års Shu-bi-læums-tour".

Shubberne leverede en suveræn koncert over næsten to timer, og vi kom stort set gennem alle de kendte numre. Herudover blev der suppleret med mindre kendte numre som: "Røde I Staterne" og Mangiare Spaghetti Bambino.

Det var en fantastisk aften i fuld fart og med forrygende musik, hvor alle kunne være med og med stemningen i top.

Slutteligt skal det nævnes at ca. 750 koncertgængere deltog i hver af de to koncerter.

Sejergaardsskolen – det er godt gået.

Om privatpersonen Louise Høyer - eller om moster Louise

Af Finn Helmer R67

Jeg kan fortælle, at familien Helmer var en stor familie. Moster Louise, som vi kaldte frk. Høyer, var min mors moster. Dermed var hun også moster for min mors søskende, som var min mors søster og min mors bror. I familien var vi faktisk 7 fætre og 3 kusiner, som nød godt af moster Louises selskab.

Mine 2 brødre og 2 søstre og jeg selv, boede på en gård, som mine forældre ejede. Gården lå 7 km fra TMR/Sejergaardsskolen. I de 3 første år af vores skoletid gik vi søskende på landsbyskolen. Derefter vi blev indskrevet som elever på TMR/Sejergaardsskolen.

Familien mødtes privat med moster Louise, hver år den 6. august og den 26. december. De årlige møder med frk. Høyer fandt sted på kostskolen TMR/Sejergaardsskolen, hvor moster Louise boede i et ganske beskedent værelse ved siden af kostskolepigernes værelser på hovedbygningens 1. sal. Hele den store familie blev inviteret med, hver gang.

Moster Louise var en varm og venlig dame med en enorm situations fornemmelse. Et eksempel var dengang, at jeg som en 4-5 år gammel gut, gik rundt på skolen sammen med moster Louise. Vi kom ind i et rum, hvor der stod et stort dampskib i træ i vinduet. Da jeg så dampskibet, slog jeg hænderne sammen og sagde højt: "Wawoe" som kun en lille dreng, kan gøre det. Moster Louise drejede sig om, tog dampskibet, lagde det i min favn og sagde: "Det er din."

Den flotte og generøse handling fra moster Louise' side, glemmer jeg aldrig. Faktisk har jeg stadig dampskibet, selv om dampskibet ligger pakket ned et godt sted. Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig kan huske hvor, men dampskibet skal nok komme frem igen.

Dengang jeg startede på TMR/Sejergaardsskolen, var jeg en lille og spinkel purk. Derfor kunne jeg ikke altid være i fred for de større drenge i klassen. Der var særligt en fysisk større klassekammerat, som plagede/ mobbede mig.

For selv at blive fysisk større og stærkere, begyndte jeg at løbe. Jeg trænede både som mellemdistance- og langdistanceløber, og efterhånden, fra at være en lille og svag dreng, gik jeg hen og blev ganske stærk.

Jeg husker, at da jeg gik i 7. klasse, få dage før sommerferien begyndte, blev jeg pludselig taget fat på bagfra og smidt omkuld af min plageånd. Det skulle han ikke have gjort, for nu tog jeg fat i ham, løftede ham af mig, satte mig ovenpå ham sagde: "Sådan skal du

aldrig gøre igen". Hurtigt havde der samlet en rand af elever omkring os. De grinede ad ham. Så han blev hidsig og væltede mig omkuld, men jeg greb fat i ham igen, satte mig på hans bryst og holdt hans arme nede.

Lige inden jeg kunne fejre min triumf over at have besejret ham, trådte moster Louise pludselig ind i ringen af elever. Ringen åbnede sig som vand, der stod op til begge sider. Hun gik værdigt ind til os kamphaner og udbrød: Hvad sker der her? Så så hun, at jeg havde styr på det. Hun kendte til mine problemer med min plageånd. Derfor var hun klar til blot at gå igen. Så var der imidlertid en lille dreng, som rakte hånden i vejret og sagde: "Der er vist 2 drenge, der er oppe og slås. Moster Louise sagde blot: "Nå ja, ja, da" og forlod derefter uden videre kamppladsen for at jeg kunne nyde min triumf.

Skolen havde store legepladser og mange spændende rum. Når familien besøgte moster Louise legede vi børn overalt på skolen. Og da vi fætre og kusiner var i nogenlunde samme alder, kom der hurtigt fart på legen uden at moster Louise blandede sig.

Moster Louise havde også en filmfremviser med lydspor. Hun arrangerede derfor også filmforevisning i et af klasseværelserne, hvor frk. Krarup stod for det praktiske med at sætte det hvide filmræddet op og få gang i de pænt store filmspoler. Dengang, tilbage i 50'erne, kunne noget så specielt, som at se en film, holde alle os unger i ro. Så fik de voksne fred og tid til at snakke. På den måde morede vi os både indendørs og udendørs.

Vi fik både frokost og middag på skolen, og der var alt den is, vi kunne spise, - og det var rigtig meget.

Vores besøg hos moster Louise var altid noget, som vi så frem til og som vi alle husker med glæde. Moster Louise havde en naturlig værdighed, som kaldte på respekt og god opførelse. Når hun trådte ind i et lokale, faldt støjniveauet straks betragteligt, og det selv om det ikke altid jordens bedste børn, som gik på skolen.

Hun forstod at få hverdagen til at fungere, og hun forstod at lære eleverne noget. Når jeg tænker tilbage, er jeg taknemmelig for min skolegang på TMR/Sejergaardsskolen, som lagde grunden til, at jeg kom igennem gymnasiet og senere DTU.

Senere i livet har jeg mange gange brugt viden helt tilbage fra den fysik, matematik og kemi, som jeg lærte på TMR/Sejergaards- skolen. Min erfaring er, at den bedste uddannelse man kan få er en teknisk uddannelse, som forbereder en til alt, her i livet.

Som sælger og senere direktør var den basisviden, som jeg fik på skolen, en kæmpe hjælp i mange situationer, både i samtaler med ansatte og kunder, men også i forbindelse med nye opfindelser.

Men også min moster Louises naturlige værdighed, venlighed og udstråling tog jeg med mig i min videre færd gennem livet til blandt andet møder over hele verden.



KOMMENDE ARRANGEMENTER

Elevforeningens julearrangement 2024

Igen i år står den i musikkens tegn.

Vi mødes på skolen den 31. oktober 2024 kl. 17.45, hvor vi lægger en krans på frøknernes mindesten.

Kl. 18.00 går vi ned i samlingshallen og får en sandwich og en vand og hygger os sammen.

Kl. 19.00 spiller The Formænd

Kl. 19.45 spiller Bellami, som var Kim Larsens band i perioden 1984 og 1992, hvor de udgav 4 albums. Bandet blev gendannet i 2022.

Bestyrelsen har købt 25 billetter til arrangementet. De fordeles efter princippet "først til mølle".

Interesserede kan rette henvendelse til Bendt Ole Løike på e-mail: bo.loike@gmail.com

Bestyrelsen

MEDLEMSLISTEN

Vi bringer ikke medlemslisten i den elektroniske udgave af Kontakten, da vi som forening er underlagt "Databeskyttelsesforordningen". Ønsker du en oversigt over medlemmerne af Elevforeningen, kan den rekvireres ved henvendelse til: Troels Hallig på e-mail: th@troels-hallig.dk eller på telefon: 2423 2658

OBS! Husk iøvrigt at meddele adresseændring til:

Elevforeningen

v/formand og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse

Bendt Ole Løike

Løvsangervej 44

4000 Roskilde

Tlf +45 2248 7862

bo.loike@gmail.com

Om indkaldelse til den kommende ordinære generalforsamling i 2024

Kære alle

Vær opmærksom på at den kommende indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2024 kommer til at ske i form af en e-mail til hvert enkelt medlem med oplysning om tidspunkt og sted for afholdelse.

For de medlemmer, som ikke har oplyst os om en e-mailadresse (pt. 4 medlemmer), vil indkaldelsen ske med et almindeligt brev (sneglepost).

Herudover annonceres indkaldelsen til den kommende ordinære generalforsamling i 2024 på foreningens hjemmeside.

Troels Hallig

Næstformand

PERSONALIA

Nye medlemmer:

Per Toft Rasmussen, R75

Dødsfald:

Steen Johansen, død den 06.09.2023

Bent Borup, død den 25.09.2023

Kirsten Kierulff-Hansen, død den 02.10.2023



Advokatfirmaet

Lunøe I Schack Petersen

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K

Tlf. 7020 8031

Mindeord om Kirsten Marie Lindbjerg Kierulff-Hansen

Af Klaus Lunøe R64

Vi har mistet foreningens mangeårige medlem og kostelev på TMR/Sejergaardsskolen, Kirsten Kierulff-Hansen, som brat gik bort den 2. oktober 2023.

Kirsten Kierulff-Hansen blev født den 14. oktober 1934. Hun var datter af landmand, som drev en større gård i Odsherred.

Kirsten blev gift i en ung alder med Hans Kierulff-Hansen. De var begge kostelever på TMR i perioden fra ca. 1945 til 1951, og de drev i mange år sammen virksomheden DEM Mobilpavilloner.

Kirsten og Hans var livet igennem optaget af kostskolen og har begge været aktive i bestyrelsen for vores forening i rigtig mange år. De har begge har begge i tidens løb bidraget med artikler i Kontakten.

Kirsten blev i 1971 valgt ind som suppleant i foreningens bestyrelse. Siden 1981 har hun været foreningens revisorsuppleant.

I 2021 nåede Kirsten at fejre sit 70-års jubilæum siden hun gik ud af TMR/Sejergaardsskolen i 1951. Som nævnt forelskede Kirsten og Hans sig i hinanden allerede, da de gik og boede på kostskolen.

Skolens rektorer frk. Høyer og frk. Hesseldahl vidste godt de var kærester, men greb ikke ind overfor deres kæresteri, hvad der var usædvanligt. Tværtimod indså frk. Høyer, at kæresteriet var "true love". En kærlig så ægte, at frk. Høyer en dag overraskede Kirsten og Hans ved at invitere dem - uden frk. Høyers deltagelse - til en middag på Hotel Strandparken i Holbæk, hvor de kunne nyde kærligheden til hinanden.

Alt blev betalt af frk. Høyer, også taxaen frem og tilbage fra Hotel Strandparken. Frk. Høyer havde ganske ret i sin antagelse om "true love" for Kirsten og Hans blev som nævnt hurtigt gift efter at have taget realeksamen på skolen.

De havde et langt og spændende ægteskab, både som ægtefæller, som forretningspartnere og som kunstinteresserede mennesker. I deres ægteskab fik de døtrene Pernille og Mette. Kirsten efterlader sig også 2 børnebørn.

Kirsten og Hans havde på den måde et dybt og inderligt godt forhold til frk. Høyer.

Kirsten var oprindelig venstrehåndet. Hun skrev et indlæg herom i Kontakten.

Hun fortæller, at Frk. Hesseldahl engang irettesatte en venstrehåndet elev om, at han skulle lære få sin ske over i højrehånd med den begrundelse, at kom eleven engang til middag hos kongen, ville han helt sikkert spilde på sin skjorte, hvis han spiste med skeen i venstre hånd. Den historie tog Kirsten så meget til sig, at hun arbejdede hårdt på at vænne sig til at bruge sin højre hånd.

Kirsten fulgte med i alt, hvad der vedrørte skolen. Kom trofast til næsten alle generalforsamlinger. Hun havde et godt helbred og holdt sig godt til det sidste. Hun var gæstfrie og engang inviterede hun mig til en frokost i hendes hjem i Nærum, hvor hun veloplagt for talte om sig liv på kostskolen og sit liv sammen med Hans.

Nu er hun gået bort, pludseligt i en alder af 86 år. For tidligt, når man tænker på hvor rørig og livlig hun var.

Æret være Kirstens minde.

In Memoriam



Steen Johansen, R64

Steen døde den 6. september 2023 efter længere tids sygdom. Han blev født den 3. november 1945.

Steen var i perioden 2009 – 2017 elevforeningens kasserer. Her lagede Steen et stort og gedigent stykke arbejde.

Steen er uddannet regnskabsmand og har bl.a. været ansat hos revisionsfirmaet Preben Larsen indtil det blev fusioneret med et andet revisionsfirma. Dette firma blev efterfølgende opløst.

I 2000 blev Steen ansat i advokatfirmaet Gert Hallig, hvor han bl.a. fik ansvaret for kontorets ejendomsadministration.

Han var i den stilling ansvarlig for ejendomsadministrationen og advokatfirmaets regnskabsfunktion.

Steen var gift med Anne-Lise og boede i Lille Skensved. To børn er det også blevet til. En søn og en datter ligesom der også er kommet børnebørn til.

Fritiden blev brugt på familien. Herudover blev tiden brugt på rejser, og Femø jazz er der også blevet plads til.

Da Steen gik på skolen, kaldte han sig Steen Langberg. Johansen blev sjældent brugt. Det blev siden ændret og Langberg blev sløjftet og erstattet af Johansen.

Sten blev bisat den 15. september 2023 fra Højelse Kirke, Lille Skensved.

Æret være Steens minde.

Troels Hallig

In Memoriam



Bent J. Borup, R67

Bent J. Borup døde den 25. september 2023 efter længere tids sygdom. Bent blev født den 26. september 1949

Bent og jeg gik i klasse sammen og forlod skolen sammen i 1967. Herefter fortsatte vores venskab efterfølgende, hvor vi bl.a. havde en fælles interesse i at skrue og køre på motorcykel.

Vi havde begge en interesse for teknik. Jeg kom tit hos Bent, da han boede hjemme hos faderen og hans to søstre i Gentofte. Vi har holdt mange fester der. Det var tider.

Som tiden gik, fik vi hver især andre interesser. Der var bl.a. en uddannelse, der skulle færdiggøres.

Jeg fik en kæreste og hertil et par børn. I samme periode flyttede Bent væk fra det Nordsjællandske, mens jeg blev hængende. Senere blev han gift med Pia, og børn kom der også til.

Herefter mødte jeg oftest Bent i forbindelse med vores generalforsamlinger, hvor han var en meget trofast deltager, samt til de sammenkomster der over tid blev holdt i relation til vores skoleklasse.

Sidst jeg var sammen med Bent, var til vores 55 års jubilæum i juni 2022. Jeg vil altid huske ham som en humorfyldt, glad, idérig med mange projekter, samtidig virkede han også som en meget robust person. Bents blev bisat den 7. oktober 2023 fra Lidemark Kirke, Bjæverskov

Æret være Bents minde.

Troels Hallig



ELEVFORENINGEN TMR

v/formand og Elevforeningens
repræsentant i skolens bestyrelse

Bendt Ole Løike

Løvsangervej 44

4000 Roskilde

Telefon +45 2248 7862

bo.loike@gmail.com

E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk