

KONTAKTEN

ÅRGANG 68 - NR. 133 - APRIL 2019



- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!

**Elevforeningen TMR
og Sejergaardsskolens Elevforening**

E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk
www.tmr-elevforeningen.dk
CVR-nr. 35957367

Skolens hjemmeside

www.sejergaardsskolen.dk

Elevforeningens adresse

v/formand Troels Hallig
Høgevej 1
2970 Hørsholm
Telefon +45 2423 2658
E-mail: th@troels-hallig.dk

Bank

Dansk Bank, konto 3117-3196000194
Swift adresse: DABADKKK
Iban nr.: DK 2330003117000194

KONTAKTEN

Blad nr. 133, april 2019

Årgang 68

Oplag 300

Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre

Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside

Redaktion og layout

Peter Tretow-Loof (ansv. red.)
Jane Jensen (grafiker)

Tryk

Nordvestgrafik

Næste nr. udkommer oktober 2019

Forsidefoto

Julemødet startede traditionen tro med kransenedlæggelse.

INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen
via e-mail th@troels-hallig.dk

INDHOLD

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE	4
KLUMMEN	5
ARTIKLER	
Husker du?	7
Julemødet 2018	12
Hvorfor hedder det "Tølløse"?	14
SIDSTE NYT FRA SKOLEN	16
KOMMENDE ARRANGEMENTER	
Generalforsamling 2019	19
IN MEMORIUM	20
PERSONALIA	24

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE



Formand
Troels Hallig, R67
Høgevej 1
2970 Hørsholm
Telefon +45 2423 2658
E-mail: th@troels-hallig.dk



Bestyrelsesmedlem
Klaus Lunøe, R64
Allégade 22 F
2000 Frederiksberg
Telefon +45 2444 3458
E-mail: klaus.lunoe@gmail.com



Næstformand
Michael Huusom, R64
Havrevænget 208
2980 Kokkedal
Tlf.: +45 6166 2609
E-mail: michael@huusom.dk



**Bestyrelsesmedlem og
Elevforeningens repræsentant
i skolens bestyrelse**
Bendt Ole Løike, R66
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Telefon +45 2248 7862
E-mail: bo.loike@gmail.com



Kasserer
Trine Borre
Søvang 16
4000 Roskilde
Telf.: +45 3071 8112
E-mail: aborre@mail.dk



Suppleant
Finn Helmer, R67
Bakkevej 18
4350 Ugerløse
Tlf.: +45 2015 6510
E-mail: finn@helmer.com



Redaktør
Peter Tretow-Loof, R67
Hvidegaardsparken 34
2800 Kgs. Lyngby
Telefon +45 4588 4548
E-mail: peter@tretow-loof.dk



Suppleant
Kirsten Sørensen, R67
Kvarmløsevej 61
4340 Tølløse
Tlf.: +45 2874 6746
skovlyvej11@icloud.com



Sekretær
Anne Voigt, R67
Bøsssemagergade 1E
3150 Hellebæk
Telefon +45 3145 5031
E-mail: voigtanne@hotmail.com



Revisor
Flemming Jørgensen, R66
Ved Åbredden 3
2970 Hørsholm
Telefon +45 2085 4206
E-mail: flemming@aabredden.dk

KLUMMEN



Af redaktør Peter Tretow-Loof

Sidste år fejrede Elevforeningen 75 år. Det var en forrygende dag. I år fejrer 20 af foreningens medlemmer 70 år, nemlig 66-årgangen og nogle stykker fra 67-årgangen. Det er jo lidt tankevækkende. At jeg i år skriver det skyldes, at jeg selv hører med til denne gruppe af fødselarer. Tænk, at det er så mange år siden, vi forlod Sejergaardskolen TMR.

Der er sket rigtigt meget i alle disse år. Grundstenen til resten af vores liv, blev lagt på skolen. Vi blev udlært, havde karriere, stiftede familie og i dag er næsten alle af os bedsteforældre og pensionister – på vej mod de 80.

Det er snart et helt liv, vi har kendt hinanden. Og her kommer jeg til sagens kerne.

Vi er gamle skolekammerater og venner, og vi har været og vil forhåbentlig i rigtig mange år endnu, være en del af hinandens liv. Havde vi ikke gået på TMR, havde vi nok ikke kendt hinanden og præget hinanden, og vores liv havde formodentlig udformet sig helt anderledes. Det er også tankevækkende.

Vi, der var kostelever, kom jo lidt tættere på hinanden. På en måde som en slags familie.

Skolen er fundamentet for vort voksenliv – på godt og ondt, og al det, vi fik med derfra, har jo, mere eller mindre, formet os til dem, vi er, selv om vi naturligvis har udviklet os meget, siden den dag, vi forlod skolen.

Sejergaardskolen har også udviklet sig meget, siden vi forlod den. Og den har undervejs været igennem nogle turbulente år. For at blive ved de 70, var 70'erne måske den sværeste periode for skolen. Ungdomsoprør, nye normer og i en vis udstrækning en anden slags elever. I slutningen af 80'erne begyndte der så småt at blive rettet op på tingene, og i 90'erne og specielt i 00'erne skete der virkelig meget godt og positivt.

Kosteleverne forsvandt, dagskolen blev udbygget, og vi fik en velfungerende musikefterskole.

I dag er skolen drevet og ledet rigtig godt, med musik som en integreret del. Den er slet ikke til at kende fra vor tid på skolen, med alle de nye bygninger og faciliteter, og eleverne er mindst lige så velopdragne og høflige, som da vi gik der.

I dag er jeg stolt over at sige, at jeg har gået på Sejergaardsskolen.

Nu har vi snart generalforsamling. Den kommer i år til at foregå på Hotel Frederiksdal, hvor vi tidligere har holdt nogle rigtig gode og hyggelige generalforsamlinger. Det bliver søndag den 12. maj 2019 kl. 12.30. Læs mere i bladet.

Kom, hvis du har tid og lyst, det er altid en hyggelig dag med gamle skolekammerater og venner. De af jer, der er forhindret i at komme, vil jeg ønske en rigtig dejlig sommer.

Rigtig mange hilsener

Peter Tretow-Loof
Bagmand og redaktør

E-MAIL ADRESSER

Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel "sneglepost".

Så send en e-mail til: info@tmr-elevforeningen.dk

Hvis du ændrer din e-mail adresse – så husk at meddel det til Elevforeningen.



De berømte kakkelovnsfyrede Grønlænderhuse.

HUSKER DU?

Af Peter Tretow-Loof, R67

Blandt lærerne og personalet på skolen var der i 50'erne, 60'erne og 70'erne en lang række personligheder. Mange af dem, har vi skrevet om tidligere i KONTAKTEN, men der er også medarbejdere, der ikke er skrevet om. Dem vil jeg med denne lille artikel prøve at skildre.

Kan nogle huske frøken Poulsen – eller var det fru? Pollemor blev hun også kaldt. Det var en lille trind dame, jeg kun har set i sort tøj. Hun kom en gang om ugen eller to, for at klippe negle og soignere de helt små kostelever. Hun var en lidt forsigtig person, og det var meget lidt, vi så til hende. Det skete dog, at hun havde aftenvagt en gang imellem. Jeg tror, hun var på skolen fra sidst i 50'erne til omkring 1962.

Alle kostelever husker naturligvis frk. Henriksen – vores oldfrue. Hun stod for alt vores tøj sammen med sin medhjælper, der vist også hed Fru Poulsen. Frk. Henriksen boede bag de smås sovesal, og var tit aftenvagt der. Fru Poulsen boede på Elverdamsvej, og havde en datter, der på et tidspunkt gik på skolen.

Frk. Henriksen kunne godt være skrap og mange var lidt bange for hende, med sit stramme blik og guldindfattede briller. Men i bund og grund var hun godheden selv. Hver fredag fik vi rent tøj, der blev lagt på sengen, så vi kunne se pæne og rene ud, når vi skulle på weekend hver anden lørdag. Torsdag aften var der en noget speciel hørm på værelserne, for da havde vi jo gået med alt vores tøj i en hel uge – også underbukser og sokker. Sokkerne var til sidst så stive og beskidte, at vi slog dem mod radiatoren, for at bløde dem lidt op. Underbukserne vil jeg helst ikke udtale mig om.

Udenfor huserede skolens pedel hr. Svensson, når han ikke var inde i de små klasseværelser i barakkerne og fyre op om morgenen. Hver klasse havde nemlig sin egen kakkelovn. Skulle vi have matematik på tavlen, var det et effektivt trick at lægge et stearinlys på kakkelovnen. Så begyndte det at smelte, hvilket gav en så rædselsfuld stank i klassen, at ingen kunne holde ud at være der. Så var det altså bedre at være udenfor i kulden.

Hr. Svensson ordnede også skolens område og haverne, som vi havde dengang. Vi kostelever i 6. og 7. klasse havde til opgave én gang om ugen, at hjælpe hr. Svensson med f.eks. at lue ukrudt eller rive.

Det var jo dengang en kostskole for forkælede overklassebørn, så hver morgen pudsede hr. Svensson vores sko, der blev stillet op i rad og række uden foran døren til vore værelser – ligesom på luksushoteller i gamle dage. Vi elskede alle sammen hr. Svensson, der havde haft børnelamelse, hvorfor han haltede en lille smule.

Til at hjælpe sig havde hr. Svensson en højre hånd. Det var hr. Sørensen – eller "den blå tyrann" som vi kaldte ham, da han altid gik i blå arbejdstøj. Hvorfor han var ansat på en skole, aner jeg ikke, for han kunne vist ikke lide børn – i hvert fald ikke kostelever.

Når vi store skulle i bad om fredagen, nede i kælderens, hvor det foregik, nød han at kommandere os ind under den kolde bruser, og kunne han ikke lide én, så blev man beordret til at stå der længere. Han slog os også nogle gange med snerten af et sammenrullet vådt håndklæde, lige på baller. Det gjorde nas, og efterlod et smukt rødt mærke.

I 1964 fik vi en ny vagt – hr. Hedegaard. Han gik altid rundt i en sort frakke, hvidt halstørklæde og en sort blød hat. Jeg tror, han blev ansat det år, for at være lidt pædagog for os ældre elever. Det eneste der dog interesserede ham, var frimærker, som han faktisk havde god forstand på. Da en del af specielt drengene samlede på frimærker, kunne man altid få en god snak med ham, og han ville gerne bytte. Så kunne man få et stort flot farvestrålende frimærke fra Ifni – eller hvor det nu kom fra, mod et lille kedeligt rødbrunt skillingsmærke. Ja, han tilbød os ligefrem at købe de af vores frimærker, han sagde, han syntes var rigtig flotte. Desværre solgte jeg alle mine frimærker til ham for 60 kr. Det var mange penge i 1964, og fuldstændig tys-tys. Jeg kunne f.eks. købe 600 duller oppe hos Kaffekaren for den formue.



Hr. Svensson i gang med sit havearbejde.

På lærersiden vil jeg lige nævne fru Thingberg (håber det er stavet rigtigt). Fru Thingberg underviste de mellemste klassetrin som vikar, og jeg har selv kun oplevet hende et par gange. Hendes foretrukne påklædning var sorte kjoler og dragter. Hun var en særdeles nydelig og kultiveret dame, men noget streng, så vi var lidt bange for hende.

Hendes datter, jeg desværre ikke kan huske hvad hed, var også vikar en gang i mellem. Men hende var vi store drenge i 6. klasse særdeles begejstrede for. Hun så nemlig ualmindelig godt ud i nedringet kjole eller bluse med stramme bukser til. Selv om vi kun var 12-13 år, var vi naturligvis begyndt at interessere os for det andet køn. Fru Thinggaards datter kaldte vi drenge også; "Hende med.....". Fy Peter.

Skolen var jo ikke just en musikskole dengang. Nok kunne frøken Høyer spille nydeligt på skolens flygel, og hun spillede store klassiske værker på grammodonen i stuen om aftenen. Og vi havde hr. Pedersen i sang akkompagneret af hans fynske violin. Men ville man virkelig noget ved musikken, kunne man gå til klaver.

Det foregik én time om ugen hos frk. Lind. Hun var asiat, faktisk tror jeg hun var fra Kina, for hendes forældre drev restaurant Shanghai på Strøget i København. Hun var ualmindelig sød og godmodig – i hvert tilfælde overfor mig. Hun kæmpede en lang, sej kamp med mig, men jeg kunne simpelthen ikke lære at spille tohændigt. Jeg kunne bare ikke bevæge fingrene forskelligt, hvilket ikke har noget med musikalitet at gøre – nok mere min hjerne. Til gengæld kunne jeg spille med to hænder, hvis jeg

bevægede fingrene ens. Jeg fik således lært at spille Milord, som dengang var meget populær med Édith Piaf – også kaldet "Spurven". Den blev jeg rost for, men til sidst gav både hun og jeg op.

Vores økonoma, som jeg desværre ikke kan huske navnet på, huserede i køkkenet sammen med 2-3 søde damer. De kunne én ting, mange kunne tage ved lære af i dag. Faktisk kunne de det samme som Jesus, der delte brødet i ørkenen i så mange stykker, at han kunne mætte 10.000. Ingen tvivl om, at under frøken Høyer og frk. Hesseldahl var pengene meget små. Men ingen kunne sige, at man ikke blev mæt. Her er et eksempel på middagsmaden en hel uge fremtryllet af de søde damer for meget små penge.

Mandag: Vandgrød (uden æbler) og bagefter Arme Riddere (et stykke tørt franskbrød vædet i kærnemælk og stegt i ovnen med syltetøj på).

Tirsdag: Millionbøf (også kaldet vættet lokum) med roekartofler. Bagefter kakaosuppe med tvebakker.

Onsdag: Kold vandgrød i skiver (fra om mandagen – stivnet i kageforme) med varm mælk og kanel. (Der var kun én ret, da der var rigeligt).

Torsdag: Norsk øllebrød med tvebakker og bagefter spaghetti med ketchup.

Fredag: (Hvis det var hjemrejse weekend). Bøfstroganoff med kartoffelmos, frugtgrød.

Fredag: (Hvis det ikke var hjemrejseweekend). Sagosuppe og frikadeller tilberedt med 75% mel (også kaldet håndgranater).

Lørdag: Smørrebrød smurt med margarine og med leverpostej, tiloversblevne frikadeller i skiver, pålægschokolade, pølse og mild ost, der var skåret så tyndt, at skiven virkede blå. Jeg har oplevet, at vi også fik vandgrød i skiver som pålæg – MUFF.

Søndag: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs samt abrikosgrød.

Det er utroligt, at vi ikke fik skørbug, for vi fik næsten ingen grøntsager.



Hr. Sørensen med sin datter klipper græs i dalen.

Men en dag overgik de sig selv i køkkenet. Ind blev båret nogle meget store flotte saftige engelske bøffer med løg og kartofler på store fade. Vi kostelever savlede i bar begejstring, og alle fik denne kæmpebøf på tallerkenen. Ingen måtte starte, før alle havde fået. Så sagde frk. Højer vær's'god, og vi kastede os over herligheden. Men kun et meget kort øjeblik. For det var hvalbøf. Det var så trannet, at flere måtte forlade bordet, for at gå ud og ofre sig.

Da man ikke før havde tilberedt og serveret hval, anede vores økonomi ikke, at hvalkød skal trannes ud, lægges i kærnemælk og en masse mere, før det kan spises. Selv vore kammerater, der kom fra Grønland, blev dårlige.

Men for det meste blev vi mætte, og vi har lært en ting, ikke at være kræsne. Men køkkendamerne gjorde hvad de kunne og fremtryllede forholdsvis mætte kostelever for ingen penge.

Det var lidt om de medarbejdere, der dengang fik skolen til at fungere på den tids præmisser. Men der er også nogle faste lærere, der ikke er skrevet så meget om, så dem vil jeg forsøge at beskrive i næste nummer af KONTAKTEN.

Peter Tretow-Loof 1961-1967



Julemødets deltagere 2018.

JULEMØDET 2018

Af Peter Tretow-Loof, R67

I år holdt vi julefrokosten et helt nyt og dejligt sted. Næmlig i Ungdoms-
huset på Pilevej i Tølløse, der ligger i forbindelse med Baptistskolen.

Inden vi kørte hen til Pilevej, mødtes vi traditionen tro kl. 12.00 ved Frøk-
nernes mindesten foran skolen, hvor den tidligere formand lagde en krans,
da formand Troels desværre var forhindret i at deltage.

I år stod vi selv for julefrokosten. Anne Voigt og hendes husbond Jesper
stod for tilberedningen af en ualmindelig lækker gourmet frokost, som de
fleste Michelin restauranter ville have svært ved at leve op til.

Mange hjalp forinden til med at dække borde og gøre lokalet rigtig hyg-
geligt. Tusind tak til Anne og Jesper og til alle jer, der hjalp med.

Vi endte med at være 28 deltagere inkl. ledsagere. Da der var en del nye
ansigter, præsenterede hver enkelt sig selv, inden vi kastede os over her-
lighederne.

Snakken gik som den plejer, når gamle TMR'er mødes, og der blev talt
meget om "de gode gamle dage". Bagefter hyggede vi os med kaffe og
småkager, og selskabet brød op ved 17-tiden.

Det blev i det hele taget en rigtig hyggelig dag i gode venners lag.



Anne og Jesper ved deres overdådige hjemmelavede buffet.

Peter byder velkommen til julemødet 2018 foran skolen.





Tadde Mølle er i sin nuværende form opført i 1840, men der har været vandmølle på stedet siden 1300 tallet. Det er den sidste, af ca. 13 vandmøller der lå langs Elverdamsdalen.

HVORFOR HEDDER DET "TØLLØSE"?

Tølløse Stationsby har navn efter Tølløse by, selvom stationen og det meste af stationsbyen geografisk tilhører Kvarmløse by.

Tølløse var og er kirkebyen, og dens navn blev derfor bestemmende for stationens og den nye bys navn. Navnet er et "-løse" navn, som 15 andre bynavne inklusive Kvarmløse beliggende i Merløse herred. Dette er den største koncentration af "-løse" navne på øerne. I Jylland findes de slet ikke.

I Christian den V's matrikel havde disse 15 byer et tilliggende på 1.560 tdr. hartkorn, svarende til godt 28.000 kvm., hvilket på den tid udgjorde godt 25% af Herredets tilliggende.

De øvrige bebyggelser, 59 torper "-rup og -strup" og 35 andre bebyggelser med andre navne, er senere bebyggelser og derfor menes det, at de 15 "-løser" engang har dækket hele herredet, og at den senere bebyggelse er sket på disse byers overdrevs -og skovjorde.

Betydningen af endelsen "-løse" er vanskelig at tyde, og der har i tidens løb været givet mange forslag. Et af disse, og som man stadig regner med, er betydningen "land", "jord", ud fra det oldnordiske ord "laut", der i de norske og svenske dialekter og på gutnisk (dialekt på den svenske ø Gotland), hvor ordet betyder "græsgang".

Dette ord "laut" er i familie med udsagnsordet "lude", altså "hælde", og kan hentyde til betydningen "hældning", "skråning", måske med tanke på,

at bebyggelserne opstod i det store, og meget bakkede terræn i Midtsjælland.

Forstavelsen "Tøl-" er som mange af "-løse-navnene" dunkel i sin betydning, og dette tyder på et meget gammelt navn, men kan ligesom endelsen have noget at gøre med naturbetegnelser, som for eksempel ved navnet Stenløse.

Der er ingenting, der taler for, at det skulle have været en del af et personnavn. I "-torp-navnene" vrirler det med personnavne, men disse stednavne hører vi først om, når vi kommer til vikingetiden.

Den ældste form for navnet er THØLLØSSE, således som det også nævnes så sent som i Roskilde Stifts Landebog fra 1567. I et brev fra pave Johannes den XXII fra maj 1326 nævnes navnet, idet paven overdrager et præbende (livsydelse), som er indtægterne af bl.a. Tølløse Sognekirke, til kanniken Bonde Nielsen i Lübeck.

Med hensyn til navnets høje alder må det anføres, hvad Therkel Mathiasen skriver i "Nordvestsjællands Oldtidsbebyggelser" snarere må "-løse" byerne tidsfæstes til en eller anden periode indenfor jernalderen, men her er materialet for spinkelt til, at der kan siges noget konkret her.

Der kan dog gøres opmærksom på, at en række af de rigeste gravfund fra romersk og ældre germansk jernalder stammer fra "-løse" byer som Grandløse, Stenløse, Merløse og Kvarmløse.

Men den virkelige afgørelse af dette aldersspørgsmål må vente til der engang bliver udarbejdet en virkelig storstilet arkæologisk undersøgelse i en "-løse" by. Når de virkelige byfund er så fåtallige fra "-løse" byerne, skyldes det, at der ikke er foretaget en tilbunds gående undersøgelse af spørgsmålet.

En af grundene er måske den simple, at byerne ligger der endnu. I Undløse er det konstateret, at bymidten har et kulturlag på 1,20 meter. Så der skal nok være noget at hente ved en eventuel kommende udgravning.

Skal der gives en løs datering af navnet Tølløse, nærmer vi os perioden omkring 300 år – 500 år e.Kr.

Går vi ud fra den høje grad af sandsynlighed, er der et morsomt træk i, at Tølløse engang for ca. 1.500 år siden har været en nybyggerby i de store uigennemtrængelige skove og igen for ca. 100 år siden giver navn til en ny bydannelse, hvor landevej og den nye jernbane krydser hinanden og for alvor sætter byen i forbindelse med omverdenen.

SIDSTE NYT FRA SKOLEN



Jeg håber, alle er kommet godt ind i det nye år og har nydt den ekstra lange juleferie.

Nu har vi forhåbentlig fået bugt på de værste vira og kan tage fat med fornyet energi.

NYE SKEMAER

Eftersom vi ikke fik ansat en ny lærer for Steven, har vi løst opgaven med at læse hans timer internt. Det har betydet, at en del klasser har fået nye skemaer og nogle også nye faglærere. Et primært fokus har været at lave så lidt forstyrrelse for eleverne som muligt.

Natasja Ejskjær, som havde en del af Stevens timer i december, har heldigvis kunnet fortsætte sit vikariat og sikre stabiliteten i særligt 4B, hvor hun varetager matematikken. I løbet af foråret (marts) søger vi igen en lærer til matematik og musik i indskolingens opstart til august. Så del gerne budskabet i jeres omgangskredse, så vi kan finde en dygtig og engageret underviser.

UDELIV

Hen over foråret påbegyndes arbejdet med nogle nye lege- og opholdssteder til eleverne i 5.-7.kl.

Vi har igennem de sidste to år udbedret skolens udendørsområder hhv. på cykelparkering ved multibanen og ved parkeringspladsen på Vestergade. Disse ændringer er en del af helhedsplanen for skolens samlede områder, der bl.a. har til formål at øge mulighederne for læring også i det udendørs rum.

Næste skridt, i den flerfasede proces, er konkrete aktivitetsområder for særligt eleverne i 5.-7.kl.

Vi begynder i den lille gård samt området bagved den eksisterende bålplads, der ligger ved 5.-6.kl. Næste indsatsområde bliver den gamle cykelparkering samt haven ved specialundervisningshuset, der ligger overfor køkkenet ved 7.kl.

REJSER UDEN FOR SKOLERNES FERIE

Det kan for nogle forældre være svært at få ferie i børnenes ferieuger, hvorfor andre uger må tages til hjælp. Som regel kan dette lade sig gøre uden de store faglige omkostninger for eleverne.

Dog vil jeg opfordre til, at man forsøger at undgå ferier i uge 6, hvor to af skolens tilbagevendende traditioner er placeret nemlig emneuge for 5.-9. kl. samt skolefesterne onsdag og torsdag aften.

Anmodning om fritagelse fra undervisning ud over 3 hverdage skal rettes til Eva Hede. Bevilget fritagelse skal efterfølgende meddeles klasselærere og evt. musikskolelærere.

MUSICAL OG SKOLEFEST

Onsdag og torsdag i uge 6 er der hhv. skolefest for 0.-4.kl. og 5.-9.kl. Vi begynder begge aftener med at se skolens årlige musical, som i år er en fuldstændig ukendt gangsterkomedie med alt hvad det indebærer af skyderier, afpresning, mord og dansepiger. Handlingen udspilles i 1930-ernes Chicago.

Efter musicalen er der mulighed for at hygge sig med sin klasse, vinde i det amerikanske lotteri eller danse til diskoteket i musikhuset. Arrangementet efter musicalen foregår i hallen om onsdagen men rykkes op i samlings salen om torsdagen i lighed med tidligere år.

KIRKEKONCERT

I lighed med tidligere år afholder musikskolen klassisk koncert mandag den 28.1. i Gl. Tølløse kirke. I løbet af året bliver den rytmiske og mere moderne musik ofte prioriteret, men denne dag kan elever og forældre nyde akustiske og klassiske numre fremført af udvalgte elever. Koncerten er gratis men der indsamles til SOS-børnebyerne ved denne lejlighed.

SAMTYKKEERKLÆRINGER

I begyndelsen af skoleåret bad vi alle forældre om at udfylde og aflevere samtykkeerklæringer, så skolen kan overholde de nye GDPR-regler. Vi har indtil videre modtaget underskrifter fra ca. 20% af forældregruppen og håber inderligt, at resten vil få printet, underskrevet og returneret papirerne på skolens kontor, så vi overholder lovgivningen.

Samtykkeerklæringen lægges igen på forældreintras opslagstavle.

RETTIDIG UDMELDELSE

For 2 år tilbage vedtog bestyrelsen at ændre udmeldingsvarslet fra 1 til 2 måneder. Dette blev kommunikeret både på intra, i infonyt samt på hjemmesiden og besluttedes for at gøre optagelsesprocessen af nye elever mere smidig og samtidig sikre skolen en jævn økonomi.

Det betyder helt konkret, at udmeldelse f.eks. ved skoleårets afslutning skal meddeles skolens kontor senest 30.4. for at undgå unødige skolepengeopkrævning.

Eva Hede
Skoleleder

KOMMENDE ARRANGEMENTER

ELEVFORENINGEN TMR
SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING
Stiftet 4. juli 1943

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling
søndag den 12. maj 2019 kl. 12.30
på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby
samt indbydelse til frokost

Frokosten er gratis ekskl. drikkevarer. Ægtefælle/ledsager er velkomne.

DAGSORDEN til generalforsamlingen:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
- 4) Indkomne forslag
- 5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
På valg er:
 - * Peter Tretow-Loof, R67
 - * Anne Voigt, R67
 - * Bendt Ole Løike, R66
 - * Finn Helmer, R67
 - * Kirsten Sørensen, R67
 - * Trine Borre
- 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
 - * Flemming Jørgensen, R66
 - * Kirsten Kierulff-Hansen, R51
- 7) Fastsættelse af kontingent
- 8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 28. april 2019.

Foreningens reviderede regnskab for 2018 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen.

Tilmelding senest onsdag den 3. maj 2019 til:

Troels Hallig, 2423 2658, e-mail: th@troels-hallig.dk eller Peter Tretow-Loof, 4588 4548, e-mail: peter@tretow-loof.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

IN MEMORIAM



Niels Peter Zøfting-Larsen
– 1925-2018.

Af Jens Christian Zøfting-Larsen

**VORES FADER, NIELS PETER ZØFTING-LARSEN, AFGIK
VED DØDEN DEN 19. MARTS 2018 I EN ALDER AF 92 ÅR,
EFTER ET LANGT OG BEGIVENHEDSRIGT LIV**

Far blev i de sidste 2-3 år af sit liv ramt af tre blodpropper. Efter de to første hændelser kunne han heldigvis genoptrænes og fortsat bo i eget hjem og være aktiv sammen med vores mor, Ruth, men efter det tredje anfald i maj 2016 blev han så immobil og plejkrævende, at han måtte i plejebolig på Lions Park i Søllerød. Han bevarede imponerende nok sin meget positive indstilling til tilværelsen til det sidste – uanset at han til sidst havde meget svært ved at tale, var ude af stand til at synke/spise – han fik mad gennem en mave sonde – og i det hele taget ikke kunne klare sig uden hjælp. Han nød fortsat at læse, se fjernsyn og at have familiebesøg – der var stadig overskud til en kvik bemærkning og et smil. Men med den meget begrænsede mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet gik det ned ad bakke og han sov stille ind i sin bolig efter lidt over 1½ år.

Niels Peter (Niels) var født den 29. august 1925 på Nordgården i den lille landsby Bukkerup, som søn af gårdejerparret Alfred og Ellen Zøfting-Larsen. Her voksede han op i et lille, trygt lokalsamfund sammen med sin 7 år yngre lillesøster Kirsten. Han var elev på Tølløse Mellem- og Realskole og blev efterfølgende student fra Roskilde Katedralskole i 1943. Hans fader gav ham i en tidlig alder det råd, at holde sig fra landbruget(!) – som jo var igennem svære tider i 30'erne – og i stedet få sig en anden uddannelse.

Far valgte efter sin studentereksamen at gå i lære som boghandler i Hørsholm, hvor han var i 1943-47. Her havde han nogle gode år, hvor han bl.a. engagerede sig i den lokale roklub og tilbragte mange gode timer på



Øresund. Han blev imidlertid også mere afklaret mht. hvad han ønskede sig af sit arbejdsliv, og i 1947 besluttede han sig for at gå officersvejen – nok i erkendelse af, at han ikke rigtig var skabt til at stå i en boghandel resten af sine dage, men foretrak mere variation, fysisk aktivitet, oplevelser – og måske noget med ledelse. Han blev færdig som officer i 1952 fra Hærens Officersskole på Frederiksberg. Her sluttede han i top-5 af sin årgang, hvilket dengang betød, at man havde mulighed for selv at vælge regiment, og han tiltrådte ved Telegraftropperne på Høvelte Kaserne i Birkerød.

Under et ferieophold hos sin moster på Høstemark Hovedgård udenfor Ålborg mødte han Ruth Friisgaard, som var i gang med sygeplejeuddannelsen på Ålborg Sygehus – og sød musik opstod! De blev gift i 1954 og fik tre børn sammen, Lisbeth, Marianne og Jens (undertegnede). Når jeg ser på billeder af den unge officer fra dengang, så var der nok nogle pige-hjertes hjemme i lokalområdet, der blev lidt skuffede den dag – han var jo en flot fyr!

Familien bosatte sig i Birkerød, og det blev til nogle gode år ved Sjællandske Telegrafregiment med mange gode kolleger og tre børn i hhv. 1955, 1957 og 1961. I 1962 blev det til en udstationering ved NATO-hovedkvarteret i Kolsås ved Oslo, som varede 3 år, og familien flyttede med. Karrieren i Forsvaret fortsatte bl.a. i Forsvarskommandoen og som underviser på Hærens Signalskole frem til 1973, hvor der pludselig opstod en mulighed for at prøve noget helt andet.

Niels mødte ved et tilfælde en gammel kammerat fra officersskolen, som var i færd med at rekruttere medarbejdere til den nyoprettede danske oversættelsesafdeling ved Europakommissionen i Bruxelles. Efter et års prøvetid og en udvælgelsesprøve senere blev han i 1974 fastsat som oversætter ved Kommissionen og Ruth og Jens flyttede med i 1975. Det blev til 16 gode og spændende år i Belgien og et ekstra internationalt perspektiv på både karriere og fritid i form af mange udlandsrejser rundt om i Europa. Ruth og han engagerede sig bl.a. i den Danske Kirke i Bruxelles og kom i kontakt med mange inspirerende mennesker ad den vej, bl.a. præsten og forfatteren Johannes Møllehave i den tid hvor han var præst ved kirken. Niels havde det som en fisk i vandet med et interessant arbejde, et internationalt miljø og masser af muligheder.

Han holdt fast ved sin træning fra officersskolen og Forsvaret og holdt sig fortsat i god form ved ofte at løbe til og fra kontoret. I 1990 blev han – til sin store fortrydelse(!) – pensioneret som oversætter. Han var meget glad for arbejdet og var gerne fortsat nogle år yderligere. Efter 3 år besluttede Ruth og han at vende tilbage til udgangspunktet, huset som de selv havde bygget i Birkerød og som de blev boende i indtil far måtte flytte i plejebolig.

Efter hjemkomsten fra Bruxelles blev kontakten til gamle venner i Birkerød og kolleger fra Forsvaret genoplivet, og Niels vendte også tilbage til rødderne i det midtsjællandske via lidt slægtsforskning og genoptagelse af kontakter til gamle skolekammerater fra både Roskilde og Tølløse. Det blev til en god pensionisttilværelse med hygge i huset og haven i Birkerød,

sommerferier med den jyske del af familien på Læsø, rejser, gymnastik – og ikke mindst et barnebarn, Christoffer i 2004.

Min far opfostrede os med et værdisæt, som også i høj grad prægede hans eget liv – og som jeg sætter stor pris på den dag i dag. Han lærte os vigtigheden af at gøre sig umage, uanset hvad det var man beskæftigede sig med. Han tog sit arbejde – og vel egentlig hele sin gøren og laden – meget alvorligt og lagde de kræfter i som der nu skulle til. Han var velstruktureret og omhyggelig og satte også en ære i altid at være velovervejet når han foretog sig noget – og sidst, men ikke mindst, så lærte han os vigtigheden af ordentlighed.

Efterskrift: Jeg havde den fornøjelse, at jeg over flere år hentede Niels Peter i hjemmet i Birkerød, enten når foreningen holdt det årlige julemøde eller når vi holdt vores generalforsamling.

Han ringede som oftest og spurte, om jeg ville hente ham, så vi kunne følges ad. Vi havde så en fin snak i bilen både på vejen til arrangementet og retur igen.

De gange jeg kørte ham hjem til Birkerød, blev jeg ved flere lejligheder inviteret med indenfor til et glas Bourgogne, idet han mente, at netop denne vin indeholdt nogle stoffer, som var sunde for krop og sjæl.

Så kunne vinen jo indtages med god samvittighed, mens vi nød den pragtfulde udsigt over Vaserne.

Samtidig advarede han mod at spise grønsager fra henholdsvis Spanien og Holland. Jo, vi kom vidt omkring.

Tak for et godt kammeratskab.

Hilsen Troels

PERSONALIA

MANGE FRA ÅRGANG 1966 OG 1967 FYLDER 70 ÅR I ÅR

Tillykke til:

Jens Løppentin

Lisbeth Johansen

Bendt-Ole Løike

Niels Lundehøj-Andersen

Hans Mogens Thobo-Carlson

Peter Tretow-Loof

Troels Hallig

Lone Jensen

Jens Rasmussen

Ib Skjærlund

Ingrid Flamant (Dilling)

Marchen Risør (Jantzen)

Ole Sehested

Preben Linnemann

Inge Andersen

René Wittendorf

Rolf Lauridsen

Ulrik Weng

Bente Christoffersen

Jørgen Rolsted

Redaktionen håber I har haft eller får en rigtig dejlig fødselsdag.

Endnu engang stort tillykke.



**Advokatfirmaet
Lunøe | Schack Petersen**

Advokat Klaus Lunøe (H)
Advokat Anne Schack Petersen

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K
Tlf. 7020 8031 – Mobil 2444 3458
CVR.nr 40047026



**Jernbanevej 6
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 58 79**

MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen
v/formand Troels Hallig
Høgevej 1
2970 Hørsholm
Tlf +45 2423 2658
th@troels-hallig.dk

Tal

Kig godt på de tre bogstaver. Læser du ordet "tal" som i et regnestykke? Eller tal som i en invitation til samtale? Mange regner med, at sådan nogen som os udelukkende tænker på tal. Altså på de røde og de sorte, de store og de små. Men virkeligheden er, at relationer og samtale er altafgørende for os. Dialog er vejen til fælles værdi. Det har vi altid in mente. Derfor står der for os både tal og tal.

Lad os mødes om din virksomheds forretningsmæssige udfordring.

Kontakt

PwC
Eventyrvej 16,
4100 Ringsted
T: 3945 3945

Revision. Skat. Rådgivning.





GAYA
MUSIK

Gaya Musik Danmark

Smedelundsgade 30 A
4300 Holbæk

59 44 34 05

www.gaya.dk



TMR ELEVFORENINGEN

v/formand Troels Hallig

Høgevej 1

2970 Hørsholm

Telefon +45 2423 2658

th@troels-hallig.dk

e-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk