

# KONTAKTEN

ÅRGANG 68 - NR. 134 - NOVEMBER 2019



- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!

**Elevforeningen TMR  
og Sejergaardsskolens Elevforening**

E-mail: [info@tmr-elevforeningen.dk](mailto:info@tmr-elevforeningen.dk)  
[www.tmr-elevforeningen.dk](http://www.tmr-elevforeningen.dk)  
CVR-nr. 35957367

**Skolens hjemmeside**

[www.sejergaardsskolen.dk](http://www.sejergaardsskolen.dk)

**Elevforeningens adresse**

v/formand Troels Hallig  
Høgevej 1  
2970 Hørsholm  
Telefon +45 2423 2658  
E-mail: [th@troels-hallig.dk](mailto:th@troels-hallig.dk)

**Bank**

Dansk Bank, konto 3117-3196000194  
Swift adresse: DABADKKK  
Iban nr.: DK 2330003117000194

**KONTAKTEN**

Blad nr. 134, november 2019  
Årgang 68  
Oplag 300  
Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre  
Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside

**Redaktion og layout**

Peter Tretow-Loof (ansv. red.)  
Jane Jensen (grafiker)

**Tryk**

Nordvestgrafik

Næste nr. udkommer april 2020

**Forsidefoto**

Ruth Rollitt, R55 får overdraget diplommet som bevis for æresmedlemsskabet

## INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen via e-mail [th@troels-hallig.dk](mailto:th@troels-hallig.dk)

# INDHOLD

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ELEVFORENINGENS BESTYRELSE                 | 4  |
| KLUMMEN                                    | 5  |
| ARTIKLER                                   |    |
| Husker du?                                 | 7  |
| Generalforsamling 2019                     | 12 |
| Bestyrelsens beretning                     | 14 |
| Referat fra generalforsamlingen            | 17 |
| Lidt om reklameskiltet                     | 19 |
| Interview med Ruth Rollitt, R55            | 20 |
| Elevforeningens Legat 2019                 | 26 |
| Fra mobning til succesfuld forretningsmand | 27 |
| SIDSTE NYT FRA SKOLEN                      | 30 |
| KOMMENDE ARRANGEMENTER                     |    |
| Julemøde 2019                              | 33 |
| Elevforeningens generalforsamling 2020     | 33 |
| IN MEMORIUM                                | 34 |
| PERSONALIA                                 | 36 |

# ELEVFORENINGENS BESTYRELSE



**Formand**  
Troels Hallig, R67  
Høgevej 1  
2970 Hørsholm  
Telefon +45 2423 2658  
E-mail: th@troels-hallig.dk



**Bestyrelsesmedlem**  
Klaus Lunøe, R64  
Allégade 22 F  
2000 Frederiksberg  
Telefon +45 2444 3458  
E-mail: klaus.lunoe@gmail.com



**Næstformand**  
Michael Huusom, R64  
Havrevænget 208  
2980 Kokkedal  
Tlf.: +45 6166 2609  
E-mail: michael@huusom.dk



**Bestyrelsesmedlem og  
Elevforeningens repræsentant  
i skolens bestyrelse**  
Bendt Ole Løike, R66  
Løvsangervej 44  
4000 Roskilde  
Telefon +45 2248 7862  
E-mail: bo.loike@gmail.com



**Kasserer**  
Trine Borre  
Søvang 16  
4000 Roskilde  
Telf.: +45 5152 1881  
E-mail: aborre@mail.dk



**Suppleant**  
Finn Helmer, R67  
Bakkevej 18  
4350 Ugerløse  
Tlf.: +45 2015 6510  
E-mail: finn@helmer.com



**Redaktør**  
Peter Tretow-Loof, R67  
Ordrupvej 90, 1.  
2920 Charlottenlund  
Telefon +45 4588 4548  
E-mail: peter@tretow-loof.dk



**Suppleant**  
Kirsten Sørensen, R67  
Kvarmløsevej 61  
4340 Tølløse  
Tlf.: +45 2874 6746  
skovlyvej11@icloud.com



**Sekretær**  
Anne Voigt, R67  
Bøsssemagergade 1E  
3150 Hellebæk  
Telefon +45 3145 5031  
E-mail: voigtanne@hotmail.com



**Revisor**  
Flemming Jørgensen, R66  
Ved Åbredden 3  
2970 Hørsholm  
Telefon +45 2085 4206  
E-mail: flemming@aabredden.dk

# KLUMMEN



Af formand Troels Hallig

Et noget skiftende efterår nærmer sig sin afslutning, selvom oktober har budt på solskin og høje temperaturer. Men nu er det blevet rigtigt efterårsagtigt og koldt.

Et tilbageblik viser, at vi har afholdt vores årlige generalforsamling den 12. maj 2019 på Hotel Frederiksdal på en strålende solskinsdag, med 32 deltagere inkl. ledsagere. Som ved tidligere generalforsamlinger blev der også denne gang rykket lidt rundt på posterne i bestyrelsen. Michael Huusom, R64 fratræder som kasserer for i stedet at overtage næstformandsposten. Michael bestred kassererfunktionen i godt halvandet år. Tak for en god og energisk indsats.

Som ny kasserer tiltræder Trine Borre. Trine har en bankmæssig baggrund, så de fremtidige kassereropgaver er i de bedste hænder. Velkommen til og held og lykke med opgaverne.

Omtale af generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt referatet kan læses længere fremme i bladet. Alt i alt en meget vellykket og hyggelig dag i selskab med tidligere klasse- og skolekammerater.

Foreningens blad KONTAKTEN har været genstand for drøftelse på de seneste generalforsamlinger. Antallet af annoncer har over en lang årrække været drastisk dalende og dette sammenholdt med stigende portopriser, trykkeomkostninger, udgift til layout m.v. har bevirket, at det er en dyr fornøjelse at udgive bladet i den form, vi kender det i dag.

Derfor er der truffet beslutning om, kun at udgive KONTAKTEN én gang årligt.

Selvom det på generalforsamlingen under fremlæggelse af bestyrelsens beretning blev meddelt, at KONTAKTEN fortsat vil blive udgivet to gange årligt.

Ændrede forudsætninger har efterfølgende fået bestyrelsen til at træffe en anden beslutning.

Fremover vil det således alene være forårsnummeret, der sendes til foreningens medlemmer, annoncører og skolen.

Forårsnummeret, vil i det omfang det viser sig at være aktuelt, blive suppleret med nyhedsbreve, som løbende bringes på foreningens hjemmeside.

Dette nummer er således det sidste efterårsnummer, der udgives i papirform og sendes til foreningens medlemmer.

Forårsnummeret vil fortsat blive trykt og distribueret til det enkelte medlem. Bladet vil som i dag også vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

Det er stort set de samme, der leverer historier og artikler til bladet, derfor ville det være et friskt pust, hvis Elevforeningens medlemmer kunne bidrage med artikler om oplevelser gerne med fotos. Oplevelser som den enkelte har haft på skolen eller i relation til skolen. Det kunne også være oplevelser i tiden efter skolen.

Det bliver noget ensidigt, når det er de samme, der nummer efter nummer skriver i bladet, selvom de er fremragende til det.

Så ligger du inde med en spændende historie fra din skoletid, eller ligger du inde med interessante billeder fra tiden på skolen, bedes du venligst kontakte bestyrelsen. Elevforeningen har igen i år uddelt et legat på kr. 1.000,00 til en elev fra hver af 8. klasserne. Se omtale senere i bladet.

Vi ses til årets julemøde, der afholdes den 24. november 2019. Se længere fremme i bladet.

Rigtig mange hilsener

Troels Hallig  
Formand

# KOSTSKOLEN TMR TØLLØSE SEJERGAARDSSKOLEN

Det smukke skilt, der tidligere prydede hovedindgangen til skolen.

## HUSKER DU? ..

(FORTSAT FRA SIDSTE NUMMER)

Af Peter Tretow-Loof, R67

I sidste nummer skrev jeg lidt om den række medarbejdere tilknyttet Sejergaardsskolen TMR i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Personer, vi ikke tidligere har skrevet så meget om i KONTAKTEN, men som alle har betydet noget for skolen og for flere af os, der var elever dengang. I denne historie, vil jeg skrive lidt af mine erindringer om nogle af disse medarbejdere.

Alle husker naturligvis frk. Hesseldahl, der drev skolen sammen med frk. Høyer. Men hvor mange husker hr. Hesseldahl og fru Hesseldahl, der var lærere på skolen?

Jeg selv husker dem kun svagt. Men i modsætning til frk. Hesseldahl, der jo var lille og spinkel, var hr. Hesseldahl ret stor. Han var en nydelig Herre i elegant frakke og blød hat. Jeg erindrer, engang omkring 1962, da der var en elev, der prøvede at skyde hans hat af med en snebold en vinterdag, han var på vej hjem fra skolen. Han ramte ikke, men hans søster – frk. Hesseldahl – der havde set forsøget lige bag sneboldkasteren, sagde noget i retning af at "sådan skal det gøres", og kastede således også en snebold efter sin bror. Om hun ramte ham, husker jeg dog ikke. Men sjovt var det. Jeg er aldrig blevet undervist af hr. Hesseldahl, der vist kun havde 4. mellem og realklassen i fysik, kemi og matematik. Som person tror jeg, at han var ret streng og ufremkommelig.

Fru Hesseldahl underviste vist lidt mindre end sin mand, og kun de mindre piger. I hvilke fag, ved jeg ikke. Hun var en nydelig dame, der gik med hat, men heller ikke hun virkede speciel fremkommelig – i hvert tilfælde ikke for de børn, hun ikke underviste.

Lærer Elgaard havde vi i min klasse i fysik og tegning i 1961-62. Han var en ualmindelig rar lærer, der gjorde, hvad han kunne, for at engagere os elever, og gøre undervisningen så spændende som muligt. Han var faktisk god til at lære fra sig, og har skylden for, at jeg blev ganske god til at tegne.

Noget rigtig godt jeg husker hr. Elgaard for var, at han hjemme i sit eget værksted producerede en masse miniature "mursten" til os i farvet gips. Han havde nemlig en gummi bademåtte med en masse fordybninger i størrelsen ca. 1x2x0,5 cm. Når han fyldte alle hullerne i bademåtten med den farvede gips (i røde og gule murstensfarver), lod dem tørre nogle timer, og så pressede dem ud, havde han produceret 3-400 små mursten. Så det kunne blive til flere tusinde i døgnnet.

Med disse skønne mursten byggede vi elever så huse, slotte og broer mv. Både i tegnetimerne (formningstimerne) og når vi havde fri om eftermiddagen. Det var herligt.

En anden tegnelærer, jeg havde i de større klasser, var hr. Ebbe Lang. Hr. Lang var en anerkendt og dygtig kunstner, der var uddannet på Akademiet, og han var meget dygtig til maleri og tegning. Udover dette underviste han også i fysik og sang og vist nok også i tysk. Tysk var han i hvert tilfælde god til, og han sang meget smukt, og lærte os i sang bl.a. at synge "Röslein auf der Heide".

Hr. Lang var også en ualmindelig rar og dygtig person, men han havde desværre et kraftigt temperament, så flere elever syntes, det var sjovt at drille ham.

Hvorfor ved jeg ikke, men han havde øgenavnet "Onky". Jeg husker en tegnetime, hvor vi var ualmindelig grove mod hr. Lang. Vi havde time i tegnelokalet, der lå i kælderen under de stores dagligstue (i dag Eva Hedes kontor), hvor 4 store borde (på spisebordsstørrelse) stødte op til hinanden ligesom et Dannebrogssflag. Vi elever sad så rundt om det store samlede bord. 8 på hver af de 2 langsider og 4 på hver af de 2 ende-sider. Midt på bordet (i krydset hvor de 4 borde mødtes) var der en, der havde anbragt et stort syltetøjsglas med farveladevand. Og lige pludselig begyndte klassen at råbe "Onky, Onky, Onky ..... og ved hvert råb trak så de elever, der sad ved hvert af de 4 borde, bordet et par centimeter tilbage. Til sidst støttede glasset med farveladevand kun med en lille bitte del af glasset, på hvert af de 4 bordhjørner. Hr. Lang havde hørt os, og set det, og kastede sig fra





Bygningen der tidligere husede regnskabsfunktionen og blev bestyret af kontorchef Jessen.

kateteret over mod bordene for at redde glasset med farveladevandet, så det ikke røg på gulvet. I samme sekund trak vi de 4 borde helt fra hinanden, og jeg kan huske, hvordan glasset faldt gennem hr. Langs hånd ned på gulvet, da han prøvede at gribe det samtidig med, at vi råbte "O'le".

Det var en ualmindelig grov spøg overfor hr. Lang. Hvor kan børn dog være ondskabsfulde og modbydelige. I princippet var det jo mobning af værste karakter.

Der var ingen tvivl om, at hr. Lang ikke var særlig glad for at undervise enkelte klasser, men han havde det fint med de helt store klasser.

En dag til morgensang proklamerede frk. Høyer, at hr. Lang ville holde op på skolen fra i dag, da han havde fået "en appelsin i sin turban". Jeg tror ikke, der var én eneste af os elever, der forstod det udtryk. Men senere fik vi at vide, at hr. Lang havde arvet en masse ejendomme, og derfor ikke mere behøvede at undervise, men fremover kunne koncentrere sig om sit maleri og kunstneriske arbejde.

Lærer Axelsen, der underviste os i dansk og matematik i 1., 2. og 3. real, kunne naturligvis også blive vred, når vi drillede ham. Hans øgenavn var "Archibal". Udover at undervise os i dansk underviste han efter skoletid i skak, hvilket han var så dygtig til, at han fik vort hold (hvor jeg i øvrigt deltog) til at blive et af de bedste ved Sjællandsmesterskaberne i Skoleskak. Hver gang vi vandt, købte han en kasse flødeboller til os. Disse turneringer var vældig hyggelige, og gav os også nogle timer fri, når vi skulle rundt på Sjælland i bus.

Jeg havde jo boet på Mallorca, hvor min far bl.a. havde en Folkevogn (Boble). Da jeg fyldte 16 år, måtte jeg dengang godt køre den med min far ved siden af, på bestemte veje dernede. Da jeg kom tilbage til skolen, fik hr. Axelsen at vide fra nogle i klassen, at jeg kunne køre Folkevogn, (han havde også sådan én), og jeg havde et spansk kørekort. Da hans hustru en dag skulle køres en tur, hvor han ikke selv kunne køre hende, bad hr. Axelsen mig om, efter skoletid, at køre ham en tur i Folkevognen rundt i Tølløse, for at sikre, at jeg var en god bilist. Det troede jeg godt, jeg måtte, så jeg kørte smukt rundt i Tølløse med hr. Axelsen, der var udmærket tilfreds med mine evner. Men så bad han mig om, næste dag, at hente hans kone i Ugerløse og køre hende til Holbæk og hjem igen. Der fik jeg "kolde fødder". For så langt havde jeg ikke kørt før, og heller ikke i en by på størrelse med Holbæk. Så jeg sagde, til lærer Axelsens store ærgrelse, nej tak til at være chauffør. Og det var vist godt

En meget dygtig dame og lærer på skolen, vi alle havde meget stor respekt for, var fru Westrup.

Hun var kultiveret, afmålt og en lille smule streng, og alle havde dyb respekt for hende. Jeg har aldrig selv haft fru Westrup som en fast underviser i min klasse, men som vikar nogle få gange. Derudover var hun tit aftenvagt på kostskolen. Da hr. Binzer havde overtaget den fulde ledelse af skolen, blev fru Westrup viseinspektør. Jeg ved ikke, om det også var af navn. Det var i hvert tilfælde af gavn.

I begyndelsen af 1965 (hvor jeg var flyttet ned til mine forældre på Mallorca i et års tid, inden jeg kom tilbage på skolen) havde kostskolen musetyfus-epidemi og blev helt isoleret fra det omkringliggende samfund. Fru Westrup var en af de lærere, der ikke blev ramt af sygdommen, og det var hende, der svarede mine forældres brev, da de skrev, at de gerne ville have mig tilbage på skolen som kostelev. Så tak for det.

Musetyfus-epidemien var jo ganske forfærdelig. Det var formodentlig nogle rå æggeblommer i en koldskål, der var skyld i det, så alle, der havde spist af denne koldskål, elever, lærere og andre medarbejdere, blev meget syge i et par uger. Flere af de voksne var faktisk ved at dø, og nogle kom på Holbæk Sygehus. Men heldigvis overlevede alle. Det hele var beskrevet med forside-historier i de fleste landsdækkende aviser, og vi kunne også følge med på Mallorca ca. 2-3 dage senere, når de danske aviser kunne købes dernede.

Det var vist nok i løbet af 1966 at fru Westrup rejste fra skolen. Er der nogle af jer læsere, der ved mere om fru Westrup, bedes i skrive lidt til næste nummer af bladet.

Og der er mange flere af vore dejlige gamle lærere og andre medarbejdere, der bør skrives om i bladet. Derfor vil jeg på det kraftigste anmode jer medlemmer af Elevforeningen og læsere af KONTAKTEN om at ryste op i "de små grå" og skrive nogle linjer eller sider fra jeres tid på skolen.

Redaktionen vil meget gerne have nogle indlæg om:

Overlærer Børge Neerup

Fru Schnettler

Inspektør Pedersen

Fru Inge Andersen

Pastor Vedel

Lærer Lassen

Eumig (Ragnhilds søde bror, der bl.a. underviste i fysik og kemi)

m.fl.

– samt andre gode historier.

Vi har altså brug for, at vi er flere, der skriver i KONTAKTEN, hvis bladet skal overleve.

Peter Tretow-Loof 1961-1967

Tølløse Bio i 1970'erne.





Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

# GENERALFORSAMLING 2019

Af Troels Hallig, R67

Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 12. maj 2019 på Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby:

Generalforsamlingen var i år lagt til det store konferencelokale, hvor vi var 32 deltagere inkl. ledsagere.

Konferencelokalet ligger med en pragtfuld udsigt til Mølleåen, bådfarten og de mange herligheder, der knytter sig til Frederiksdal, som ikke findes meget smukkere på en solrig forårsdag.

Bendt Ole Løike blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.

Herefter fremlagde formand Troels Hallig bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte.

Herefter takkede formanden, Peter Tretow-Loof for dennes mangeårige arbejde som formand. Peter meddelte på bestyrelsens sommermøde den 11. august 2018, at han af flere årsager ønskede at fratræde formandsposten.

Hermed er en æra slut. Peter har været en del af bestyrelsen siden starten af 1970'erne. Det kulminerede i 2008, da Peter tiltrådte som formand. En post han altså på bedste vis bestred i godt 10 år.

Se mere om Peters mange bedrifter som formand i KONTAKTEN nummer 132.

Michael Huusom gennemgik det fremlagte regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

Samtidig takkede formanden Michael Huusom for arbejdet som kasserer.

Bestyrelsen havde indstillet Trine Borre som nyt medlem af bestyrelsen.

Trine blev herefter valgt ind i bestyrelsen, hvor Trine fremover skal varetage foreningens kassererfunktion.

Tillykke med det. Det er rart at denne opgave, nu er i de rette hænder.

Referatet fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i nærværende blad.

Bestyrelsen havde indstillet Ruth Rollitt, R55 til æresmedlem. Ruth er i dag bosiddende i London.

Ruth fik overrakt æresmedlemsdiplomet samt en buket blomster. Peter fortalte herefter lidt om baggrunden for, at Ruth nu var blevet udnævnt til æresmedlem.

Ruth holdt en kort takketale og fortalte om hendes liv på kostskolen og livet efter skolen. Spændende og tillykke med udnævnelsen.

Herefter blev der serveret en fremragende frokost i restauranten.

Under frokosten orienterede skolens leder Eva Hede om skolen og de aktiviteter, der pt. foregår.

Dagen sluttede sent på eftermiddagen efter en rigtig fin dag i selskab med tidligere skole- og klassekammerater.



Skoleleder Eva Hede nyder selskabet.  
Her, sammen med tidligere skoleleder Flemming Ellingsen.

# ELEVFORENINGENS GENERAL- FORSAMLING DEN 12. MAJ 2019

## BESTYRELSENS BERETNING

Af Troels Hallig, R67

Det er mig en stor glæde at byde jer alle sammen hjertelig velkommen til årets generalforsamling, som vi igen i år har valgt at afholde her på det dejlige Hotel Frederiksdal efter vi sidste år havde et smut til skolen i forbindelse med foreningens 75-års jubilæum.

Et særligt velkommen til skolens leder Eva Hede.

Her ligger vi smukt midt i skoven og tæt på Furesøen, som i øvrigt er Danmarks 7. største sø, og den suverænt dybeste.

Vi forventer at kunne afvikle generalforsamlingen indenfor en lille times tid. Herefter bydes der på en frokost i restauranten.

Den første øl, sodavand eller et glas vin er med i frokosten. Herefter er det for egen regning, og I afregner selv direkte med tjeneren.

For så vidt angår Elevforeningens blad KONTAKTEN har vi snart over flere generalforsamlinger drøftet bladets fremtid:

- Hvor tit bladet skal udgives
- Om det fortsat skal være et fysisk blad, eller om bladet skal lægges elektronisk på foreningens hjemmeside osv. osv.

Bestyrelsen har med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, vi løbende har modtaget besluttet, at bladet fortsat udgives to gange om året og som et trykt blad, der sendes til det enkelte medlem, annoncører og skolen.

Det har været redaktionens mål at udgive et blad på ca. 40 sider to gange årligt.

Det kræver dog, at redaktionen modtager relevant stof fra foreningens medlemmer. Så hermed en opfordring til at bidrage med et indslag til de kommende numre af KONTAKTEN.

Produktion af bladet udgør ca. kr. 15.000 årligt. Der er på nuværende tidspunkt annonceindtægter for ca. 5.000.

Ved hurtig hovedregning giver det et årligt underskud på ca. kr. 10.000.

Derfor har vi rettet henvendelse til skolen, om det er muligt at sende nogle af de ældste elever på gaden for at få tegnet nogle annoncer.

Materialet over annoncører ligger klar, og eleverne får i provision ca. 30% af de annoncer der tegnes. Det vil for en helsides annonce sige ca. kr. 500.

Det burde være værd at forfølge.

Når det så er sagt, har vi de seneste år haft lidt udfordringer på kassererfunktionen efter vi gennem en lang årrække havde Steen Johansen som kasserer.

Steens afløser i funktionen holdt kun i et halvt år, og så stod vi igen uden en kasserer.

Efter mange forsøg lykkedes det at overtale Michael Huusom til at påtage sig opgaven, selvom han ikke var meget for det.

Tak for det, Michael. Du har kæmpet en brav kamp.

Ved generalforsamlingen i 2018 blev Trine Borre valgt ind i bestyrelsen. Trine har en bankmæssig baggrund, så det var naturligt, at Trine overtog kassererfunktionen, hvilket skete her ved årsskiftet.

Velkommen til, Trine. Det er rart at vide, at funktionen nu er i gode hænder.

På bestyrelsens sommermøde den 11. august 2018 meddelte foreningens mangeårige formand Peter Tretow-Loof, at han ønsker at trække sig som formand for Elevforeningen. Hermed er en æra slut. Peter har været en del af bestyrelsen siden starten af 1970'erne. Det kulminerede i 2008, da Peter tiltrådte som formand. En post han altså på bedste vis bestred i godt 10 år.

Du har gjort det godt, og vi kommer til at savne dig på posten. Samtidig har vort samarbejde været både positivt og inspirerende.

Heldigvis fortsætter du i bestyrelsen, nu som selvudråbt "Bagmand", med opgaver i relation til vores blad KONTAKTEN. I klummen i KONTAKTEN nr. 132 er der skrevet lidt om Peters bedrifter i formandsperioden.

Tak for din indsats.

Samtidig en stor tak til den øvrige bestyrelse.

For så vidt angår medlemstallet er det desværre fortsat dalende. På nuværende tidspunkt er vi ca. 122 betalende medlemmer og 4 æresmedlemmer.

I oktober sidste år fik jeg en henvendelse fra Jens Zøfting Larsen, der oplyste, at hans far Niels Peter Zøfting Larsen døde den 19. marts 2018. Zøfting Larsen blev 92 år. Zøfting Larsen var kostelev, den gang skolen hed Tølløse Mellem- og Realskole og tog sin realeksamen i 1941. Altså en af foreningens rigtig gamle kæmper.

Vi har bragt en artikel om ham i det netop udkomne blad nr. 133, hvor det er muligt at læse yderligere om ham og hans i øvrigt meget spændende liv.

I bedes alle rejse jer, så vi kan mindes vores gamle skolekammerat Niels Peter Zøfting-Larsen.

Æret være hans minde. Tak.

Den 18. december 2018 holdt vi årets julemøde. Lidt utraditionelt blev det holdt i ungdomshuset på Pilevej i Tølløse, der ligger i forbindelse med Baptistskolen. Vi stod selv for arrangementet inkl. forplejning og drikkevarer. Yderst vellykket og med en fremragende buffet kreeret af Anne og Jesper. Tak for indsatsen. Godt gået.

Dette var alt for denne gang. Samtidig tak til jer, der støtter op om Elevforeningen og deltager i vores arrangementer.

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingen.

Ruth Rollitt, R55 med det flotte diplom for æresmedlemsskabet.







Kirsten Kierulff-Hansen, R51 og Klaus Lunøe, R64 nyder dagen og et glas kølig hvidvin.

# ELEVFORENINGENS GENERAL- FORSAMLING DEN 12. MAJ 2019

## REFERAT

### Af bestyrelsen

Formand Troels Hallig indledte med at byde velkommen til de fremmødte og erklærede generalforsamlingen for åben med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter  
På valg er:  
Peter Tretow-Loof, R67  
Anne Voigt, R67  
Bendt Ole Løike, R66  
Finn Helmer, R67  
Kirsten Sørensen, R67  
Trine Borre, R06
6. Valg af revisor og revisorsuppleant  
På valg er:  
Flemming Jørgensen, R66  
Kirsten Kierulff-Hansen, R51
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Ad 1: Bendt Ole Løike blev valgt som dirigent.

Bendt Ole takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2: Troels orienterede i bestyrelsens beretning om det forløbne år. Beretningen kan læses i nærværende blad.

Generalforsamlingen godkendte beretningen uden bemærkninger.

Ad 3: Kasserer Michael Huusom gennemgik og forklarede det uddelte regnskab.

Ad 4: Bestyrelsen havde indstillet Ruth Rollitt, R55 til æresmedlem. Generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen, og Ruth fik overrakt diplom for æresmedlemsskab og en buket blomster. Ruth takkede meget for udnævnelsen og fortalte lidt om sit liv i forhold til skolen.

Ad 5: Peter Tretow-Loof, Anne Voigt, Bendt Ole Løike og Trine Borre var på valg.

Alle blev genvalgt.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Finn Helmer, Kirsten Sørensen valgt.

Alle blev valgt med applaus.

Ad 6: Flemming Jørgensen blev genvalgt som revisor, og Kirsten Kierulff-Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 7: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 200,00 kr., hvilket der var tilslutning til.

Ad 8: Troels takkede for en god gennemført generalforsamling.

Bendt Ole takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Dirigent:

Bendt Ole Løike

Referent:

Flemming Jørgensen



Skiltet, skolen forærede elevforeningen.

## LIDT OM REKLAMESKILTET

Af Troels Hallig, R67

Da Elevforeningen holdt sit 75-års jubilæum den 27. maj 2018 forærede Sejergaardsskolen det ovenfor viste reklameskilt til foreningen.

Skiltet er ikke dateret, men viser bl.a. skolens telefonnummer, som er 147.

Vi har nu foretaget lidt research i forhold til telefonnummeret, og det viser sig, at telefonnummeret altid har tilhørt Tølløse Kost- og Realskole, der som bekendt senere blev til Tølløse Mellem- og Realskole og igen senere til Sejergaardsskolen.

Første gang nummeret optræder, er i 1918, hvor skolen har D. Petersen som realskolebestyrer.

Telefonnummeret optræder første gang i relation til Louise Høyer i 1929. Skiltet må derfor formodes at være fra dette år eller senere. Men måske før Marie Hesseldahl kom til skolen.



ROYAL AIR FORCE CLUB  
FOUNDED 1917

128

128

Piccadilly nr. 128 , hvor Royal Air Force Club hører hjemme.

# INTERVIEW MED RUTH ROLLITT, R55

DEN 14. OKTOBER 2019

Af Klaus Lunøe, R64

I sidste uge – i dagene fra den 11. til den 14. oktober 2019, besøgte jeg foreningens æresmedlem, Ruth Rollitt for at deltage i det årlige fællesmøde i den engelske forening MVG – Malayan Volunteers Group – i Royal Air Force Club på Piccadilly. Det var noget af en oplevelse.

MGV's medlemmer er typisk i familie med slægtninge, som boede på den malajiske halvø, før og under 2.verdenskrig og som var frivillige i den engelske hær. Min far blev i 1930'erne frivilligt medlem af den engelske hær gennem The 1st Perak Battalion, Min far arbejdede dengang på Jendarata Estate i delstaten Perak i Malaya, som dengang var ejet af familien Westenholtz. Han blev sammen med den engelske hær presset ned gennem Malaya til Singapore, hvor han blev fanget af japanerne. Han sad i krigsfangelejren Changi på Singapore fra februar 1942 til august 1945.

Jeg boede hos Ruth og hendes mand Philip Rollitt i et dejligt engelsk rækkehus i Crystal Palace. Ruths mand Philip arbejdede på UK's ambassade i København fra 1968 til 1972.

Ruth's fødenavn er Ruth Iversen, som hun hed, da hun i sin tid gik på TMR sammen med sin bror, Per Iversen.

Ruth har været så venlig at lade sig interviewe og har sendt fotos til en artikel i KONTAKTEN, som følger her:

## **Ruth, hvad lavede dine forældre egentligt?**

Min far var arkitekt og tog til Malaya i 1928, hvor han mødte min mor, der var hollænder. Min far, som hed B.M. Iversen tegnede en lang række dejlige bygninger, som blev opført i Malaya. Han var – i al beskedenhed – en anerkendt arkitekt i Malaya helt op til 1960'erne, hvor han pensionerede sig.

### **Hvorfor valgte dine forældre at sende dig til TMR?**

Min familie og jeg måtte flygte fra Malaya til Australien, da japanerne under 2. verdenskrig – i februar 1942 – havde besat Malaya. Vi boede i Australien i over 4 år.

Jeg nåede at gå på en kostskole i Australien i en ganske kort tid. Det skyldtes, at da mine forældre tænkte på at rejse tilbage til Malaya efter afslutningen af 2. verdenskrig – tænkte de, at det var bedre at efterlade os børn i Australien, da Australien ganske enkelt lå nærmere Malaya end Europa, så vi ville være nemmere at besøge. Det skyldtes også, at der dengang ingen skoler var for europæiske børn i Malaya. Og endelig havde man dengang en forestilling om, at det var usundt at lade børn vokse op i Østen, fordi det ville være "som at vokse op i et drivhus".

Men så bestemte mine forældre sig i stedet for at sende mig og min bror Per til Danmark til en dansk kostskole for, at vi kunne lære at blive danske.

Mine forældre ønskede også, at min bror Per og jeg til at begynde med gik på samme skole. TMR var den bedste kostskole i Danmark, som mine forældre kunne finde. Den modtog også både drenge og piger som kostskoleelever. Vi havde da også heldigvis lært at tale dansk.

### **Hvor gammel var du, da du startede på kostskolen?**

Jeg var 8 år gammel, da jeg startede på TMR i sommeren 1947.

Efter 4. mellem gik jeg ud af TMR for at komme på gymnasiet på Lyngby Statsskole. Mine forældre havde bygget hus i Lyngby, og jeg blev dagelev på Lyngby Statsskole. Min bror Per gik videre på Herlufsholm, efter et år på Tølløse. Jeg forlod TMR i 1954, – så da var jeg 15 år gammel.

### **Hvor mange kostskolepiger gik der dengang på TMR?**

Vi var 12 kostskolepiger, da jeg gik ud af TMR og ca. 100 drenge. Det var en vidunderlig stor familie.

### **Var du glad for at gå på kostskolen?**

Jeg var lykkelig for at gå på TMR, og jeg har dejlige minder fra den tid. Jeg har stadig mange venner fra dengang, som jeg skriver med og besøger, når jeg er i Danmark.



Her ses Peter Tretow-Loof, Ruth Rollitt, Lisbeth Rasmussen, Lykke Krarup og Inge Marianne Petersen foran den nu nedrevne bygning Alléhuset.

### **Hvordan var dit forhold til frk. Høyer og frk. Hesseldahl?**

Jeg elskede frk. Høyer og frk. Hesseldahl. De kunne også lide mig. De gav mig så meget tryghed, så langt jeg var fra mine forældre. Jeg foretrak efterhånden også at blive på kostskolen i de weekender, hvor man kunne rejse hjem for at besøge familien. Der var så dejligt roligt på kostskolen, når alle andre elever var rejst hjem på weekend, og jeg kunne hygge mig med frk. Høyer og frk. Hesseldahl. TMR var som et hjem for mig.

### **Vandt du priser, da du gik på skolen?**

Jeg har to læderindbundne bøger om Dansk litteratur, som jeg vandt som præmie i en stilekonkurrence. Bøgerne er dedikeret/signeret af frk. Høyer til mig. Og tænk, til mit bryllup, fik jeg en meget generøs pengesum af dem, som betalte for mine svenske Orrefors krystalglas til en opdækning på 12 gæster.

### **Var du ked af det, da du skulle gå ud af TMR?**

Jeg var ulykkelig over at forlade TMR, ulykkelig over at skulle forlade alle min venner, som fortsatte i realklassen på TMR.

### **Kan du fortælle i hovedtræk om dit liv efter kostskolen?**

Efter at være blevet student, tog jeg til Schweiz i et år for at lære fransk.

Derefter tog jeg til Malaya, hvor jeg boede hos mine forældre i et år, og rejste derefter tilbage til Danmark, hvor blev jeg 3-sproglig korrespondent på Handelshøjskolen i København,

Efter det rejste jeg tilbage til Malaya og mødte min første mand, en skotsk gummi planter. Vi blev gift i Danmark i 1962. I 1963 fik vi en søn – men fem uger efter hans fødsel – blev min mand myrdet i et røveri. Det var så hårdt og uforståeligt.

Jeg flyttede hjem til mine forældre med min lille søn, og jeg boede hos dem i tre år, før jeg rejste hjem til Danmark.

Her fik jeg job på den Britiske ambassade og mødte min anden mand, Philip, som jeg i 1969 blev gift med i den engelske kirke i København, Sct. Alban's Church, tæt på Langelinie.

Siden har vi levet et spændende liv. En søn blev født i Danmark. Vi tog 'hjem' til London, hvor vi købte hus, og fik en søn til.

I 1976 blev min mand posteret i Singapore, hvor vi boede i 4 år. Jeg jubede, for jeg var næsten hjemme i mit fødeland.

I 1980 rejste vi videre til Islamabad, Pakistan – et spændende og smukt land. Så skulle vi hjem til London i fire år, før vi atter pakkede sammen og drog til Bonn i Tyskland i genforeningsåret. Vores sidste postering var i Tokyo, hvor min mand var britisk generalkonsul. I slutningen af 1999 fyldte han 60 år og skulle gå på pension. Vi pakkede atter sammen, og kom tilbage til vort hus i London, tæt på Crystal Palace, og her har vi boet lige siden.

Da jeg hørte, at din far, Klaus, havde været japansk krigsfanger i Singapore under krigen, fortalte jeg om en spændende forening, som jeg er medlem af her i England, The Malayan Volunteers Group. Og du blev medlem, og har sendt artikler, og bedst af alt – du er kommet for at besøge mig her i London i disse dage, for at kunne deltage i den dejlige frokost, som netop er blevet afholdt i RAF-Klubben på Piccadilly den 12. oktober 2019. Tak, Klaus.

Jeg vil gerne tilføje, at hvis nogen har lyst til at læse mere om mig og min far, kan man gå ind på Google og søge på "Ruth Iversen Rollitt" eller "B. M. Iversen". Jeg har nemlig skrevet en bog om min far.



### **Kan du fortælle om din relation til TMR efter, at du gik ud af kostskolen?**

Da min mand arbejdede på ambassaden i Danmark, boede vi i Kgs Lyngby. Jeg blev på det tidspunkt medlem af Elevforeningen. Jeg tog ofte ned til skolen og glædede mig over samværet med gamle venner. Efter frk. Høyer flyttede til Fredensborg, besøgte jeg hende flere gange, og efter hun døde skrev jeg mindeord om hende i KONTAKTEN. Vi havde skrevet til hinanden hvert år til jul.

### **Hvordan oplevede du, at blive gjort til æresmedlem i vores elevforening?**

For at fejre min 80 års fødselsdag, havde jeg blandt andre inviteret nogle gamle TMR venner til "tea party" på Sølyst i Klampenborg. Det var blandt flere andre, Kirsten Kierulff, Peter Brüel, Peter Tretow-Loof og dig Klaus, som jeg mødte første gang i 1954 efter, at din storebror Mikael kom til TMR. Klaus, du var 6 år, og jeg var en af de store piger – 15 år gammel.

Selvom jeg havde skrevet på fødselsdagsinvitationen, at jeg ingen gaver ville have, rejste Peter sig, og fortalte mig og mine gæster, at elevforeningens bestyrelsen havde besluttet, at jeg skulle udnævnes til Æresmedlem! Af hjertet tak, den bedste gave nogen kan få. Tak, tak, tak!

Et stort maleri af Winston Churchill pryder baren i Royal Air Force Club.





Skoleleder Eva Hede med de to legatmodtagere.

# ELEVFORENINGENS LEGAT 2019

Af Bent Ole Løike, R66

På årets sidste skoledag, den 28. juni, blev Elevforeningens legat uddelt for 4. gang. Det er en begivenhed hele skolen ser frem til.

Årets modtagere blev Tobias Krabbe Nexø Jensen fra 8. A og Nicole Fie Larsen fra 8. B.

Begge meget populære modtagere.

Det er klassekammeraterne, der indstiller og argumenterer for, hvem det er, der skal modtage legaterne.

Hermed følger nogle af klassekammeraternes begrundelser:

## **8. A Tobias Krabbe Nexø Jensen**

Han er altid i godt humør, og det smitter af på kammeraterne. Han er god til at tage hensyn til sine klassekammerater.

Han er en rigtig god kammerat.

Han er altid glad og får sine kammerater i godt humør om morgenen, hvis de har fået en dårlig start på dagen.

## **8. B Nicole Fie Larsen**

Er super god til at hjælpe, hvis hendes klassekammerater er kommet til skade.

Hun er initiativrig og er god til at sætte gang i tingene.

Hun er altid glad og meget smilende. Hende smil og gode humør smitter af på hendes omgivelser.



Finn som en ung mand og nu med højt hår.

## FRA MOBNING TIL SUCCESFULD FORRETNINGSMAND

Af Finn Helmer, R67

Som knægt flyttede jeg fra den lille landsbyskole til TMR 1. april 1960, og det blev en større omgang af en omvæltning. Den lille skole var med 1 lærerinde, og vi var 3 klasser i samme lokale, og egentlig lærte vi en hel del. Der var ca. 25 elever fordelt ligeligt i de 3 klasser.

Så flyttede jeg til TMR til en ren 3. klasse med godt 20 elever, der var en blanding af kost- og byelever.

Da jeg kom i 3. klasse, var jeg en lille dreng – spinkel og ikke ret høj. Jeg boede på landet og havde arbejde på gården fast hver dag i stalden på ca. 1,5 time. Alt sammen noget der indbød til mobning, og jeg skal love for, at jeg blev mobbet. Det begyndte i 3. klasse, og tog fart i 4. klasse, og jeg har mange gange cyklet de 7 km hjem, hvor jeg græd det meste af vejen. Mine forældre prøvede at hjælpe mig med råd og hvad man nu kunne gøre dengang, men det stilledes ikke af. Det fortsatte i 5. klasse, men så i 6. klasse begyndte det at tage af. Jeg var god til matematik, fysik og biologi, og det er jo svært at mobbe det ene sekund og så få hjælp det næste med regning og matematik. Og det blev min redning og anspore. Allerede i 5. klasse begyndte jeg at læse meget og var blandt klassens bedste i 6. klasse. Her havde vi en lærer, som pludselig kunne sige – ”Jeg skal lige noget Finn; du tager lige klassen og underviser færdigt for i dag”. Egentlig tror jeg, at han gjorde det for at hjælpe mig ved, at jeg blev markeret som en af de bedste i klassen, og at det måske kunne lette på mobningen.

Jeg begyndte som langdistanceløber i 6. klasse og trænede igennem 7. klasse, så jeg fik langsomt kræfter, og den sidste skoledag i 7. klasse blev dagen, hvor det vendte. Min værste plageånd startede med at slå og sparke mig, og rev mig omkuld midt i skolegården med en kødrand omkring. Han sad over mig og holdt begge mine arme mod jorden over hovedet. Mens han hånedes og drillede mig, så tog jeg og løftede ham op i luften, vippede ham til side og sagde – det gør du ikke igen. Der blev grinet noget i skolegården, så han var lige ved at eksplodere, og han var meget hidsig. Men frk. Høyer kom i det samme med et spørgsmål om – ”hvad foregår her”? Det øjeblik markerede den sidste gang, jeg blev mobbet, og i 1. real fik jeg fred.

Min største plageånd endte, en del år efter, med at skade en advokat voldsomt og endte i fængsel.

Hvad fik jeg så ud af det? Jo, det var en hel del. Jeg lærte at influere og til en vis grænse styre de forskellige grupper i klassen. Når de begyndte at toppes blandt de stærkeste i klassen. Så riplede det ned gennem klassen, og til sidst var der 1 eller 2, der skulle afreagere på mig. Så det gjaldt for mig om at stoppe skærmydslerne, inden det kom for langt ned i klassen. Det startede jo ubevidst i de mindre klasser, men efterhånden lærte jeg, hvad jeg skulle gøre for at redde dagen for mig selv.

Jeg fortsatte min skolegang på DTU, hvor jeg læste elektronik, og da jeg var færdig begyndte jeg som sælger hos Texas Instruments med ansvar for 8 store oem (forhandler) kunder i Danmark. Og her kom alt det, jeg havde lært af mine klassekammerater gennem mobningen mig til gode. Jeg voksede hurtigt i ansvarsområde og havde succes, og de kurser vi senere havde, bekræftede en del af den måde, jeg arbejdede på. Der var en del mod og stædighed, som fulgte med, over for mine plageåndere, og det brugte jeg i alle mine firma-opstarts. Det mest kendte var Santech Danmark, som voksede fra 0 til en omsætning på 1 milliard på blot 5 år, nyinvesteringen var 50 000 kr. Giga som voksede fra 6 personer i 1992 til 130 personer i 2000, hvor vi blev solgt til Intel for 10 milliarder. Giga var højdepunktet i mit forretningsliv, hvor der blev delt 1,7 milliarder ud til 130 ansatte.

Det var en ting, jeg havde taget med mig. Jeg sørgede for, at alle blev betragtet lige. Det er jo det frygtelige ved mobningen, at den risikerer at ødelægge ens selvværd, men i mit tilfælde vækkede det blot min stædighed og fik mig til at læse og lære meget og samtidig at udbygge mine sociale kompetencer. Så det var en meget hård skole at komme igennem, men jeg fik noget værdifuldt med mig i sidste ende.

Finn med et flot fuldskæg.



# SIDSTE NYT FRA SKOLEN



## 8.KL. VINDER I SKILLS PÅ EUC

Lige før ferien var 8. kl. på introdag hos EUC, hvor eleverne skulle dyste i forskellige håndværksmæssige discipliner. Alle landets 8. kl. har gennemført lignende dage og der afholdes DM i skills i København den 16.-18. januar. Et af vores hold fra 8. A klarede sig godt, at de blev bedste hold fra Holbæk Kommune og går derfor videre til DM den 17. januar, hvor hele klassen er inviteret med.

## SPIL DANSK

Vi har en travl periode foran os med flere vigtige datoer for både eleverne og deres familier. Onsdag den 30. okt. kl. 11.00 og torsdag den 31. okt. kl. 19.00 bidrager vi endnu en gang til den landsdækkende Spil Dansk uge, med fællessang for hhv. skole og øvrige by/opland. Musikelevrådet har i samarbejde med musikskoleleder Holger Beck udvalgt sangene til skolens fællessangsarrangement, så kendskab til sangene og syng-med-garantien er sikret :-). I år gæster Shu-bi or not Shu-bi skolen i samme anledning, og

vi har de sidste måneder øvet os godt på de gode gamle Shubidua sange, så eleverne kan synge med på sangene. Mange af teksterne har skabt gode refleksioner hos eleverne, da flere af deres problemstillinger fortsat er højst aktuelle.

## TERMINSPRØVER

9. og 10. kl. afvikler terminsprøver fra 7. nov.-13. nov. i skolens samlingshal samt egne klasser. På den måde kan hallen fortsat bruges til idrætsundervisning, men morgensang er aflyst i perioden. Eleverne har almindelig undervisning, før/efter endt terminsprøve. Terminsprøver er ikke obligatoriske og skolen vælger selv, hvilke prøver eleverne bliver tilbudt. Vi forsøger dog at introducere dem til de prøver, vi med sikkerhed ved, de skal gennemføre til sommer. Vores elever har også terminsprøver i 8. kl., ligesom der med jævne mellemrum afholdes prøver i den daglige undervisning, så kendskabet til prøveformen er ikke ukendt for eleverne. Til alle skriftlige prøver skal eleverne medbringe egne pc'er samt redskaber til bruge i prøverne. Vi anbefaler også at medbringe egen printer, da det kan nedsætte ventetiden på udskrift betydeligt.

## EMNEUGE, MUSICAL OG SKOLEFESTER I UGE 47

Vi har i år valgt at rykke vores emneuge frem til uge 47. Vi har de sidste 30 år haft gennemført denne temauge i uge 6, men har de sidste år oplevet både udfordringer med vejret, en del sygdom samt en stigning i ferieafholdelse op til vinterferien. Derfor besluttede vi sidste år, at rykke ugen til efteråret.

I år skal eleverne i 5.-8. kl. på tværs af årgange og klasser arbejde med temaet "Lande i verden". Der bliver fokus på de faglige discipliner som sprog, kultur, biologi, geografi, mad m.m. Undervisningen skal støtte og bidrage til udvikling af kompetencerne: kommunikation, samarbejde/kollaboration, kreativitet og kritisk tænkning, som er grundlæggende og vigtige kompetencer at beherske i det 21. århundrede.

## PRAKTIKANTER

Skolen tager hvert år imod lærerstuderende fra både Roskilde og København. Vi mener, det er vigtigt at bidrage til læreruddannelsen på denne måde samtidig med, at vi som skole hele tiden bliver opdateret på de studerendes faglige indhold samt målsætninger og visioner for fag og fremtid. Skolens praktikkoordinator, Carina Simonsen, har forud for tildeling af timer og klasser til de studerende været i korrespondance med dem om fagkombination og ønsker til timeafvikling.

I år skal vi have besøg af 4 lærerstuderende, som alle skal have bl.a. matematik og engelsk på mellemtrinnet. De studerende kommer af 2 omgange; første gang i uge 47 for at observere de klasser, som de skal planlægge deres praktikforløb til og dernæst efter juleferien og frem til og med uge 6. De involverede klasser får naturligvis direkte besked og mere info om timernes indhold.

## NY 7.C

Som I måske har hørt, har vi i år forsøgt os med at oprette en tredje 7. kl. fra skoleåret 20/21. Tiltaget er sket på baggrund af flere faktorer. Primært fordi, vi er bekendte med, at der i oplandet er mindre skoler, som slutter efter 6. kl., og eftersom vi først meget sent har været vidende om ledige pladser i vores eksisterende klasser, har vi aldrig kunnet tilbyde interesserede elever pladser rettidigt. Vi ved, at mellem 2-4 af vores egne elever skifter skole efter 6. kl. eller hen over udskolingen, og disse pladser er næsten umulige at få genbesat efterfølgende. Derfor diskuteres en udvidelse af det generelle elevtal i 7. kl. ligeledes i skolebestyrelsen, så der er plads i økonomien til dette frafald hen over skoleårene. En udvidelse ville også betyde en udvidelse af lærerressourcerne til klasserne. Indtil videre har interessen for det nye tiltag vakt glæde og stor interesse, og vi tager endelig beslutning om oprettelsen af en ny 7. kl. i begyndelsen af november, hvor vi også håber at være mere oplyste om kommende udmeldelser fra vores nuværende elever i 6. kl..

Vi er klar over, at historien om sådanne initiativer tager tid at sprede i oplandet, og uanset udfaldet i år, vil vi forsøge os igen de kommende år. **SÅ SPRED FORTSAT ENDELIG BUDSKABET!**



# KOMMENDE ARRANGEMENTER

## JULEMØDE 2019

Julemødet afholdes søndag den 24. november 2019 kl. 12.00, hvor vi mødes på Sejergaardsskolen ved frøkernes mindesten.

Ledsagere er meget velkomne.

Efterfølgende er Elevforeningen vært ved en frokost på: Ungdomsgården, Pilevej 8, 4340 Tølløse.

Tilmelding senest fredag den 15. november 2019 til: Troels Hallig, tlf.: 2423 2658 eller på e-mail: th@troels-hallig.dk

Bestyrelsen

## ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2020

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 24. maj 2020, kl. 12.30.

Indkaldelse samt dagsorden m.v. vil i henhold til Elevforeningens vedtægter blive annonceret på hjemmesiden samt i KONTAKTEN nr. 135. Her vil lokalitet for afholdelse af generalforsamlingen tilige blive oplyst.

Bestyrelsen

# IN MEMORIAM



Casper på arbejde  
i Idrætsparken.

## CASPER THORSØE R61

Den 4. september døde Casper Thorsøe i en alder af 75 år. Selv om vi ikke har set meget til Casper de seneste mange år på skolen eller i Elevforeningen, var Casper en fast og loyal støtte, og naturligvis medlem af foreningen. Specielt i de første år efter han forlod skolen, havde han meget kontakt til skolen og bl.a. til frk. Høyer, fru Schnettler, frk. Krarup og hr. Korshøj. En af de sidste gange, jeg var sammen med Casper var i 1989 i forbindelse med DBU's 100 års jubilæum, i hans studie og kontorer Ved Amagerbanen 15, hvorfra han også blev bisat den 11. september 2019.

Casper var en ualmindelig hyggelig skolekammerat, der altid havde utrolig travlt. Det var svært at finde tid i hans kalender, hvis man ville se ham, men så skulle man blot skrue op for sit Fjernsynsapparat (som det hed dengang), når der var landskamp. For Casper var som den dygtigste sportsfotograf, han var, altid på pletten ved siden af de målstolper, hvor der skete noget. Ja sågar hang han nogle gange oppe i lysstanderne på stadion, for at få de bedste fotos fra kampen. Man må vel sige, at Casper var en af de dygtigste, om ikke den dygtigste, fodboldfotograf vi har haft. I øvrigt kendetegnede Caspers påklædning ham. Om det var vinter eller sommer – snevejr eller hedebløge – var Casper altid iført sin kortærmede hvide skjorte, ligesom han havde 2 kameraer om halsen og en taburet i sin venstre hånd.

Casper grundlagde i 80'erne TV-produktionsselskabet CTVP, og har siden stået i spidsen for adskillige TV-produktioner for såvel danske som udenlandske kanaler.

En af hans større opgaver var produktionen af underholdningsshowet "Super Chancen" for Danmarks Radio.

Firmaet ledes i dag af Caspers tvillingsønner Casper Jr. og Peter Thorsøe.

Æret være vores gamle kammerats minde.

Peter Tretow-Loof

# IN MEMORIAM

## **INGE L. BALLE, R50**

Inge boede i Hvidovre og døde den 1. august 2019.

Inge var nr. 4 ud af en søskendeflok på 6, hvoraf 5 har været elever på TMR Sejergårdsskolen. Inge nød sit otium i sommerhuset i Klint.

Hun efterlader sig 2 døtre og 2 børnebørn.

Æret være Inges minde.

Bestyrelsen

## **PER BJARNE NIELSEN, R61**

Per boede i Kr. Eskilstrup og døde den 24. januar 2019.

Æret være Pers minde.

Bestyrelsen

## **E-MAIL ADRESSER**

Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel "sneglepost".

Så send en e-mail til: [info@tmr-elevforeningen.dk](mailto:info@tmr-elevforeningen.dk)

Hvis du ændrer din e-mail adresse – så husk at meddel det til Elevforeningen.

# PERSONALIA

## RUTH ROLLITT (IVERSEN), R55 – 80 ÅR

Den 3. november 2018 fejrede Ruth Rollitt (Iversen) sin 80 års dag ved et Afternoon Tea selskab på Sølyst (den kongelige skydebane) i Klampenborg. Udover hendes mand Philip deltog der en masse gæster, bl.a. mange gamle TMR'er, familie og venner.

Elevforeningens bestyrelse var blevet enige om at indstille Ruth som æres-medlem ved den kommende generalforsamling den 12. maj 2019, hvilket blev meddelt på Ruths fødselsdag.

## FINN HELMER, R67 – 70 ÅR

Stort tillykke herfra.

## KIRSTEN KIERULFF-HANSEN, R51 – 85 ÅR

Den 14. oktober fyldte Kirsten 85 år. Det er ikke en slåfejl, for Kirsten ser så smuk og ung ud trods sin dåbsattest.

Kirsten, der var kostelev, forlod TMR i 1951. På skolen mødte hun sin Hans, og de holdt sammen hele livet, indtil Hans desværre gik bort for få år siden. Lige siden Kirsten forlod skolen, har hun været medlem af Elevforeningen og været revisorsuppleant i bestyrelsen, vel nok i over 50 år.

Kirsten og Hans har betydet rigtig meget for Elevforeningen gennem årene, og begge har de ydet en stor indsats i bestyrelsen, hvor Kirsten, som sagt stadigvæk, er revisorsuppleant. Kirsten støtter stadigvæk meget op omkring Elevforeningen, og de elever der er fra den gang.

Kirsten er lige flyttet ind i sit velbeliggende store rækkehus i Nærum, efter at have solgt hendes og Hans dejlige villa i Glostrup.

Endnu en gang et rigtigt stort tillykke Kirsten, og tak for al det, du har stået for og gjort i forbindelse med Elevforeningen de sidste 70 år og mange af dine gamle kammerater.

Kærlig hilsen

Peter

**Advokatfirmaet  
Lunøe | Schack Petersen**

Advokat Klaus Lunøe (H)  
Advokat Anne Schack Petersen

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K  
Tlf. 7020 8031 – Mobil 2444 3458  
CVR.nr 40047026

**MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING**

Elevforeningen  
v/formand Troels Hallig  
Høgevej 1  
2970 Hørsholm  
Tlf +45 2423 2658  
th@troels-hallig.dk

# Tal

Kig godt på de tre bogstaver. Læser du ordet "tal" som i et regnestykke? Eller tal som i en invitation til samtale? Mange regner med, at sådan nogen som os udelukkende tænker på tal. Altså på de røde og de sorte, de store og de små. Men virkeligheden er, at relationer og samtale er altafgørende for os. Dialog er vejen til fælles værdi. Det har vi altid in mente. Derfor står der for os både tal og tal.

**Lad os mødes om din virksomheds forretningsmæssige udfordring.**

## **Kontakt**

PwC  
Eventyrvej 16,  
4100 Ringsted  
T: 3945 3945

Revision. Skat. Rådgivning.





**GAYA  
MUSIK**

**Gaya Musik Danmark**

Smedelundsgade 30 A  
4300 Holbæk

**59 44 34 05**

[www.gaya.dk](http://www.gaya.dk)



## **TMR ELEVFORENINGEN**

v/formand Troels Hallig

Høgevej 1

2970 Hørsholm

Telefon +45 2423 2658

th@troels-hallig.dk

e-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk