

KONTAKTEN

ÅRGANG 70 - NR. 136 - MAJ 2021



- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!

**Elevforeningen TMR
og Sejergaardsskolens Elevforening**

E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk

CVR-nr. 35957367

Skolens hjemmeside

www.sejergaardsskolen.dk

Elevforeningens adresse

v/formand Troels Hallig

Høgevej 1

2970 Hørsholm

Telefon +45 2423 2658

E-mail: th@troels-hallig.dk

Bank

Dansk Bank, konto 3117-3196000194

Swift adresse: DABADKKK

Iban nr.: DK 2330003117000194

KONTAKTEN

Blad nr. 136, maj 2021

Årgang 70

Oplag 300

Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre

Bladet er tillige tilgængeligt for alle på

Elevforeningens hjemmeside

Redaktion og layout

Peter Tretow-Loof (ansv. red.)

Jane Jensen (grafiker)

Tryk

Nordvestgrafik

Næste nummer udkommer oktober 2021.

Bladet udsendes dog ikke, men kan læses på foreningens hjemmeside

Forsidefoto

De 7 drenge fra "grønlanderværelset" ca. 1957

er fra venstre, Niels Kornerup,

Hans Martin Falkenberg, Søren Grønbech,

Niels Boserup, Kristen Dragstrup,

Ove Mourier og Bent Sørensen.

INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen
via e-mail th@troels-hallig.dk

INDHOLD

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE	4
KLUMMEN	5
ARTIKLER	
Snart 65 år siden jeg startede på TMR	6
Nyt fra skolen	12
Koncert på skolen med skolens eget superband	17
1961 – året jeg kom på TMR	19
MEDLEMSLISTE	24
KOMMENDE ARRANGEMENTER	
Generalforsamling	28
Julemøde	29
IN MEMORIUM	30
PERSONALIA	33
Otto, og familien Dilling-Hansens historie	34

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE



Formand
Troels Hallig, R67
Høgevej 1
2970 Hørsholm
Telefon +45 2423 2658
E-mail: th@troels-hallig.dk



Bestyrelsesmedlem
Klaus Lunøe, R64
Allégade 22 F
2000 Frederiksberg
Telefon +45 2444 3458
E-mail: klaus.lunoe@gmail.com



Næstformand
Michael Huusom, R64
Havrevænget 208
2980 Kokkedal
Tlf.: +45 6166 2609
E-mail: michael@huusom.dk



**Bestyrelsesmedlem og
Elevforeningens repræsentant
i skolens bestyrelse**
Bendt Ole Løike, R66
Løvsangervej 44
4000 Roskilde
Telefon +45 2248 7862
E-mail: bo.loike@gmail.com



Kasserer
Trine Borre
Søvang 16
4000 Roskilde
Telf.: +45 5152 1881
E-mail: famborre@gmail.com



Suppleant
Finn Helmer, R67
Bakkevej 18
4350 Ugerløse
Tlf.: +45 2015 6510
E-mail: finn@helmer.com



Redaktør
Peter Tretow-Loof, R67
Ordrupvej 90, 1.
2920 Charlottenlund
Telefon +45 4588 4548
E-mail: peter@tretow-loof.dk



Suppleant
Kirsten Sørensen, R67
Kvarmløsevej 61
4340 Tølløse
Tlf.: +45 2874 6746
skovlyvej11@icloud.com



Sekretær
Anne Voigt, R67
Bøsssemagergade 1E
3150 Hellebæk
Telefon +45 3145 5031
E-mail: voigtanne@hotmail.com



Revisor
Flemming Jørgensen, R66
Hørsholm Park 16, 1. tv.
2970 Hørsholm
Telefon +45 2085 4206
E-mail: flemming@aabredde.dk

KLUMMEN



Af formand Troels Hallig

Efter et noget koldt og blæsende forår, går vi snart sommeren i møde. I disse tider er det også tiltrængt med en god portion varme.

Det har været et yderst mærkeligt år, præget af Corona og nedlukninger, som også har berørt Elevforeningens aktiviteter.

Generalforsamlingen den 24. maj 2020 blev således udsat for til sidst helt at blive aflyst.

Julemødet den 22. november 2020 blev ligeledes aflyst.

Det er dog ikke alt, der i perioden har været dårligt for foreningen. For i 2020 er det første gang i mange år foreningen kommer ud af året med et overskud. Overskuddet er dog yderst beskedent.

Regnskabet for såvel 2019 og 2020 fremlægges som vanligt på foreningens generalforsamling, der holdes den 3. oktober 2021 på Hotel Fortunen i Kgs. Lyngby.

Se yderligere oplysninger om afholdelse af generalforsamling inkl. dagsorden længere fremme i bladet.

Årets julemøde afholdes den 21. november 2021, hvor vi som traditionen tro mødes på skolen for at lægge en krans på frøkernes mindesten. Efterfølgende er elevforeningen vært for en frokost som igen i år holdes på Ungdomsgården i Tølløse. Det er en dejlig og positiv måde at slutte året på og samtidig få lejlighed til at ønske gamle skolekammerater en rigtig god jul og et godt nytår.

Se annonce for julemødet længere fremme i bladet.

De bedste hilsener
Troels Hallig
Formand



Foto fra spisesalen inkl. frk. Hesseldahl, frk. Høyer, hr. Vestrup og fru Vestrup.

SNART 65 ÅR SIDEN JEG STARTEDE PÅ TMR

Af Søren Grønbech, R58

I 1948 begyndte jeg på kostskolen i Tølløse – TMR. Jeg forlod skolen i 1958 efter Realeksamen 10 år senere.

Da jeg startede i 1. klasse var vi 2 elever – den anden var en byelev. Derfor blev vi slået sammen med 2. klasse, hvor der var 12 elever. Af elever i 2. klasse husker jeg bedst Kaspar Rostrup. I de 10 år han gik på skolen, var han en meget kreativ og initiativrig elev. Han startede med at arrangere cirkusforestillinger, hvor jeg blandt flere optrådte som cowboy med lassotricks. Senere opførte han teaterstykker af Holberg, som han selvfølgelig selv instruerede. Hele skolen samt frk. Høyer og frk. Hesseldahl var til stede.

Stykket var nærmest professionelt sat op med et større ensemble, som havde forberedt sig i længere tid. Ikke så underligt, at Kaspar senere i livet

blev en anerkendt instruktør på både teater og film. Stykket blev opført i skolens gymnastiksal, som lå et stykke fra skolen i selve byen.

Gymnastiksalen lå ikke langt fra Isgrotten – en slikbutik, hvor kosteleverne kunne placere deres lommepenge, som slikmutter så førte regnskab med, i stil med opsparring i en bank. Således sikrede hun sig, at lommepengene ikke blev brugt andre steder i byen. Meget praktisk!

Kaspar startede også en hemmelig klub – Scorpionklubben – med inspiration fra en amerikansk film i 50'erne “Captajn Marvel”, som for øvrigt blev genindspillet i 2019, en superheltefilm, som de fleste drenge kender i dag fra tegneserier.

Scorpionklubben var stiftet med det formål at skræmme kostelever, som havde gjort sig “fortjent til en overhaling”. Det foregik ved, at klubbens medlemmer i sorte kapper og hætter lå på skjul på egnede steder, hvor “offeret” blev lokket hen og derefter “overfaldet” for at få sig en forskrækelse. Det virkede!

Med hensyn til film var kostelevernes mulighed for en sjælden gang at komme i Tølløse Bio, at en af skolens ældste elever, og een som frøkerne havde tillid til, overfor dem fremførte argumenter for filmens egnethed, efterfulgt af en anbefaling af, hvilke klassetrin, som kunne komme i betragtning.

Kostskolens piger – ca. 10-12 stykker – havde selvfølgelig drengenes særlige interesse. Pigerne var forskanset i et værelse i skolens yderst ende. Når en pige var forsvundet ind i dette hellige “tempel”, smækkede en tung dør med en sikker lås i. Ingen dreng havde nogensinde sat sin fod i derinde.

I det hele taget var enhver forbindelse mellem drenge og piger forbudt, hvis der overhovedet var nogen antydning af kæresteforhold. Pigerne havde en særlig lærer – frk. Krarup – som overvågede pigernes adfærd, og som straks greb ind, hvis hun så meget som havde den mindste mistanke om et begyndende kæresteforhold. Ofte foregik forbindelserne med små hemmelige sedler, overbragt med sendebud med besked om straks et tilintetgøre sedlerne, efter de var læst. En anden måde at skabe kontakt var fangeleg, hvor man havde mulighed for legalt at holde en pige i hånden, mens man løb rundt i skolegården. Selvom man ikke skulle løbe rundt med den samme pige alt for længe, så greb frk. Krarup straks ind med irettesættende ord.



Den eneste undtagelse, jeg oplevede i mit 10-årige forløb på skolen, var et par fra Realklassen, som helt åbent overtrådte dette forbud – forbuddet var selvfølgelig ikke officelt eller nedskrevet i skolens reglement. De færdedes hånd i hånd efter skoletid rundt i byen. Alle kunne se, de var kærestes, og de gjorde intet for at skjule det. Det rygtedes, at de var blevet kaldt ind på frøknernes kontor til alvorlig samtale, men hvad der blev sagt, hørte vi aldrig noget om. Parret fortsatte deres åbenlyse forhold og færdedes, som de plejede. Længe leve kærligheden!

Udover forbuddet mod kæresteforhold var kostskolen ikke præget af forbud. Skolen var på visse områder nærmest at betragte som kostskolernes "Lille Skole" i grundvigdiansk tone med morgensang hver dag i modsætning til Herlufsholm og Stenhus kostskole, hvor disciplinen og normerne lå tæt op ad engelske kostskoler. Kosteleverne på Tølløse gik f.eks ikke i uniform til daglig, uniform var udelukkende til hjemrejse på weekend og særlig festlige lejligheder, som skoleafslutning. Oldfruen – frk. Henriksen – administrerede vores private tøj, som blev lagt frem på vores senge hver fredag.

Aftensmaden nydes (se hvor glade de ser ud).



Bagerst Kaya Ibsen og Jette Hansen – Forrest fra venstre: Vita Andersen, Lise Rosenstand og Britta Messerschmidt.



Frøknernes klassisk indrettede dagligstuer havde kosteleverne adgang til. Der kom man om aftenen for bl.a. at høre radio, læse og føre dæmpet samtale – også med pigerne!

De fleste tilpassede sig opholdet på skolen, kammeratskabet var godt, men længslen efter hjemmet var nok særlig udpræget i de mindste klasser – skolen havde i modsætning til andre kostskoler også undervisning. De mindste elever havde det ikke altid let, når de kom tilbage fra weekend. Fra flere af de mindste elever hørtes ofte gråd, når de var kommet i seng – efter en weekend hjemme hos forældrene.

En sommerdag ved Isgrotten.





Skoleleder Eva Hede.

NYT FRA SKOLEN

Af skoleleder Eva Hede

Den 11. marts 2020 tonede statsminister Mette Frederiksen frem på skærmen. Hendes mine var alvorlig og panderynken tydelig. Et par minutter inde i pressemødet meddelte hun, at alle landets skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, universiteter og offentlige arbejdspladser og liberale erhverv blev lukket ned. Coronaen var nået til Danmark og havde efter det første smittetilfælde i februar spredt sig med den hast, som alle frygtede. Det var ikke overraskende ift. de billeder, man så i tv fra både Italien og Østrig, hvor lastvogne transporterede mængder af kister med døde til hurtigt etablerede massegrave uden for byerne. Alligevel virkede det surrealistisk og ubegribeligt, at vi nu var i samme situation.

På Sejergaardsskolen havde vi mærket de indledende øvelser til nedlukningen ved hhv. Skoleleder-træffet i Odense, som lige akkurat blev gennemført, men med begyndende restriktioner, mens Efterskoleforeningens

årsmøde den 6.marts blev aflyst mens deltagerne sad på motorvejen på vej dertil. Vi havde på fornemmelsen, at noget ville ske, og alle lærere fik besked om at planlægge, så alle kunne undervise hjemme fra, hvis det skulle blive nødvendigt. Det blev det!

Heldigvis havde skolen abonnement, så alle elever og medarbejdere kunne bruge Teams. Der var bare ingen der kendte til muligheden eller hvordan, det fungerede i praksis. Skolens IT-medarbejder, var hurtigt til at informere om, at denne løsning kunne være god at sætte sig ind i, og der blev etableret et lyn-opstarts-kursus allerede 3 dage efter nedlukningen. Som så meget andet teknologi bliver man først rigtig god til at bruge det, når man får fingrene i det. Eftersom der ikke var andre muligheder, og denne virkede som effektiv og overraskende nem at bruge, kastede alle undervisere sig ud i opgaven med stor entusiasme og gå-på-mod. Det betød, at skolens elever, som jo heldigvis alle havde adgang til enten pc eller iPad, kunne være i daglig kontakt med deres lærere og kammerater. De alleryngste elever fik dog dagligt tilsendt youtube-videoer fra deres lærere med dagens program, og var på den måde i daglig kontakt med deres lærer.

Der blev hurtigt italesat forskellige rammer for online-undervisningen ift. varighed og timetal. Det var ekstremt hårdt for alle, at vænne sig til at sidde foran skærmen i så mange timer uden naturlige pauser til leg og samvær. Samtidig viste eleverne også, at de var glade for undervisningen og at se hinanden på skærmen, når det fysiske fremmøde ikke var muligt. Så de almindelige skemaer blev langt hen ad vejen fastholdt, og alle fag blev tilgodeset, og eleverne havde timer med de voksne, som de plejede at have. Det gav tryk i alt det nye for mange.

Efter 2 ugers nedlukning begyndte snakken om genåbning at tage til. De fleste trivedes nogenlunde med at være sendt hjem, men usikkerheden omkring, hvor længe det skulle stå på, var svær at være i. Lige inden påske blev det meddelt, at 0.-5. kl. måtte komme tilbage i skole efter ferien – dog med 2 meters afstand, fokus på håndhygiejne og masser af aftørring med sprit og ekstra rengøring. Påskedagene blev brugt på at forberede genåbningen. Klasserne skulle fordeles i alle skolens lokaler, og lærerne måtte kun være i de samme få elevgrupper, hvilket betød nye klasseplaceringer og nye skemaer. Der skulle være mulighed for håndvask inden indgang til lokalerne, og legeområderne skulle opdeles til bestemte elevgrupper, så man kun var sammen med de samme få. Der var mange spørgsmål hele tiden, som var svære at finde svar på. Ministeriet

udsendte nye retningslinjer for genåbningen, som vi forsøgte at tolke og omgøre til praksis. Alle hjalp til med at finde de bedste løsninger for elever, medarbejdere og forældre. Det lykkedes – selvom der var en naturlig bekymring hos de lærere, der nu stod for at skulle i frontlinjen sammen med børnene. Vejret var heldigvis med os fra åbningens første dag. Solen var mede, og en del af undervisningen kunne foregå udenfor som anbefalet i retningslinjerne. De første uger gik – og vi havde ingen smitte på skolen. Noget måtte vi gøre rigtigt.

Den 18. maj fik de ældste elever lov til at begynde på skolen igen. Gensynsglæden var stor, selv om de forskudte frikvarterer og stadigvæk gældende restriktioner gjorde gensynet begrænset til egen klasse og kammerater. Store forsamlinger så som morgensang, var helt urealistisk at forestille sig kunne blive muligt på denne side af sommerferien.



Efterskolen, havde under nedlukningen ansat en ny leder, der begyndte nogenlunde samtidig med elevernes tilbagekomst. Arbejdet med at have elever boende på skolen, gjorde coronaen ikke nemmere. Der skulle etableres nye samværsgrupper, spises på forskudte tidspunkter og lave baderister, og der skulle sprittes rigtigt af efter brug. Alle var dog mest af alt glade for at være tilbage og indordnede sig med glæde under de påkrævede besværlige omstændigheder. De planlagte kor-turneer og ture blev gennemført, og hjælpepakkerne kom elevernes forældre til gode, så ingen så sig nødsaget til at forlade skolen.

Skoleåret blev afsluttet uden smitte på skolen og dimissionerne afviklet under behørig afstand men trods alt med sang, taler og fællesspisning. Vi håbede alle på, at det værste var bag os, og vi kunne begynde et nyt skoleår uden for mange regler og retningslinjer som daglige benspænd.

Vi ville gerne bruge nogle af erfaringer, vi havde fået under nedlukning og genåbning til at gøre skolen, undervisningen og samarbejdet med elever og forældre endnu bedre. Det var tydeligt, at det ansvar eleverne havde været nødt til at påtage sig, fordi forældrene ikke måtte komme på skolens område, havde nogle gode effekter for både elev og klasse. Pludselig kunne man en masse ting selv, hvor man førhen havde fået hjælp fra en voksen. Vi var også meget bevidste om det nærvær, samvær og tid til ro og fordybelse, som vi dog nok ufrivilligt, havde haft tid til og mulighed for sammen med vores nærmeste. Dette måtte være gaven i den udfordring, vi havde fået med coronaens hærgen.

Skoleåret 20-21 begyndte med udendørs fællessang på multibane og legeplads. Alle havde faste steder at stå, så vi ikke blandede os for meget. Smittetallet så fornuftigt ud, og det var igen muligt at samles mere end 100 personer i privat regi. Vi krydsede fortsat fingre for, at det gik i den rigtige retning. Vi havde fortsat ingen smittede på skolen, men hørte dog om nabo-skolerne, der med jævne mellemrum lukkede delvist ned pga. smittede elever og/eller lærere. Det var dem og IKKE os. Vi havde åbenbart stadig styr på det. Lejrskoler til ind- og udland blev gennemført i september – dog med ændringer af rejsemål i sidste øjeblik, da Bruxelles blev lukket ned et par dage før afrejse. Det vigtigste var dog at komme af sted og få en dejlig tur og gode oplevelser sammen med klassekammerater og lærere.

Oktober, november og december gik – en enkelt årgang var hjemme i hhv. 2 og 4 dage pga. en smittet elev. Mere blev det heldigvis ikke til førend statsministeren endnu engang tonede frem på skærmen og proklamerede

endnu en massiv nedlukning fra den 18. dec. til 4. januar. Desværre blev denne nedlukning længere end den første i marts/april, og de yngste elever er som de første tilbage 2 måneder efter. I skrivende stund (primo april) har de ældste først lige fået lov at komme retur med 50% fremmøde.

Efterskoleeleverne fik lov at komme tilbage medio marts under indførsel af testninger på skolen og minimering af hjemrejser. De var henrykte for at komme tilbage til samværet og musikken, og de var indstillet på at efterleve de regler, som var bydende nødvendige for, at det kunne lade sig gøre.

Mange af årets prøver er aflyst, og vi tror ikke på, at dette skoleår vil byde på mere normale forhold. Efter påske skal eleverne på efterskolen til at teste sig selv under supervisering af lærere og ledere, som har lært sig at teste og instruere i det.

Alle taler nu om vaccinationer, coronapas og om, hvornår vi igen får lov at være i den verden, vi kender og mindes med festivaler, åbne kulturinstitutioner, cafébesøg, familiefester og rejser til udlandet. Vi længes og håber! Men alle medarbejdere på Sejergaardskolen har gjort en kæmpe indsats for at holde smitten nede, give elever og forældre det bedste vi kunne under de givne omstændigheder, holdt humøret højt på trods af mange ukendte faktorer, og vist at vi i fællesskab kan lykkes, selv når det ser allerværst ud.



Humøret er højt hos The Formænd.

KONCERT PÅ SKOLEN MED SKOLENS EGET SUPERBAND

THE FORMÆND, DEN 4. NOVEMBER 2021 KL. 19.00

Af bestyrelsen

Hvem kan ikke skråle med på "All my love", "Vågner i natten", "Mr. Swing King", "Indianer", "Jeg vil la' lyset brænde", og alle de andre fede 80'er hits!

Årets Spil Dansk-koncert 2021 på Sejergaardsskolen bliver intet mindre end et BRAG af en hyldest til alle de fedeste, danske 80'er-kunstnere som Dodo & The Dodos, Sanne, Tøsedrengene, TV-2, Gnags, Malurt og Ray Dee Ohh. Ja, vi kunne blive ved!

Hele 2 timers hygge og glad "syng-dansk-aften" med skolens eget band "The Formænd", der i flere år har været en fast bestanddel ved Sejergaardsskolens Spil-Dansk-Koncerter.

"The Formænd" består af: Eva Hede (sang), Steen Bjerregaard Christian- sen (keys og sang), Holger Beck (guitar og sang), Anders Larsen (guitar), Peter Andersen (bas) og Christoffer Beck (trommer).

Programmet for aftenen

18.00 Dørene åbnes, og det er muligt at hygge sig med lidt at spise og drikke. Luxus- sandwich + sodavand kan købes på forhånd sammen med billetten. Der er desuden salg af kaffe, kage og vand/sodavand mm.

19.00 "The Formænd" 1. sæt

20.00 Pause, hvor caféen er åben

20.15 "The Formænd" 2. sæt

Koncerten finder sted i Sejergaardsskolens hal (med indkørsel fra Møllevej). Parkeringsmuligheder på skolen ved Vestergade og Møllevej. Desuden på P-pladserne på Tølløsevej, Jernbanevej og butikstorvet ved Superbrugsen (Vestergade).

Bemærk – der er unummererede siddepladser.

Bestilles på:

<https://billetto.dk/e/80-er-syng-dansk-aften-med-the-formaend-billet-ter-516527>

På gensyn til en herlig efterårsaften i høj kvalitet på vor gamle skole.



Så er der afgang for Peter til Tølløse.

1961 – ÅRET JEG KOM PÅ TMR

Af Peter Tretow-Loof

1961 er et lidt besynderligt år. Hvis du vender tallet på hovedet, står der også 1961. Sidste gang det kunne lade sig gøre var i 1881 og næste gang bliver i år 6009.

Nå, men jeg kom altså på Tølløse Kostskole i 1961. Jeg gik indtil da på Herfølge Centralskole, men jeg trivedes ikke på skolen, synes jeg havde flere dumme lærere og kun få kammerater, udover de legekammerater, der var naboer til Piniegaarden, hvor jeg boede med mine forældre. Jeg var også enebarn. Efter flere ulykkelige år på Centralskolen, mente mine forældre, at jeg skulle på kostskole.

Først aftalte de et møde med rektor Kirkegaard på Herlufsholm. Han var syg, da vi ankom, men tog alligevel imod os på sengekanten i privaten. En lidt pudsig oplevelse. Efter at have talt med ham, mente han, at jeg var lidt

for umoden til at starte på Herlufsholm i 6. klasse. Derfor henviste han os til en særdeles god skole med 2 meget dygtige damer, som ledere. Det var naturligvis Tølløse Kostskole, der var en lidt "blødere" skole, der havde elever helt ned til 1. klasse.

Frøken Høyer og frk. Hesseldahl ville først have et møde på skolen med mine forældre. Dette møde gik så godt, at de slet ikke ville se mig før start. Jeg blev blot optaget, uden at have set skolen selv eller mødt "damerne".

Der blev nu indkøbt uniform hos Julius Kopp. Og i sommerferien, inden jeg skulle begynde, husker jeg, at min mor ikke bestilte andet end at sy navnemærker på mit tøj – også da vi var på ferie i Jylland, bl.a. hos min Guds fader, der havde en stor herregård.

Et par dage efter vi kom hjem til Piniegaarden, oprandt så den store dag, hvor jeg skulle begynde på TMR. Køreturen derop med mine forældre husker jeg som en blanding af spænding og fortvivlelse, men også forventning. Jeg havde jo aldrig være alene hjemmefra før.

Vi nye elever skulle møde søndag eftermiddag, hvor de "gamle" elever først skulle komme mandag aften.

Da vi var blevet modtaget af frøknerne og budt velkomne, blev vi vist lidt rundt, og jeg blev præsenteret for min sovesal. 12-mandsstuen bag ved kummerne i gangen ud til skolegården.



Thobo, der også startede, var meget forknytt, da han mødte op med sin onkel Louis, fra Odense. Han var ankommet et par dage tidligere fra Quito med fly, med et skilt om halsen, hvor der stod, hvor han skulle hen. For stakkels Thobo kunne ikke et ord dansk.

Nede på skolen mødte han så bl.a. mine forældre og mig. Min far, der havde forretningsforbindelser i Spanien, kunne tale en del spansk, og det var Thobo meget lykkelig over, så han sluttede sig hurtigt til os. Jeg kunne selv nogle brokker, så vi blev hurtigt rigtig gode venner.

Tilbage til 12-mands stuen, hvor der stod 6 køjesende. På stuen var vi udover Thobo og mig selv, Steen Raffenberg, Richard Lewinther, Lars Humle, Morgen Fenger, Rolf Lauritsen, Gilbert Gilbert, Frede Berthelsen, Bendt Ole Løike, Dan Hartvig og Christian Beyer. Alle havde vi også et lille skrivebord og en stol. Heldigvis for Thobo, talte Lars Humle og Bendt Ole udover dansk også flydende spansk, da de kom fra henholdsvis Panama og Venezuela.

Da vi kom ind på stuen, viste frk. Krarup os den seng, vi var blevet tildelt, og vi fik hver en flot lysebrun gymnastikpose i stof til vores gymnastiktøj. Og vores navne var broderet på hver eneste pose flot i rødt, med en skrift, der ville have givet et UG i skrivning. Det glemmer jeg aldrig.

Vi lagde vores dyner og puder på sengene, hvor der lå sengetøj. Og så skulle vi rede vores senge – vist nok med lidt hjælp af frk. Krarup, frk. Henriksen og vore mødre.

Vore klæder, var blevet afleveret til frk. Henriksen, der havde sit domæne i kælderen, hvor hun opbevarede hver eneste kostelevs tøj

Da vores forældre og familier var kørt, fandt vi sammen i små grupper, og gik på opdagelse på skolen. Der var jo så meget nyt at se og opleve. Kl. 18.00 blev der ringet ind til middag, og vi oplevede for første gang spisesalen oppe under taget på 2. sal. Der var flotte hvide stole og borde sat op, så vi kunne sidde 14 ved hvert bord. Bordene var dækket op med gule plastik tallerkener og bestik. Og vi fik 2 retter (jeg husker dog ikke, hvad vi fik). Her mødte vi så de få piger, der også var startet på skolen.

Efter maden, skulle vi med et buk og et håndtryk til frk. Høyer sige tak for mad. Herefter for vi ned ad trappen og ud i haven og skolegården, hvor vi endnu engang gik på opdagelse. Klokker halv otte skulle vi møde i den

fine stue, der var møbleret som et rigtigt elegant hjem. Her kunne vi stille spørgsmål til frk. Høyer og frk. Hesseldahl. Klokkeren 8 skulle vi ind på værelset, og pakke vore få privatdele ned i skuffen, vaske os ved kummerne (der var kun koldt vand) og børste tænder.

Jeg husker de flotte farveplancher fra stenalderen og vikingetiden, der hang over vaskekummerne. De var fantastisk spændende og smukke (gad vide om skolen har gemt dem?) Der var også en elektrisk varmeblæser til at tørre hænderne med (den blev også brugt til at tørre hår med af de lidt større drenge, hvis de havde vasket det under den kolde hane, for at gøre indtryk på pigerne). Aldrig før havde jeg set et sådant apparat. Selv nød jeg kun at skulle i bad og have vasket håret én gang om ugen.

Næste dag husker jeg ikke så godt. Vi blev vækket af frk. Henriksen, tror jeg det var, og så skulle vi have koldt vand i hovedet, børste tænder og have tøj på, inden vi skulle op og spise morgenmad – rå havregryn med mælk og et stykke brød med syltetøj.

I løbet af dagen fik vi lov til at gå lidt rundt i Tølløse og se på byen. Hvordan dagen ellers forløb, husker jeg ikke.

Om aftenen skulle de "gamle" kostelever så ankomme. Det var vi meget spændte på, da de jo havde en masse erfaring fra skolen osv. Jeg mener, vi skulle ligge i vores senge, når de ankom med toget ved 21-tiden.

Udsnit af de små grønlandshuse.



Pludselig husker jeg, at døren til stuen blev smækket op, og ind kom allerførst Steen Raffenberg med sin kostskolekastet sammenknyttet i sin hånd. Han så straks et skilt på sengen med sit navn på, og kylede herefter kasketten op på sengen. Jeg mener han sagde noget i retning af "hej folkes" og ikke mere, hvorefter han gik i seng – uden at gå ud til kummerne. Han virkede godt nok sej.

Alle kom hurtigt i seng, og frk. Poulsen, der havde aftenvagt på skolen, slukkede lyset lidt over klokken 21.30.

Vi lå selvfølgelig og småsnakkede alle sammen, men pludselig bankede det advarende på døren, hvorefter jeg sagde "det er den grå dame". Døren blev straks lukket på og lyset tændt, og så stod frk. Hesseldahl der, iført sin sædvanlige grå spencer, hvorefter hun spurgte: "Hvem sagde det". Forknyt tilstod jeg, at det var mig, men at det ikke var hende, jeg talte om. Og så forklarede jeg undskyldende, at jeg i sommerferien havde været på et slot, hvor der var et spøgelse, der hed "Den Grå Dame". Det blev det vist ikke bedre af. Jeg mener blot, hun gik med ordene: "Nu skal I sove og ikke sige et ord mere", hvorefter hun slukkede lyset og lukkede døren.

Sådan forløb mit første døgn på skolen.

Michael Gilbert ræser rundt på cykel i skolegården.



KOMMENDE ARRANGEMENTER

ELEVFORENINGEN TMR
SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING
Stiftet 4. juli 1943

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling søndag den 3. oktober 2021 kl. 12.00
på Hotel Fortunen, Ved Fortunen 33, 2800 Kongens Lyngby
samt indbydelse til frokost

Frokosten er gratis dog ikke drikkevarer. Ægtefælle/ledsager er velkomne.

DAGSORDEN til generalforsamlingen:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) 3) Forelæggelse af årsregnskabet for 2019 og 2020 til godkendelse
- 4) Indkomne forslag
 - * Forslag til vedtægtsændring. §4, stk. 4.3 samt §7, stk. 7.4 (bilag)
- 5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
På valg er:
 - * Peter Tretow-Loof, R67
 - * Anne Voigt, R64
 - * Finn Helmer, R67
 - * Kirsten Sørensen, R67
- 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
 - * Flemming Jørgensen, R66
 - * Kirsten Kierulff-Hansen, R51
- 7) Fastsættelse af kontingent
- 8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 19. september 2021.

Foreningens reviderede regnskab for 2019 og 2020 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen.

Tilmelding senest fredag den 19. september 2021 til:

Troels Hallig, 2423 2658, e-mail: th@troels-hallig.dk eller Peter Tretow-Loof, 4588 4548, e-mail: peter@tretow-loof.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

JULEMØDE 2021

Julemødet afholdes:

Søndag den 21. november 2021 kl. 12.00

hvor vi mødes på Sejergaardsskolen ved frøkernes mindesten.

Ledsagere er meget velkomne.

Efterfølgende er Elevforeningen vært ved en frokost på:

**Ungdomsgården
Pilevej 8
4340 Tølløse**

Tilmelding senest fredag den 12. november 2021 til:

Troels Hallig, tlf.: 2423 2658 eller på e-mail: th@troels-hallig.dk

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

IN MEMORIAM

Otto Dilling-Hansen, R 46

Otto, der var født den 4. marts 1931, mistede vi desværre den 10. september sidste år i en alder af 90 år. Han var gennem det meste af sit liv eksportchef for Select Sport og et kært medlem af hele familien Dilling-Hansen, der altid har været tæt knyttet til vor skole, og i mange år medlem af Elevforeningen.

Læs en længere artikel, som vi har fået fra hans nevø Bo, om Ottos spændende livsbane og familien Dilling-Hansen.

Æret være Ottos minde
Peter Tretow-Loof

Jørn Ackermann, redaktør

Vor gode samarbejdspartner gennem mange år, Jørn Ackermann, er desværre gået bort efter længere tids sygdom. Jørn og hans søde hustru Gitte samt deres drenge, hjalp Elevforeningen med at tegne annoncer til KONTAKTEN. Jørn var journalist, redaktør og udgiver af Superavisen samt Tølløse Lokal-avis, der bl.a. bragte artikler om barber Aage Mørck og Karen Nielsen (Kaffekaren).

Gitte og Jørns drenge har begge gået på Sejergardsskolen. Jørn var en spændende personlighed, og Troels og jeg nød vore mange møder med ham og Gitte. Vore tanker går til Gitte og børnene.

Æret være Jørn Ackermanns minde
Troels Hallig og Peter Tretow-Loof

IN MEMORIAM

Ella Olsen

Æresmedlem, tidl. køkkenmedhjælper på skolen, er afgang ved døden 89 år gammel. Ella var født i Kvanløse i 1931, og flyttede siden til Sdr. Jernløse. Hun blev gift med Svend-Aage i 1949, hvor de boede i Tølløse sidst – på Vestergade – lige over for skolen, hvor Ella startede i køkkenet i 1966. Indtil da, var hun hjemmegående husmor, og havde nok at se til, da de fik 7 børn.

Ella lavede mad til os – også det berømte smørrebrød på bakkerne – men jeg husker hende bedst som serveringsdame til aftensmaden i spise-salen på 2.sal, ved siden af køkkenet – altid med en kvik bemærkning til os sultne kostelever. I 1991 havde Ella 25 års jubilæum på skolen, og hun gik på pension i 1993. Dog kom hun fortsat en del på skolen, da skolen kontaktede hende i flere år efter, når der var behov for hjælp. Ella følte sig stærkt knyttet til skolen, og blev for snart 20 år siden udnævnt til æresmedlem i Elevforeningen. Hun kom til mange af Elevforeningens og skolens arrangementer – specielt på skolen. Det var altid dejligt at se hende med sit gode og smittende humør. Og hun var populær, da alle gerne ville sidde ved siden af hende, når der skulle spises.

Ella og hendes mand camperede meget i ferierne. Først i telt, siden med campingvogn og sidst i deres dejlige mobil-home, både i Danmark og over det meste af Europa. De sidste år var Ella desværre blevet enke.

Vi er mange gamle kostelever, der husker Ella for sit gode humør og sit søde væsen.

Tak til Ellas datter Anne Bodil for de oplysninger, hun har bidraget med

Æret være Ella Olsens minde
Peter Tretow-Loof

IN MEMORIAM



Ellen Stoksbjerg (Lund), R64

Den 25. februar 2021 sov Ellen stille ind 75 år gammel på Viborg Sygehus.

Jeg husker Ellen som én af de store piger, der tog sig sødt af os mindre kostelever – specielt hvis vi var kede af det eller havde hjemve. Selv boede hendes forældre i Afrika, så jeg er sikker på, at hun vidste meget om hjemve. På skolen havde hun sin lillebror Niels, der var 2 år yngre. Så de kunne jo trøste hinanden, når hjemveen var størst.

Frøken Høyer satte umådelig stor pris på Ellen, og betragtede hende lidt som en voksen kvinde.

Efter skoletiden blev Ellen uddannet som sygeplejerske. En stilling jeg tror, hun passede rigtig godt til, hendes varme hjerte taget i betragtning.

Ellen boede i mange år i Roskilde, men var på det seneste flyttet til Roslev ved Skive.

Desværre deltog Ellen ikke i Elevforeningens arrangementer, men selvom jeg ikke har set hende siden skoletiden, sidder hun som et fast minde.

Ellens efterlader sig 2 børn – Gitte og Michael.

Æret være Ellens minde
Peter Tretow-Loof

PERSONALIA

Nye medlemmer

Jørgen Mack Petersen

Kim Elgeti, R75

Advokatfirmaet Lunøe | Schack Petersen

Advokat Klaus Lunøe (H)
Advokat Anne Schack Petersen

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K
Tlf. 7020 8031 – Mobil 2444 3458
CVR.nr 40047026



Søskendeflokken og forældre i 1967. (Otto nr 2 fra venstre).

OTTO, OG FAMILIEN DILLING-HANSENS HISTORIE

Af Bo Dilling Hansen, R67 en af Ottos 29 søskendebørn

Otto Dilling-Hansen
04.03.1931-10.09.2020
Fhv. eksportschef

Otto var nr 7 af 9 børn af Ingeborg Juliane og Christian Dilling-Hansen i Sønderstrup.
De har alle gået på TMR/Sejergaardsskolen.

De andre var fra ældste til yngste:
Grethe Bredkjær (Grønland, Detroit, Bagsværd)
Eva Binzer (Grønland, Tølløse, Frederiksberg)
Jørgen (Paris, Høve/Havrebjerg, Horsens)
Arne (København, Sønderstrup)

Rigmor Pedersen (Cape Town, Frederikssund, Kirke Eskilstrup)
Henrik (Tyskland, Sønderstrup)
Karsten (Sverige, Høng)
Inger Lund Kjær (Sverige, Holbæk) som er den eneste nulevende af søskendeflokken.

Skoletiden i Tølløse bar præg af krigen. Ottos far, blev sendt i koncentrationslejr. Den ældre bror Arne, blev jaget og flygtede til Den Danske Brigade i Sverige. Den 11. november 1944 blev Sønderstrup Sæbefabrik sprængt i luften af tyskerne, som straf for at den blev brugt som våbendepot for modstandsbevægelsen. Otto og de andre søskende på skolen blev hentet og fik vide, at de ikke havde noget hjem længere. Heldigvis var der et tomt hus i Tølløse, 'My Home' – det står der endnu – hvor Ottos mor og de 5 mindste børn kunne bo midlertidigt.

En af Ottos TMR-skolevenner igennem mange år efter skolen var journalist og håndboldlandsholdets træner John Bjørklund.

Studentereksamen blev taget på Roskilde Katedralskole i 1950. Kort tid efter blev Otto forlovet med sin Hanna. De havde derefter havde et smukt og rigt liv sammen i 71 år med en trofasthed og kærlighed, der bare varede livet ud.

Efter skolen var Otto kortvarigt i ØK, blev indkaldt til Livgarden, som han forlod som løjtnant.

Tog derefter HA, var kortvarigt ansat i Smørrebrødsselskabet og startede derefter eget firma sammen med en anden TMR-elev Ib Andersen. Efter et par år startede Otto sin livslange karriere som eksportchef i Select, vores store internationale sportsfirma, stiftet af hans 'fodboldkammerat' Eigil Nielsen (OL-bronze 1948). Han var med fra dengang en af fodboldhistoriens største opfindelser, nemlig 32-felts-bolden kom, indtil han pensioneredes som 73-årig. I sagens natur indebar arbejdet mange spændende rejser rundt i verden, både til de afrikanske og amerikanske kontinenter og til Asien, bl.a. Pakistan, hvor alle boldtyper blev syet.

Familien

I modsætning til næsten alle de andre søskende boede Otto og Hanna, hvor sidst nævnte var afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet og Ortopædkirurgisk Hospital, ikke på noget tidspunkt permanent i udlandet. De boede det meste af tiden på Stengaards Allé, Kgs Lyngby. Her star-



I livgarden 1952.

tede Hanna og Otto i 1966 sammen med 10 lærere, 100 elever og deres forældre en helt ny skole, Kvikmarkens Privatskole. Årsagen var utilfredshed med områdets daværende skole. De arbejdede begge for projektet med stort engagement. Otto var formand for skolen, som stadig nu 55 år efter, er en velfungerende skole. Alle Hannas og Ottos 5 børn, har haft hele deres folkeskoletid der. Som pensionister flyttede Hanna og Otto fra København til Slagelse for at være tættere på børn og børnebørn/oldebørn.

Sporten var en vigtig del af Ottos liv, selvfølgelig som en del af arbejdet og det store netværk han havde inden for sportens verden, men formentlig også tilskyndet af sportens evne til at være inkluderende og skabe fællesskaber på lige fod. Således var han i mange år engageret i Handicap-idrætten. Han fungerede som seniorrådgiver i Handi-Life og hjalp med udviklingen af specialudstyr, bl.a. bolde, til handicap-idræt og sad i

bestyrelsen 1987 – 2007, og var bl.a. guide sammen med Hanna for danske deltagere ved De Para-Olympiske Lege (Handicap OL) i Sydney 2000 og andre Internationale stævner bl.a. i New Zealand og Portugal.

Otto's store passion – ud over Hanna og familien – var fodboldspillet. Igennem mange år spillede Otto i AB og var en del af 'Torsdagstjønserne', som også talte de gamle legender, Knud Lundberg, John Hansen, Karl Åge Hansen, Finn Laudrup m.fl. Selv efter at være flyttet til Slagelse tog han tilbage og spillede i AB. Efterhånden kom han dog også i gang med Old Boys i Slagelse, både udendørs og indendørs fodbold, hvor han bl.a. spillede med flere af sine sønner, som fortæller, at selv som 80-årig – godt og vel – kunne han afdrille de 40-årige. En mere elegant, smart og klog

fodboldspiller er svær at finde. Desuden var hans viden om fodbolde nærmest uendelig i kraft af sit mangeårige arbejde i Select.

Humanisme, respekt for hvert enkelt menneske og demokratiske værdier var Otto meget magtpåliggende, ligesom fælleskab og sammenhold nærmest var en livsstil. Alle er velkomne, og retfærdighed gælder for alle. Det med fællesskab og familiesammenhold praktiserede Hanna og Otto i mange sammenhænge og til mange sider, men formentlig allermest festligt i første parket ved Storebælts bølger, i Mullerup, hvor deres sommerhus Hot Hut var og stadig er centrum for et levende og livligt fritidsliv for en stor del af Dilling Hansen-familien. Pt. råder familien over 7 sommerhuse i Mullerup, de fleste af dem med flere fælles ejere.

Otto havde mange andre talenter, bl.a en dejlig sangstemme og en ord-ekvilibrant med poetiske årer, som alle omkring ham har haft stor glæde af. Samtidig med sin ro og elegance havde Otto en underfundig, let drilsk humor, ofte underspillet men alligevel smittende, hvilket altid skabte god stemning omkring ham. Da Otto og Hanna blev 'rigtige' pensionister udsendte de hvert år et omfattende fælles julebrev til hele familien, med skarpe, underfundige og humoristiske kommentarer til verdens gang. I mange af vores hjem brugt til fælles højtlesning i julen med garanti for latter og bifald. Familiens egen Blæksprutten/Svikmøllen.

En så indholdsrig og begavet person kunne jo meget nemt – det ses tit – få trang til selv at tale uafbrudt i beundring over sig selv og i forvisning om stort set altid at have ret... men nej ikke Otto, det forbød hans ydmyghed ham. Han lyttede altid intenst, opmærksomt og respektfuldt til alle, store som små – bl.a også med ønsket om hele tiden selv at blive mere klog på verden.

(Kilder: 'Almen' viden i familien, Hanna og Slægtsalmanak 43. årgang)

De 5 brødre i 1955 (Otto 24 år nr. 2 fra højre).



Tal

Kig godt på de tre bogstaver. Læser du ordet "tal" som i et regnestykke? Eller tal som i en invitation til samtale? Mange regner med, at sådan nogen som os udelukkende tænker på tal. Altså på de røde og de sorte, de store og de små. Men virkeligheden er, at relationer og samtale er altafgørende for os. Dialog er vejen til fælles værdi. Det har vi altid in mente. Derfor står der for os både tal og tal.

Lad os mødes om din virksomheds forretningsmæssige udfordring.

Kontakt

PwC

Eventyrvej 16,
4100 Ringsted
T: 3945 3945

Revision. Skat. Rådgivning.



IMR



TMR ELEVFORENINGEN

v/formand Troels Hallig

Høgevej 1

2970 Hørsholm

Telefon +45 2423 2658

th@troels-hallig.dk

e-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

www.tmr-elevforeningen.dk